

VECKOBLADET

Nr 5 1/4 i webbform

050902



**Veckans
krönika**

Chicago roligare än Vimmerby

Lund, eller åtminstone den del av dess invånare som har tid över, tycks vara inne i en period av tvivel, oro och bristande tilltro till sig själv. Se på de unga, de vill hellre bo i Malmö än i Lund, sägs det, som om det skulle avgöra saken. Mycket riktigt kommer det raskt upp långa listor med förslag om hur vi ska bli mer lika Malmö. Fler gågator och mer bilar i centrum, mer dåkraftiga kommunalpolitiker, fler bostadsutställningar, fler höghus, fler segelregattor med utländska gäster, fler ishockeyarenor. Ja, Lund borde helt enkelt sättas på kartan.

[Läs mer >](#)

Jörgen L.

Sprid ansvaret för det parlamentariska arbetet!

Begär i en inlaga till styrelsen i (v) Lund att kommunalpolitiken tas upp på ett medlemsmöte, under hösten. Detta innan valrörelsen startar, och jag önskar en kritisk utvärdering av sista fyra årens samarbete, inom den lokala röd-gröna alliansen. Man kan även undra varför kommunalpolitiken till synes är given till "postsittarna", att rätt exklusivt hantera. Skulle önska arbetsformer så att k-politiken blir hela lokala partiets angelägenhet. Detta för bättre balans samt insikt i vad politik vi för, som lokala (v).

[Läs mer >](#)

Det är mycket som händer i Lund och Malmö som vi tror kan vara av intresse för VB:s läsekrets. Här följer några tips.

OFFENTLIGT MÖTE den 10 september kl 14.30

"Militant islamism och dess roll i Afghanistan". Islamologen Jan Samuelsson, berättar.

Änglagården, Byggmästareg. 21 (Västerkyrkans baksida).

För dig som är medlem i Afghanistan-kommittén inleds dagen redan kl 11 på samma adress med information om situationen i Afghanistan av

föreningshandläggaren Harald Holst och diskussioner om det lokala solidaritetsarbetet (inledning Anders D).

För att vi ska kunna beräkna lunch

och fika - anmäl dig snarast till anders.davidson@telia.com

Malmö stadsbibliotek anordnar fyra träffar om Kuba och Latinamerika

Om Cuba

Lördag 10 september kl 12.00-16.00 på Stadsbiblioteket, Röda rummet

En eftermiddag med olika aspekter på Cuba

Medverkande: Carlos Vidales, Bo Lindholm, Eva Björklund (redaktör för Tidskriften Kuba).

Moderator: Eva Sandström

Medarr: Imagenes del Sur/Bilder från Söder och Amnesty i Malmö

[Läs hela programmet >](#)

Vanliga Lund, möjligheternas stad

- *Har redaktören noterat Sydsvenskans debatt om att Lund är tråkigt, hamnar efter Malmö och har färglösa och oföretagsamma lokalpolitiker?*

- Detta har, med vissa avbrott, sagts åtminstone sen 1880-talet, när Malmö började bygga järnvägar som gjorde att bönderna for dit i stället. Jo, jag läste Ivar Sjögrens krönika i Sydsvenskan med ett igenkännande leende.

- *Men är det inte trist att stadskärnan förfaller och att ungdomen tycker att Malmö är så mycket häftigare?*

- Jag tycker att både Lunds stadskärna och ungdomen är överskattade företeelser. Men vad ungdomen beträffar är det alltid så att den fångar upp, känner på sej vad som rör sej ute i världen. Där har vi en mäktig urbaniseringsvåg. Landet är ute, stan är inne kort sagt, även om det är svårt för halvgamla grönavägare att acceptera. Och ju större stad desto bättre. Malmö är större så där har Lund inte mycket att sätta emot. Och nog blir det lugnare utan alltför mycket ungdomar: mindre oväsen, mindre klotter, mindre trottoarcyckling, you name it.

- *Så vi ska bara svälja att Lund blir en sömnig satellit?*

- Vi bör åtminstone ställa den existentiella frågan om vi vill vara med i racet om vem som är häftigast. Jag är för min del inte säker på svaret. Men jo, Lund är bra, Lund har ett fint läge, Lund förtjänar större uppskattning, och Malmö är en platt och ful skitstad som inte borde få göra sej så stöddig.

- *Vad bör då göras?*

- Det spontana högersvaret är färre bussar i stan så att bilarna kommer fram, och gratis p-platser. Det säger vänstern förstås nej till men den har inte så mycket att sätta i stället. Den rödgröna majoriteten har varit bra för Lund: ordning på ekonomin och hygglig kvalitet på de flesta områden, från barnomsorg till bibliotek. Men visioner? Det ska man kanske inte vänta sej av politiker.

- *Men redaktören är ingen politiker, eller i alla fall en mycket liten. Så kom loss!*

- Okej. Först säger vi ett helhjärtat ja till ESS ...

- *Trots miljöproblemen?*

- Trots de måttliga miljöproblemen. Sen lägger vi spår på Lundalänken.

- *Men det kostar ju många hundra miljoner och Banverket har ont om pengar.*

- För hundra år sen när Lund var mycket fattigare byggde Lund järnvägar åt flera håll och mest med kommunala medel. Vi kan låna nu när räntan är så låg. Spårväg till Dalby och Sandby skulle placera Lund åtminstone på den nationella kartan. Med ESS hamnar vi på världskartan. Sen förtätar vi stan.

- *Det är inget nytt, det har vänstern sagt länge, och nog förtätas det med de nya bostadsområdena kring Södra vägen och Raffinaderiet.*

- Men när folk får mer pengar flyttar de till större bostäder så resultatet blir en spontan utglesning som det gäller att motverka. Arkitektstudenterna visade för några år sen hur Väster kunde få fördubblad befolkning med bevarad eller förbättrad livskvalitet. Hälften av parkerna kan bebyggas, så får vi kanske råd att slå gräsmattorna i de återstående. Och vänsterns gamla paroll "Förtäta Professorsstaden" är inte uppfylld än. Det gäller förresten inte bara bostäder. Det är ju sjukt att det ligger en stor parkeringsplats i Klosterhagen alldeles utanför stationen där det vore ett drömläge för inrättningar som många ska besöka, som en

konferensanläggning. En tät stad och en tät stadskärna skapar underlag för fler av de mysiga småbutiker som Sjögren drömmer om.

- *Men har de råd med hyrorna?*

- Inte mej emot att avskaffa jordrönten, men det är ett problem som Lunds kommunpolitiker knappast rör på.

- *Det som sätter ljuset på Malmö just nu är väl ändå de fantastiska husen och evenemangen?*

- Ja. En gång utmärkte sej Lund för sina små arkitektoniska mästerverk men nu river man hus av Klas Anshelm. Och visst, Malmö har fattat att det är evenemang som gäller numera. Deras festival går från klarhet till klarhet medan Lunds Kulturnatt är sorgligt vanskött. Blir det nån i år?

- *Det låter som det skulle behövas en helt ny uppsättning lokalpolitiker och en massa miljarder för att förverkliga redaktörns idéer. Så det är svårt att vara optimist för Lunds vidkommande.*

- Ja, på kort sikt. Men för att påminna om en gammal prognos: när växthuseffekten har fått all inlandsis att smälta och havet stigit tretti meter kan Lund arrangera America's Cup i trakten av Staffanstorp och Åkarp och använda Turning Torso som rundningsmärke.

Gr

VECKOBLADET

Chicago roligare än Vimmerby



Lund, eller åtminstone den del av dess invånare som har tid över, tycks vara inne i en period av tvivel, oro och bristande tilltro till sig själv. Se på de unga, de vill hellre bo i Malmö än i Lund, sägs det, som om det skulle avgöra saken. Mycket riktigt kommer det raskt upp långa listor med förslag om hur vi ska bli mer lika Malmö. Fler gågator och mer bilar i centrum, mer dåkraftiga kommunalpolitiker, fler bostadsutställningar, fler höghus, fler segelregattor med utländska gäster, fler ishockeyarenor. Ja, Lund borde helt enkelt sättas på kartan.

Då kanske ändå det borde vara dags för några fakta. Malmö är sedan ett tjugotal år en kommunal katastrof: minskande industri, minskande sysselsättning, stigande brottslighet, ökande trafikolyckor. Det är externa faktorer som i huvudsak står bakom: varvsnäringens nedgång, textilindustrins nedgång, etc. Stadsmakterna har uppmärksammat problemen och har pumpat in en hel del pengar för att få det att hålla stan flytande. Öresundsbron och Citytunneln är bägge en sorts stödåtgärder för en vikande ekonomi. Stadens styrande socialdemokrater har alltid varit svaga för extravaganser, men den ekonomiska krisen har tidvis gjort dem rent desperata och benägna att gå på vad som helst som skulle kunna lyfta stan. Det är i Malmö man ville satsa på den galne norrmannens hundravåningsskrapa i Hyllie och det är i Malmö man byggt det sanslösa Turning Torso. Det är i Malmö det finns storbyggmästare som köper ihop ett ishockeylag och driver det med skatteflykt.

En framgångsrik stad

Lund är Skånes snabbast växande industristad och har redan fler arbetsplatser än någon annan stad i Skåne. Stans industrier verkar alla i expansiva sektorer: telekom, läkemedel, förpackningar, utrustning för livsmedelsindustri etc. Till det kommer en stor vårdsektor och ett stort universitet. Kommunen sköts av en ansvarskännande progressiv koalition som har lyckats göra stadens miljöarbete, dess skolor, dess trafiksäkerhet mm till att vara ledande i landet. Ibland styr visserligen borgarna men då är de förhållandevis måttfulla i sin borgerliga iver och river inte upp vad som åstadkommit. I undersökningar påvisas gång efter annan att få städer i landet kan tävla med Lund vad gäller allmän livskvalitet.

Självbelåtet?

När detta är sagt kanske man ändå kan spekulera i vad det hela handlar om. Kanske är det så att Lund ändå har sjunkit in i en självbelåten lunk. Det gäller inte minst i kulturlivet där man oavbrutet går på en lågbudgetlinje: Kulturnatten är typisk: alla medverkande får själv stå för kostnaderna medan staden tar betalt för programmen till evenemanget! Både Konsthallen och mejeriet var en gång friska fläktar, båda tillkomna genom donationer, men är nu i kommunens regi tämligen ointressanta. Krisen förvärras genom att universitetet, som länge främst marknadsfört sig med bilder av magnolior och studentmössor, är inne i en nedgångsperiod, liksom studentkåren.

Om jag var 18 år skulle jag också tycka det var häftigare med Chicago än med Vimmerby och mer händelserikt i Malmö än i Lund. Det är inte det. Och jag har inga färdiga recept för att vitalisera Lund. Men nog skulle det kunna gå att göra en del och det skulle inte förvåna mig om det går att hitta ett och annat i vänsterpartiets kommunala handlingsprogram för Lund genom åren. Kanske det här är kan bli ett ämne för hösten diskussioner i Veckobladet?

Lucifer

VECKOBLADET

Sprid ansvaret för det parlamentariska arbetet!

Begär i en inlaga till styrelsen i (v) Lund att kommunalpolitiken tas upp på ett medlemsmöte, under hösten. Detta innan valrörelsen startar, och jag önskar en kritisk utvärdering av sista fyra årens samarbete, inom den lokala röd-gröna alliansen. Man kan även undra varför kommunalpolitiken till synes är given till "postsittarna", att rätt exklusivt hantera. Skulle önska arbetsformer så att k-politiken blir hela lokala partiets angelägenhet. Detta för bättre balans samt insikt i vad politik vi för, som lokala (v). Samt så att politiken blir bättre genomarbetad och täckande, därtill förs med nödig kraft. Det har alltid förvånat mig att den som lyckats tillskansa sig ett uppdrag inom t.ex. en nämnd eller kommunal styrelse, normalt väljer att endast jobba samman med andra sittande, samt därutöver referens- och stödgruppen i Kompol. Ibland har funnits informella arbetsgrupper, inom t.ex regional trafik, och skulle önska att partiet mer systematiskt inventerade vilka resurser som idag går tillspillo, samt nyttiggör dessa - även utanför partiet. Då 'postsittarna' idag synes ha fått kommunala eller den regionala politiken på nån slags entrepenad - och enda vägen till inflytande eller i värsta fall även inblick, normalt sett synes gå via eget, personligt uppdrag. Skulle önska en organisation så att fler nyttiggöres, och att formella uppdraget "bara" blir ett led i den samlade politikgenereringen, samt politikens skötsel, på kommunala och i mån aktuellt, den Skåneregionala nivån. Det är alldeles för mycket av "privateri" inom nämnda område idag - i synnerhet för ett parti som kallar sig socialistiskt. Och rapporteringen är idag rätt obefintlig, till de pappers- och webforum lokala partiet samlat disponerar, inkl. numera privata sådana, som VB. Debatt ska vi öht inte tala om, där är normala utvägen dagspressens insändar- och i vissa fall nyhetssidor. Har t.ex. ingen aning vad kulturpolitik (v) Lund för, samt vad initiativ vi tar där. Om det nu inte råkar bli strid eller uppmärksamhet kring något speciellt, så att dagspressen eller kanske Sydnytt rycker ut. Helt otillständigt att folk kan sitta på uppdrag och det krävs regelbunden Kompolnärvaro samt privata kontakter och initiativ, för att fyllest kunna informera sig. Samt protokollkollande. Och vissa nämnd- eller styrelsesittande väljer att aldrig skriva inändare, i dagspress. Och vad gäller Skåneregionen med t.ex. polisstyrelsen där vi länge haft lundensisk ledamot, med först Saima och sen Diana Moulinari, är insynen i princip noll, om inte vederbörande partirepresentant väljer att själv ta till orda. Sitter Diana kvar, förresten? Och om partiet inte reagerar så kommer de dåliga vanorna och kanske slappheten, väl att fortsätta. Det borde alltså ställas specifika krav på 'postsittarna' ifråga om ovan områden, inkl. att delegera ut arbetet! Det är för f-n inte ämbetsköp, vi sysslar med. Och med arbetsgrupper så lättas arbetsbördan och information sprids mycket lättare, i partiorganisationen. Dem med goda insikter i hur vårt parlamentariska arbete i Lund samt i Skåneregionen, förr landstinget har fungerat över åren samt kanske förändrats, kan ju vänligen delge dessa. Även komma med nåt så dyrbart och värdefullt, som goda råd, vad gäller ovan samlade problematik!

Jörgen L.

PS Ska dock tilläggas, att vissa 'uppdragstagare' återkommande eller mer sporadiskt rapporterat och rentav debatterat, i Veckobladet, under den tid då VB var partiorgan. I nån variant ... Saima Jönsson, Nilla, Mats O. samt t.ex. Ulf Nymark - ursäkt om jag förbigått någon förtjänstfull. Även om en stramare redaktionell styrning ibland kunde skapat mer intressanta vinklingar, vad gäller insänt material. Vem är det förresten som har att definiera vad ingår i parlamentariska uppdrag för Vänsterpartiets räkning, samt vem utöva välvilliga

påminnelserna, eller löpande framföra önskemål, av endera slag till de postsittande? Vill sen klargöra, att det inte är "rutinrapportering" till partifora som hovsamt anhålles om, utan det ska finnas en klar tanke eller angelägenhet bakom, givetvis. Och att rapportering och debattinitiativ i både egna och allmänna media med fördel kan åligga främst icke postsittande, i en "politikområdesgrupp". Allra sist så är ovan förslag ägnat att skänka större och välförtjänt uppmärksamhet åt det undanskymda samt många gånger otacksamma och hårda arbete, uppdragsinnehavarna utför för partiets, och inte minst samhällets bästas räkning!