

Fredag 8 mars  
Utkommer fredagar 1996 22:e årg.

## å andra sidan

### Tidning med kvinnoperspektiv

"Chefslön fall för Jämo - Är kvinnor värda mindre?" "Sex, inte före 18 - Idag kanske tjejderna vågar säga nej." "Som ung tror man att man är okrossbar - en av många unga kvinnliga bidragstagare." "Om Västsahara. - Kvinnorna i det glömda ökenkriget kämpar för sin frihet." "Vad hände i Kina? - Katarina Lindahl berättar om kvinnokonferensen." "Hälsa och livskvalitet. - Kvinnor mellan 50 och 59 år kartläggs." "Jag längtar till ett liv där man verkligen har tid... - kåseri av Sara Broos."

Detta är några av rubrikerna i en alldeles ny tidning som utkommer med ett provnummer den 8 mars.

Cajsa Carrén i Lund ska ge ut en regional tidning med nyheter från ett kvinnoperspektiv. Cajsa Carrén är journalist sedan ca 20 år tillbaka och har arbetat den mesta tiden som frilans. Nu har hon fått pengar från de skånska länsstyrelsernas jämställdhetsenheter för att ge ut en provtidning. Närmare bestämt för tryckning och distribution. Tidningen är framtagen ideellt. Cajsa svarar själv för det mesta av innehållet.

### Idéer från Värmland och Stockholm

Förebilder är tidningen Kvinnor i Värmland och Svenska Dagbladets Idag-sida.

- Fanns det i Värmland underlag för att i fem år ge ut en tidning med kvinnoperspektiv måste det gå i Skåne också, resonerar Cajsa Carrén. Skåne har tre högskole-

regioner och mycket större befolkning. Här är ett aktivt liv med mycket människor. Vi borde kunna finnas i mer än fem år.

Svenskans Idag-sida har framför allt inspirerat genom sitt arbetssätt. Marianne Fredriksson och Ami Lönnroth är Cajsas förebilder. De arbetar i en organisation som inte är hierarkisk, de har mycket samtal, de tar hänsyn till varandras privata förhållanden, arbete och privatliv går ihop så mycket som man själv vill.



-Tidningen de gör har inte särskilt högt anseende bland journalister, säger Cajsa Carrén. Den säljs emellertid som särtryck med en fantastisk vinst. Så de "får hållas".

Skånes nya tidning heter å andra sidan och ska komma ut var 14e dag. Den ska innehålla nyheter och reportage från hela länet. Den ska spegla internationella förhållanden - solidaritet. Där ska finnas kåserier mm. Tidningen ska vara intressant för alla åldrar.

- Den ska ha ett kvinnligt sätt att se på nyheter, framhåller Cajsa. Det betyder att man inte har så bråttom. Att man hinner kolla hur det verkligen förhåller sig. Att ingen känner sig felciterad eller trampad på. På en vanlig nyhets-

tidning hinner man inte göra något genuint. Det är ett manligt sätt att det ska gå så snabbt och vara så resultatintriktat. På det kvinnliga sättet kan resultatet visa sig långt senare och då vara mer kvalitativt.

### Tjejjgruppen kan bli andelsägare

Nu ska provtidningen skickas ut till kvinnofacken, kvinnliga politiker, kontakter inom kvinnorörelsen och andra som kan tänkas vara intresserade av att stödja den. Idén är nämligen att man ska teckna andelar. En andel kostar 1000 kr.

- Jag är själv ensamstående mamma utan arv eller kapital. Men jag tror på att det går att mobilisera många kvinnor för den här idén, säger Cajsa Carrén. Tusen kronor är inte mycket för en grupp t ex tjejmiddan, klubben, föreningen, arbetskamraterna eller bokcirkeln. Även män är välkomna både som andelstecknare, prenumeranter och medarbetare. Kvinnoperspektiv på nyheter kan vara intressant även för män.

- Vi kommer också att ha annonser, fortsätter Cajsa. Jag har många intresserade annonsörer. Alla vet att kvinnor är en stark konsumentgrupp. Och när vi väl har visat att det går att göra en tidning så kommer pengar från utvecklingsfonden.

Provetnumret kan beställas på tel 211 34 35. De som är intresserade av att teckna andelar gör det på pg 603 67 74-5.

Kajsa Theander

## Barnomsorg och 8 mars

I mitt lönekuvert från kom-munen låg ett papper med inbjudan att deltaga i firandet av 8:e mars, ett samarrangemang av Kommun, Lansting, Universitet och Sparbank. Ett mycket trevligt initiativ tyckte jag, ända tills jag i almanackan fann, att 8:e mars inföll en fredag och inte en lördag. Besviknen blev jag, när jag läste att firandet av Internationella Kvinnodagen var mellan 11:30 - 13:30.

11:30 när Cecilia Wadenbäck öppnar sammankomsten sitter jag

och minst tusen andra kvinnor inom barnomsorgen i Lund och åter lunch med våra förskolebarn. Kvinnor inom äldreomsorg är nog vid denna tid också fullt sysselsatta med mat och matdistribution. Lärarna på skolorna har inte heller någon möjlighet att höra Anna-Karin Hammar berätta om kvinnokonferensen i Kina..

När flöjttrion från kommunala Musikskolan spelar, börjar barnen på dagis att bli nätta och när Catharina Andrén talar om kvinnor

och ekonomi, torkar jag och mina kollegor av matborden, kör ut matvagnar, byter blöjor och plockar fram madrasser.

Verksamheten vid kvinnovetenskapligt forum berättar Christina Carlsson Wetterberg om, samtidigt som jag förbereder mina förskolebarn för vilostund. Mina arbetskamrater har en halv timmes lunchrast, men den tiden räcker inte till för att cykla ner till Stadshallen och lyssna på Ingegerd Göranssons

forts sid 2

## "Pojkars" fetischer

TCP, IP, http, mHz, MB, GFLOPS, GB, kbps, PCM CIA, ROM, RAM, SX, DX.....

Listan kan bli hur lång som helst. Känns förkortningarna igen? Inte.....

Lugn alla icke "pojkar", det gör inget. Man klarar sig utmärkt i dagens samhälle utan att känna till alla dessa bokstavskombinationer. Och man klarar sig dessutom bra i IT-samhället utan kunskap kring dessa IT-fenomen.

Precis som att du kan köra bil utan att veta vad en lamdasond eller kamaxelrem är kan du naturligtvis köra en PC (när jag skriver PC, läs PC eller MAC, jag vill inte starta en religiös diskussion) utan att behöva bry dig om cashminne eller vilken ppi du har på din bildskärm, Jämförelsen haltar på en punkt, man inte bara måste utan ser det som självklart att lägga tid och pengar på ett körkort för bil. Kanske borde man som privatperson kosta på sig ett "körkort" för PC.

### "Tupparnas prat"

Det finns en märklig skillnad mellan proffs och amatörer. Proffs har kunskaper men pratar inte om dem utan bara använder dem. Amatörer försöker skaffa sig kunskap och pratar alltid om dem, men använder de dem? Hur många gånger har man inte hamnat i



sällskap där det funnits mer än en "pojke" vars enda intresse är IT. De fördärvat snabbt stämningen med sitt "tupp"-prat. Som Peter Dormer uttrycker det i sin "The Meaning of Modern Design" kring en liknande "pojke"-leksaker, kameran.

forts sid 2

Du som inte vill se Fröken Sverige koras på TV4 på fredag kom och fira internationella kvinnodagen i Malmö i Folkets Park kl 18!

# Utanför eller innanför, var skall Du stå en gång?

"Utanför eller innanför, var skall Du stå en gång?" Orden är hämtade från en av väckelsångerna som sjöngs från slutet av 1800-talet ut i de små missionshusen landet runt.

Varför detta citat hundra år senare? Jo därför att dagens samhälle börjar på ett oroväckande sätt ställa människor utanför arbetslivet och sociala sammanhang.

Under slutet av 1800-talet påbörjades marschen in i industrisamhället och avvecklingen av jordbruksamhället. Lantarbetare och hantverkare flyttade med sina familjer in till städerna. Bostäderna var oftast av usel standard. Arbetet var hårt och smutsigt. På detta följde sjukdomar, och fattigdom. Men den stora förändringen i livsmönstren kom att handla om att invanda sociala funktioner brutalt bröts upp och skapade en social turbulens med påföljande misär i form av missbruk, kriminalitet, ökad barn- och kvinnomiss-handel, psykiskt lidande, arbetslöshet och som slutprodukt: människor hamnade utanför det sociala regelverket.

## Solidariska rörelser

Då tog människorna saken i egna

händer. Innebär att de inte längre är en del av folket och solidariteten. Avståndet mellan makthavare och utslagna är oändligt.

Sedan 1990 har det varit svårigheter att exempelvis få ett tillfälligt mindre kvalificerat arbete. Och därefter kan bara konstateras att arbetstillfällena totalt sett drastiskt minskats. Det är här den strukturella förändringen börjat göra sig gällande. De i och för sig hårt kritiserade löpandeband-jobben börjar försvinna. De har ersatts av robotar, de som finns kvar är på väg att upphöra. För att bli anställd inom verkstadsindustrin krävs datakompetens parallellt med att det ställs högre krav på social flexibilitet och allmän kunskapskompetens.

Även om många företag idag går med vinst krävs betydligt färre arbetare per produktionsandel än tidigare. På samma sätt som i slutet av 1800-talet, då en omstrukturering från bonde- till industrisamhälle påbörjades, konstateras att vi är redan på väg från industrisamhället in i ett nytt samhälle. Det kännetecknas av service- och tjänsteutbud baserat på kunnskap och utvidgad information.

framförallt offentliga effektiviseringar börjar växa och blir snart större än den manliga arbetskraftens arbetslöshet. De utgörs av kvinnor i medelåldern med yrkesbakgrund som vårdbiträde, undersköterska, barnskötare, kanslist och affärsbiträde. Därtill kommer att kvinnorna är i 45-årsåldern vilket blivit en informell men faktisk spärr för återanställning.

Den stora gruppen invandrare dras därutöver med dubbla negationer inför en möjlig anställning. Förutom att majoriteten är lågutbildad anser arbetsgivare och fackliga företrädare att de saknar kulturell kompetens för att fungera på en arbetsplats!

Sammanfattningsvis: att vara lågutbildad, ung, i medelåldern, kvinna eller invandrare ser inte ut att ge inträde i det nya samhällets arbetsliv. Att därtill ha sociala, fysiska eller psykiska handikapp ter sig som rejäla nitlotter. Varför?

Den socialdemokratiska regeringen har i riksdagen fått igenom följande beslut:

- villkoren för lönebidrags- och offentligt skyddade anställningar försämrats (drabbar handikappade)
- arbetsmarknadspolitiska anställningar kvalificerar ej till A-

## Den judiska kvinnan

Kulturen fortsätter sitt judiska tema under våren och nu är turen kommen till Sarah Forsell och Den judiska kvinnan - den andra halvan i den judiska traditionen, från bibelns mödrar till dagens karriärkvinnor. Föredraget är ett samarrangemang med Institutet för judiska kultur och hålls i auditoriet söndag 10 mars kl 14.

## "Pojkar" och deras fetischer

Forts fr sid 1

Hans resonemang kan lätt överföras till mitt exempel PC'n. Ägandet och pratet kring leksaken blir viktigare än användandet. Resultatet är ointressant. Det finns en uppsjö av tillbehör som man hela tiden kan komplettera med, men vet ofta inte vad de är bra för. Utrustningen skapar fetichistiska känslor av njutning. Dyrkan av fetischen (PC'n) blir till en besatthet. Man kan mycket lätt dra paralleller tillbaka till bilen igen. Samma fixering, samma prat om motorrumsinnehåll framför allt i bilens tonårstid 50-60-talet. Bilen har inte för inte kallats för penisförlängare.

### Använd PC'n på ditt sätt

Nu befinner vi oss i datorismen, eller ITismen som Bodil Jönsson kallar det, tonårstid och vi får försöka stå ut med "pojkar"-pratet. Men framför allt låt er inte nedslås av pratet. Gör istället som tjejer alltid gjort med bilen. Använd den (bilen eller PC'n) till det som den är bra på, kommunikation, lagra och frakta stora tunga varu/datamängder. Mecka med den kan proffs göra. Leka eller spela spel kan man göra med barnen.

Bodil

## Barnomsorg och 8:e mars

Forts fr sid 1

reflektioner kring det aktuella jämställdhetsklimatet.

Klockan 13 är vilans sagolösning slut. Mina arbetskamrater hjälper barnen med påklädning inför dagens utvistelse. Jag går till personalrummet på kafferast. I Stadshallen spelar Därfinkarna Adam och Eva.

Nu har jag gnällt istället för att visa min uppskattning över ett trevligt arrangemang. Det är trots allt många män och kvinnor inom universitet och förvaltning som förmodligen kan delta i firandet. Vi inom barnomsorgen kan ju som vi brukar låta oss representeras av vår chef. Sedan kan hon på en kommande personalkonferens berätta för oss, hur det var.

Hoppas det blir en fortsättning på det här samarbetet inför den Internationella Kvinnodagen, för nästa år är det i alla fall på en lördag.

A-S Löwén



händer. Folkrörelser uppstod. Man stod inte ut att se sina medmänniskor falla utanför samhället. Nykterhets-, väckelse- och fackföringsrörelser samt bildningsförbund uppstod för att i solidaritetens namn ge människor en chans att undvika utslagning. Allt arbete byggde på ideella insatser. Successivt utvidgades de ideella organisationerna med idrotts- och hyresgäströrelser. Arbetarrörelsen i form av partiorganisation påbörjade ett historiskt viktigt arbete för att ge arbetarklassen ett samhälleligt skyddsnet och även för att ge folket demokratisk kontroll över levnadsvillkoren.

## Korrupta rörelser idag

Efterhand som folkhemmet byggts ut har den solidaritet som grundades på ideellt arbete övertagits av statsapparaten. Individier har ekonomiskt blivit oberoende av varandra. Men folkrörelserna finns kvar. På vilket sätt fungerar de nu? Redan på 70-talet började skandaler publiceras. Då gällde det transportarbetarbasen. Därefter är listan oändlig. Folkrörelserna och de politiska partierna har blivit en del av statsapparaten och etablissemang. Korruption och maktlyst-

## Högtbildade nyanställda

Forskningsmaterial från USA, England och Tyskland visar att under de senaste åren har antalet nyanställningar inom industrin successivt höjts för gruppen högskoleutbildade på bekostnad av lågutbildade. Antalet arbetstillfällen för lågutbildade inom verkstadsindustrin beräknas vara på ytterligare tillbakagång trots ekonomisk tillväxt.

Den nya arbetsmarknaden inom tjänste- och informationssektorn kommer att kräva hög kompetens. Samma utveckling sker i Europa och USA.

För att problematisera utvecklingen eller helt enkelt avslöja verkligheten skall nämnas att årligen lämnar ca 20.000 elever den svenska grundskolan utan att ha klarat grundläggande läs- och skrivkrav. Samma antal gäller även gymnasieskolan d v s ca 20.000 elever. I ett europeiskt perspektiv har Sverige ett lågt procentantal som går vidare till högskoleutbildning. Ungdomsarbetslösheten är idag oacceptabelt hög. Till gruppen ungdomar skall läggas män med låg utbildning. Gruppen kvinnor med låg utbildning som försatts i arbetslöshet p g a

kassa (drabbar invandrare, ungdomar och handikappade)

- ej barn tillägg till vuxenstuderande med bidrag (drabbar främst ensamstående kvinnor med barn)
- deltidsanställda får ej stämpla A-kassa (drabbar kvinnor till 99%)

Dessa beslut skall tolkas så att regeringen indirekt valt att vissa grupper inte skall konkurrera i den öppna arbetsmarknaden och därför inte ha tillgång till de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna.

Är denna tolkning riktig betyder det att vi påbörjat ett aktivt arbete att definiera ut grupper som skall finnas utanför den aktiva arbetsmarknaden. I så fall sker det på samma sätt som under 1800-talets slut men på ett mer raffinerat sätt. Då handlade det om att bli utslagen av tunga jobb, sjukdom eller dylikt. Idag sker det genom demokratiskt fattade beslut i riksdagen. Men en sak är gemensam. Slaget mot den enskilde är lika hårt.

Vad som krävs för att stoppa denna utslagning är dels en politisk skärpning för att upprätthålla den solidariska fördelningspolitiken, dels behövs en ny folkrörelse som bygger på solidaritet och idealitet. Det är inte längre fråga om antingen eller. Nu krävs både och, återigen!

Gunlög Stenfeldt

# På tal om kläder

Ingen har väl kunnat undgå att lägga märke till att kvinnor på olika sätt används som affärsidé för många multinationella företag. Det går att tjäna stora pengar på dem både när de är påklädda och när de är nakna.

## Datorer och sex - för män

Den senaste affärsidén såg jag på TV häromkvällen. Programmet handlade om datorer och sex, eller som en man uttryckte det: män älskar både teknik och sex och varför inte kombinera båda. En man (förmodar jag) satt framför sin dator och på skärmen framför honom fanns en kvinna som frågade vad han ville att hon skulle göra. Mannen klickade på en figur vid sidan om och en manshand dök upp på skärmen som tog av henne kläderna på överkroppen, för det var vad mannen ville. Kvinnan frågade vad vill du att jag skall göra nu. Vad han ville fick TV-tittarna inte se, men jag förmodar det var flera andra saker han ville att hon skulle göra för honom. Datorteknikens snabba utveckling gör att affärsmännen i sexbranschen ser stora möjligheter till att tjäna grova pengar.

De påklädda kvinnorna har givit upphov till de franska modehusen,

till de stora klädkedjorna, till modereportagen i tidskrifter osv. Dessa kvinnor är oftast unga och smala och nu för tiden oftast storbystade.

Andra inkomstkällor är smink, bantning, skönhetskirurgi, ja, allt vad man kan finna på för att tjäna pengar på kvinnors kroppar.



## För tjocka eller för tantiga

Med tanke på hur lönsam kvinnekroppen är förvånar det mig att det finns gränser för vad de påhittiga

affärsmännen vill tjäna pengar på. De har ryggat tillbaka för två kategorier, de kraftiga, vilket endast innebär att alla över storlek 42 anses för att vara tjocka och kvinnor över 45, även kvinnor under den åldern ifall de ser tantiga ut. Strategin när det gäller de lite kraftigare kvinnorna är att fabrikanterna tillverkar

de snyggaste kläderna i små storlekar och att de trendiga affärsarna undviker allt som kan tänkas dra in +45-kvinnorna i butiken.

Marika Calmius och Karolina Hallgren, ekonomistudenter vid Stockholms universitet, har undersökt klädbranschens marknadsföring när det gäller kvinnor från 45 år och uppåt. Deras slutsatser bekräftar det många kvinnor redan visste, nämligen att affärerna vänder sig till smala ungdomar. De intervjuade stora klädkedjornas kommentarer var att: De spenderar för lite, är svåra att påverka och de skrämmer bort de yngre kunderna. Dessutom dör de snart ut. En man trodde utfrågningen gällde pensionärer och han undrade hur det skulle se ut om de bara hade en massa folk med käppar i affären.

Det finns alltså en stor grupp kvinnor som på grund av storlek och ålder ännu inte upptäckts som en möjlig inkomstkälla. Kanske de hänvisas till områdena bantning, skönhetskirurgi och läkemedelsindustrins recept på östrogen.

## Sluta vara inkomstkälla!

Frågan jag ställer mig är: Varför ställer vi upp på att användas som någon annans inkomstkälla? Skulle vi inte själva kunna ta hand om våra egna behov?

Ingegerd Wedin

## Sex timmar om dagen ger mindre ont i magen?

Arbetstidsfrågan verkar bli het på socialdemokraternas partikongress. Det markerades av Göran Persson när han härom dagen träffade riksdagsjournalisterna. Han utslöt inte att partistyrelsen kunde få stryk på kongressen. Styrelsen är motståndare till, eller rättare, anser inte att det finns pengar till en så omfattande välfärdsreform, som lagstadgad kortare arbetsdag, under de närmaste åren. Engagemanget är starkt i frågan och det är framför allt kvinnorna som driver på. Det verkar givet att det åtminstone blir votering om arbetstiden och Göran Persson verkade faktiskt inte ha något emot att förlora en sådan votering.

På budgetsammanträdet i november beslöt Malmöhus läns landsting, på vänsterpartiets initiativ, att personalnämnden skulle få i uppdrag att utreda möjligheterna för försöksverksamhet med sex timmars arbetsdag. Målet är att genomföra sådana försök. I utredningsarbetet som är klart om några veckor har man gått igenom alla typer av arbetstidsprojekt också olika varianter av flexibel arbetstid såsom försöken

med "tvättstugemodell" på Barn-TIVA i Lund. Man har också undersökt vad som görs i övriga landet på området.

## Ökad press och utbrändhet

Utredningsarbetet har också inriktats på arbetsmiljön. Det framgår klart av olika rapporter och från yrkesinspektionen att personalen generellt utsätts för hög belastning och att den slits hårt på grund av nedskärningar och på grund av ändrade behandlingsmetoder som leder till snabbare genomströmningar av patienter. Det formuleras så här i Kerstin Roséns rapport: Tidens gång och vården i vården, från september 1995: "Produktiviteten, arbetsbelastning och arbetstempo i vården är idag högre än för två år sedan. Antalet intagningar har ökat och medelvårdtiderna har minskat. Samtidigt har vårdtyngden på många håll ökat och beläggningen har periodvis varit mycket hög, framför allt på medicinklinikerna. Det finns idag sällan tillfälle att ta en kort paus för att hämta andan.

Den ökade pressen i arbetet med kontinuerligt högt arbetstempo har tillsammans med ambitionen att göra ett oförändrat bra arbete bidragit till att trötthet och utmattning börjar märkas i organisationen. Marginalerna har minskat och man får svårt att hinna med arbetet. Motivationen vacklar

ibland. Det förekommer idag konflikter mellan individer och grupper på ett nytt och tidigare okänt sätt." (s.6). Man har också konstaterat att landstingets personal under de senaste åren i allt högre grad sökt rehabiliteringsåtgärder för att få kvalificerad hjälp mot bl a utbrändhet.

Det här redovisade pekar vid första ögonkastet entydigt på att kortare arbetstid behövs av arbetsmiljö- och hälsoskäl. Bilden kompliceras något av att man lätt frestas för att "räkna hem" arbetstidsförkortningen genom att ta bort överlappningar i scheman. Det är de tider när personalen går omlott och kan prata med varandra om det som hänt eller är på gång på avdelningen. Dessa lugnare perioder som blivit allt färre behövs också av hälsoskäl. Det innebär att man hela tiden måste se arbetsmiljön som en helhet om man skall få till bra försöksverksamhet.

Det har också skett förändringar i ansvaret för vården, som gör det svårare att idag hitta verksamheter inom landstinget som är lämpade för sex timmars arbetsdag. Kommunerna har t ex tagit över mycket av den fysiskt tunga vården av äldre.

## Många problem

När det gäller sex timmars arbetsdag som medel mot arbetslöshet, kan man förlora en del av effekten om man tvingas att använda den

tid, som blir fri till att fylla upp deltid till sex timmar. En halvtidstjänst med halvtids betalning blir då en sex timmarstjänst med heltidsbetalning. Antalet personer som får nya jobb blir på så sätt mindre. Ett annat problem, som måste lösas, är att matcha arbetslöshet och arbetstidsförkortning. Det verkar inte finnas så många långtidsarbetslösa inom vården så att det löser sig av sig självt. Man säger åtminstone att det kan vara svårt att få vikarier vid utbildningar.

Det finns ett område inom vården, som verkar lämpa sig utmärkt för två pass på sex timmar och det är tandvården! Öppet 8 - 20 skulle passa patienterna utmärkt och jobbet innebär enahanda och obekväma arbetsställningar, som sliter ut personalen, men det är ändå inte tandvården, som man i första hand tänker på när man skall reformera arbetstiden.

## Försöksverksamhet skingrar dimmorna

Avsikten med att så här preliminärt redovisa den inventering, som man gör på personalavdelningen på landstinget är inte att visa upp problem för att avskräcka från försöksverksamhet. Man bör i stället glädja sig åt arbetet fortgår, som planerat, och att inventeringen som blir klar om ett par veckor verka kunna bli ett

fort sid 4

**HAR DU FLYTTAT?** Skicka in hela adressdelen till Veckobladet (Se ovan).

**NY ADRESS**.....



## Bra Gudrun Schyman!

Oftast har vi vissa föreställningar om vissa grupper eller vissa ställen. Vi lever mest på vad massmedia serverar oss, utan att vi själva anstränger oss, att ta reda på svaret på våra frågor, med vår egen nyfikenhet och förmåga. Denna nyfikenhet är särskilt viktig om man sitter i en beslutsfattande position. Med rätt information kan man också påverka och belysa frågorna vilket leder till bättre beslut.

Den 3 mars utförde Gudrun Schyman en sådan handling. Genom att hon själv besökte Docklands i syfte att skaffa sig mer kunskap om stället och om de ungdomar som brukar tillbringa en hel del tid där. Detta ser jag som ett välmotiverat besök, vilket jag vill rekommendera alla politiker som vill förstå ungdomarna. Ty med distans till ungdomar kan vi inte lyckas att lösa den problematik som existerar. Detsamma gäller andra grupper som skinnskallar, nazister etc. Man bör skaffa sig kunskaper genom samtal med dem själva. Efter det att man skaffat sig en egen uppfattning, bör man angripa problemet. (Jag vill påminna om att för en partiledare är det ännu viktigare med egen insamling av kunskap i st f att bara lita på vad massmedia presenterar.)

Det som chockerar mig mest är andra politiker, även en del vänstersympatisörer har kritiserat Gudrun Schymans besök på Docklands. Hur i all världen skall man hjälpa andra grupper om man inte är öppen för ett möte? Kanske är det lättare att svartmåla och stämpla utan någon som helst kännedom om individerna bakom diskussionerna. Är det verkligen inte värt något att vi vågar ha modet att möta folk och grupper, som vi läst om i tidningarna? Idag har de flesta politiker ingen som helst vetskap om medborgarnas verklighet. Det gör också att grymma besparingar sker utan att politikerna har en aning om individernas ekonomiska och sociala kapacitet. När politikerna försöker ta kontakt med verkligheten för att kunna förstå problematiken misskrediteras de.

Vi kan inte sitta med famnen full av kunskaper och tro att vi vet allt om medborgarna- Vi måste röra på oss.

Nilofar Shirinbek

## Anmälningar till årets begivenheter

### 3 är anmälda

till årets påskvandring som enligt planerna går de cirka sex milen mellan Osby och Klippan - riktningen bestäms av vindutsiktarna. Det är möjligt att ansluta/lägga av utmed vägen. Start skärtorsdag morgon, övernattnings i vindskydd, intressanta samtal om politik och annat, otvungen samvaro vid lägerelden.

### 16 är anmälda

till sommarvandringen från Pistoia i Toskana till Rimini, Fellinis stad. Tio dagars vandring, dagsetapper om cirka 15 kilometer, övernattnings i tält. Intressanta samtal om kultur (Lund ska ha kulturutbyte med Pistoia i år) och annat. Start med tåg från Köpenhamn söndag kväll den 30 juni.

## Sex timmar.....

forts från sida 3

värdefullt underlag när politikerna skall gå vidare och besluta var och i vilken form försöken med sex timmars arbetsdag genomförs! Det är viktigt att de blir bra och att vi får nya erfarenheter.

Tidskriften Zenit Nr 127:1995 handlar till stora delar om arbetstiden och kan varmt rekommenderas. I redaktionens inledning säger man om arbetstids-förkortning: "Frågetecknen är många och (de svenska) forskningsinsatserna och praktiska experimenten är få" och Birgitta Olsson, som doktorerat med avhandlingen, "Kortare

Italien är relativt billigt nu tack vare den låga liran.

### 55 är anmälda

inklusive barn, lärare, kock m.fl., till Röda Kapellet och Kvarnby folkhögskolas blåsar- och körsångarläger på Styrso i Göteborgs södra skärgård. Grundpriset, 950 kr för vuxna och 550 för barn, inkluderar musik, mat och enkelt logi. Musikanter på olika nivåer, även nybörjare, välkomnas och placeras i lämplig grupp. Gott om tid för bad och utflykter. En vecka, 23-30 juni. En nyhet för året är en särskild ungdomsorkester under ledning av Josef Beltzikoff.

För alla arrangemangen gäller att antalet anmälda är preliminärt, att det finns plats för fler och att vidare information kan fås genom Gunnar Sandin, tel. 135899.

arbetsdag - en väg till ett mer ekologiskt arbetsliv" säger följande, som kan stå som avslutning: "Det mest angelägna som jag ser det just nu är att det på kort sikt kommer igång arbetstidsförsök även inom industrin. Kanske finns det liksom inom vården även på metallarbetsplatserna många rutiner, som sitter i väggarna och som genom en arbetstidsreform skulle börja omprövas? Kanske kan erfarenheterna av sådana försök bidra till att skingra dimmorna kring frågan om ekonomiska och andra effekter av kortare arbetstid."

Rolf L Nilson

## Eritreamöte 14 mars.

Vänortsföreningen Asmara-Lund inbjuder till möte om det framtida samarbetet mellan städerna. Gunnar Stensson inleder om det solidaritetsarbete med Eritrea som bedrivits i Lund de senaste tjugo åren. Elsa Grip redogör för de samsamarbetsprojekt som förbereds i framtiden. Det blir tillfälle till diskussion och frågor. Kaffe och andra drycker serveras till självkostnadspris. Lokalen blir Laurentiigårdens Dagverksamhet med ingång från Bredgatan mitt emot Socialhögskolan. En brinnande marschall kommer att placeras i porten. Tid för mötet: 19.00. Arrangör: Vänortsföreningen Asmara Lund.



## Vänsterns trafikpolitik:

(11 mars kl 19.30 Bredgatan 28) tillbakablick, nuläget, på gång, visioner. Thomas Schlyter, byggnadsnämnden och Ola Hagring, tekniska nämnden, inleder. Alla med synpunkter på trafikfrågorna hjärtligt välkomna!

### Kompol 18 mars kl 19.30:

Kommunen och landstinget. Hur påverkas Lund av ett storlandsting? Rolf Nilsson, landstingspolitiker, politisk sekreterare, inleder och deltar.

### Kompol 25 mars kl 19.30:

Bredgatan 28; Beredning av kommunfullmäktigeärenden.

### Storbandet:

rep ons 13.3 kl 19 på Vipeholmskolan

### Röda kapellet:

to 8.3 Fäladsgården kl 19. Samling 18.15. Följande spelas: 175, 209, 218, 224, 226, 297, 298a, 315, 321.

rep sön 10.3 kl 18.45 med Anders G. Samma låtar som ovan



## VECKOBLADET

Detta nummer gjordes av Karin B., Marianne S., Bodil V. o Gunilla L.



Manus sänds per post till: Veckobladet, Bredg. 28, 222 21 Lund. Onsdag e. 18 till fax 046-14 65 82. Manus mottas gärna på 3,5" diskett i Word eller WP för Mac eller PC. Telefon till redaktörerna: Kajsa Theander 046-13 28 40. Thomas Schlyter 046-14 75 05. Vid utebliven tidning ring: Sven-Bertil Persson 046-13 82 13.