

VECKOBLADET

Fredag 17 mars

Utkommer fredagar

1995 21:e årg.

Lösnummer 2 kr

10

Hundraårig folkpark i centrum 1 maj

1895 höll arbetarrörelsen i Lund sitt förstamajmöte på Clemenstorget, varefter demonstrationen tågade ut till Folkparken. Vänsterpartiet gör i år ungefär likadant, om medlemsmötet på måndag följer styrelsens förslag: först möte i centrala stan (dock inte på Clemenstorget utan på Stortorget), sedan demonstration till parken.

Vänstern kommer inte att ha Folkparken för sej själva. Socialdemokraternas och LO-sektionens tåg har gått dit en timme tidigare, och deras avslutande möte slutar just som vänsterdemonstranterna anländer. Sen vidtar en stor hundraårsfest i regi av föreningen Aktiv folkpark, men där både socialdemokrater och vänsterpartister hjälper till i stånden med popcorn och spunnet socker.

Spunnet socker och opera

Det är som bekant tack vare Aktiv folkpark som det över huvud taget kan bli ett jubileumsfirande. Tack vare dess envetna insatser har det kommit nytt liv i parken, planerna

på bostadsbyggande där har skrinlagts och kommunfullmäktige har beslutat om den elementära upprustning som nu pågår. I sommar ska det t.o.m. bli opera i folkparksbyggnaden! Hur det blir



sen är inte bestämt men idéer saknas inte, och parkbesökarna på 1 maj får säkert ta del av dem.

Det lär bli ett brett utbud av serveringar och aktiviteter, inte

minst för barnen. Dock lär föreningen ha fått avslag på ansökan om ölserving. Annat var det 1898 då en motsvarande ansökan beviljades och styrelsen köpte in 500 liter bier från Mattssonska bryggeriet.

Konstruktivt samarbete

Att socialdemokraterna och vänsterpartiet på detta sätt koordinerar sitt förstamajfirande förklaras alltså i första hand av det gemensamma intresset för Folkparken, men det hade nog inte varit möjligt utan det pågående, konstruktiva samarbetet i kommunens ledning (tillsammans med miljöpartiet).

Ingendera partiet har ännu bestämt vem som blir dess huvudtalare på första maj. Vänsterpartiet räknar för sin del med omfattande propagandainsatser: ett flygblad till hushållen, egen affisch, appellmöten veckorna innan, högtalarbil osv. Någon form av Öppet hus i stadshallen blir det säkert även i år. VB får anledning att återkomma och berätta om detaljerna.

En långsiktigt hållbar översiktsplan

Ska diskussionen om översiktsplanen bli konstruktiv måste vi prata om rätt saker. Vi ska börja diskussionen med vilka förutsättningar som ska gälla innan vi kastar oss över detaljerna.

Den fysiska planeringen har hittills utgått från att naturresurserna i princip är oändliga och att framtida generationer villigt kommer att ta sig an de avfallsberg vi lämnar efter oss. Vad gäller nedsmutsningen av vatten och luft har naturen förväntats ha en obegränsad självläkande förmåga om man alls har reflekterat över problemet.

Ett drägligt liv

Det är meningen att revideringen av översiktsplanen för Lunds kommun ska samordnas med framtagandet av en Agenda 21 (miljöhandlingsplan för det 21:a århundradet) i Lund. Den övergripande målsättningen för Agenda 21 är att åstadkomma en långsiktig hållbar utveckling. Annorlunda uttryckt ska människans verksamhet förändras så att den inte underminerar möjligheterna för kommande generationer att leva ett drägligt liv. Detta sett i ett

globalt perspektiv och inrymmer m a o en omfördelning mellan nord och syd.

Att målsättningen ska vara hållbar utveckling är oomtvistat. Jag har i varje fall inte mött någon som förespråkar en ohållbar utveckling. Frågan är dock hur begreppet ska definieras. I det förslag till instruktion som miljödelegationen enhälligt beslutat att den vill ha (det är kommunstyrelsen som bestämmer) har vi med inspiration från stiftelsen "det naturliga steget" hämtat följande villkor:

1. Uttaget av förnyelsebara resurser måste minimeras
2. Utsläppen av svårnedbrytbara ämnen ska upphöra
3. Det fysiska underlaget för naturens kretslopp måste bevaras
4. Uttaget av förnyelsebara resurser får inte vara större än nybildningen

Nej till nya vägar

Vad betyder då tillämpningen av ovanstående villkor för hållbar utveckling för diskussionen om översiktsplanen? Det första villkorets viktigaste konsekvens måste enligt mitt förmenande vara att vi

planerar för avveckling av de fossila bränslena som används till transporter av människor och varor. Den totaltransportvolymen måste minska. Ska vi inte bryta mot fjärde villkoret kan man inte nöja sig med att byta ur fossilbränslena mot biobränslen, ens om det vore tekniskt möjligt till 100%. När det gäller miljöanpassning av trafiken har första steget redan tagits i och med samverkansdokumentet. Ett nej till nya vägar betyder att utvecklingarna åt fel håll stoppas.

Grannar och mentalitet

Tillämpning av det tredje villkoret måste betyda att vi slutar asfaltera mark med stor kapacitet för biologisk produktion, t ex åkermarken i Lunds kommun. Det är min bestämda förvisning att den kommer att behövas i ett miljöanpassat jordbruk utan tillförsel av ickeförnyelsebara och/eller svårnedbrytbara ämnen (dvs tillämpning av första och andra villkoret). Nu kanske någon invänder och undrar vad spelar det för roll om Lunds kommun bibehåller sin åkermark om Staffanstorps kom-

Seminarier bör bli byggnadsminne!

Riksantikvarien har meddelat slutsatserna av sitt besök i Lund den 3 februari. Ämbetet finner nu att byggnaden uppfyller kraven för byggnadsminnesförklaring och föreslår indirekt länsstyrelsen att förordna om sådan.

Detta innebär en seger för dem som hävdar byggnadens värden, och ett kraftigt bakslag för de krafter som velat riva för att ge plats åt en ny klinik. Oavsett länsstyrelsens kommande beslut kommer ingen att bli nöjd; motsättningarna kommer att bestå. Det är beklagligt att landstinget och de borgerliga politiker som kovände för ett år sedan själva har bäddat för dessa motsättningar, istället för att arbeta fram ett bra ombyggnadsförslag från början.

Dessvärre saknar landstingets ledning förmågan att se positivt på riksantikvariens ställningstagande och på möjligheterna till att både bevara och bygga en bra klinik. Trots namnbytet på lasaretet, saknar "universitetssjukhuset" universitetets vidsynta beredskap till bådadera – *ad utrumque paratus*. Svärdet och boken – eller skalpellen och byggnadskonsten.

Kommunens konsult, arkitekt Claes B Persson har visat att ett barn- och kvinnocentrum (BKC) kan byggas med ett bevarat Seminarium. Med den reducering av BKC:s volym som sjukvårdsdistriktet beslutat om, kan en sådan tillbyggnad bli än mer lyckad.

Särskilt de socialdemokratiska landstingsråden bör släppa sitt prestigefyllda förakt för "tegelhögen" och se positivt på utvecklingen av ett sjukhusområde där äldre byggnader ger en fattbar historisk dimension.

Om det nya Skånelandstinget får sätta i Kristianstad, kan byggnaden på Baravägen säljas och resterande sjukvårdsadministration placeras i Seminarier. För vård är det inte lämpat, det har ingen heller förslagit.

Thomas Schlyter

Vår & kultur

Vi påminner om evenemanget "Möt våren och kulturen vid Öresund" den som VB skrev om förra veckan. Till nästa nummer räknar vi med att alla bitar har fallit på plats och då presenterar vi ett utförligt program. Till dess: reservera helgen 31.3-2.4!

forts sid 4.



VÄNSTERPARTIET LUND ANSER

De unga busarna

Ett gäng om totalt ett åttital ungdomar samlas i centrala Lund på fredag- och lördagkvällar. Det finns ett antal ledare som är kvalificerat störda och närmast oemottagliga för vuxnas argument. En stor del av ungdomarna bor inte i centralorten utan i byarna eller andra kommuner, och är i dubbel mening utom räckhåll för eventuella föräldrar. Alkohol och narkotika är billiga och framför allt lätta att komma över. Problemen med skadegörelse och misshandel förvärras, och polisen känner sej tämligen rädlös.

Detta var den dystra bild som förmedlades då vänsterpartiets "sociala grupp" hade ett sammanträffande med representanter för bl.a. polisen, fritidsförvaltningen och socialförvaltningen.

Att fördärva sig själv

Vänstern har en bild av de allmänna samhällsproblem som ligger bakom dessa fenomen: alienation, arbetslöshet, kapitalismens individualistiska moral m. mycket m. Men nu gäller det högst konkreta saker, hur ungdomar ska förhindras att fördärva sej själva och andra. Här har vänstern inga patentmediciner.

Polisen i Lund har fått större resurser och satsar mer på kvarterspoliser, trots deras internt låga status. Det är bra. Vänstern älskar inte poliser men kan inte acceptera att rådslan brer ut sej i stan.

Fritidsförvaltningen försöker dra centrumungdomen till Hemgården men har inte resurser till den övervakning som tyvärr är nödvändig. Socialförvaltningen har inte instrument för att klara de svåra fallen utan behöver assistans från ungdomspsykiatri. Där kan politiker gå in och försöka skapa tillräckliga resurser

Att befria sig själv

Men för att återvända till det allmänna perspektivet: ett grundproblem är att "ungdomen" har blivit ett svävande, mångårigt tillstånd av marginalitet och artificiell tillvaro. Hans Scherfig beskrev det träffande för över femti år sen i romanen "Det försömta forår", då med utgångspunkt från läroverksungdomar. Nu drabbar det den stora majoriteten av ungdomar.

Ungdomen behöver en meningsfull tillvaro och den behöver politisk makt. "Ungdomsparlament" av det slag som har diskuterats är kanske en dellösning men lär inte engagera busarna på Botulfsplassen.

Ungdomens befrielse måste förmodligen vara dess eget verk.

Vänsterpartiet, styrelsen

Hela havet stormar

För att vara långsiktigt trovärdiga måste solidariskt dela kritiken mot regeringen när man tvingas till nedskärningar och i handling ställa upp på sparmålen. Det är värt att tappa kortsiktigt i opinionen för att bana väg för en framgång som håller.

Det skräckscenarium för de borgerliga partierna som DN målade upp i en ledare vid årsskiftet verkar ha blivit verklighet. Det beror till en del på att socialdemokraternas kloka taktik, men också på att utvecklingen legat latent.

Bildt i fullt spinn

– Det var nästan skrattretande enkelt att få snurr på Carl Bildt. Besvikelsen över att bli petad som statsminister tillsammans med växande intern kritik har troligen gjort frestelsen att syssla med favoritområdena, säkerhets- och försvarspolitik oemotsändlig. Minkdebatten satte igång en process där Carl Bildt snabbt hamnade i rollen som säkerhetspolitisk aktivist. Han ingår gärna i EUs avantgarde på området. Därmed är han också i det läge där socialdemokraterna älskar att ha högerledare - de kan heta Hjalmarsson eller Bildt, det kvittar lika - avskilda från centern och folkpartiet och utrikespolitiskt suspekta. Ett hot mot den av folket så älskade neutraliteten.

– Olof Johansson diskuterar alltmer obegripligt frågan om sin egen avgång när han överhuvudtaget diskuterar något.

– Maria Leissner är nyvald ordförande i folkpartiet. Det första hon gjorde var att smälla igen dörren för socialdemokraterna. Hon är helt enkelt tvungen att profilera både sig själv och partiet.

Sankta Mariaeffekten

Det finns alltså ingen samlad opposition och ingen självklar oppositionsledare. Med Carl Bildt i fullt spinn och Olof Johansson i Limbo så räcker inte Sankta Mariaeffekten långt för att ge borgerligheten stadga.

Det är inte utan att socialdemokraterna verkar en aning bekymrade över läget. Oppositionen behövs och skall opponera; föra dialog med regeringen; kunna ställa upp i kriser och formulera ett samlat alternativ så att den i värsta fall kan ta över efter regeringsmakten.

Bäddat för centern

Det är kanske därför centern rycker fram som socialdemokraternas favoritpartner för tillfället. Det har blivit lite för mycket vänster hittills. Det ligger också i s' strategi att bryta upp blockgränserna. Margareta Winbergs dyra och dåliga jordbruksuppställning var säkert en s.k. isbrytare och Göran Persson ligger på om det kommunala

utjämningsystemet och Ylva Johansson kompromissade om skolpengen utan att vara nödd och tvungen. Det är rimligt för socialdemokraterna att göra sådana uppställningar. Centern är ett förhållandevis starkt kommun- och landsbygds parti och man är nog rädd för att släppa dem fria i glesbygdspolitik. Det bådar förstås inte gott för storstäderna.

Troligen vill s också sy i det över tiden starkaste antikärnkraftpartiet i en ny långsiktig energiöverenskommelse. Siktet verkar vara inställt på en repris på uppställningen från 1991.

Vänsterpartiets framgångar i opinionen oroar säkert en del socialdemokrater. V har nog ökat mer och snabbare än vad man räknade med, och man börjar oroa sig för var taket går.

Ett tag såg det oroväckande ut. V's riksdagsgrupp skapade viss förvirring genom att ifrågasätta uppställningen om EU-avgiften och hotade med nya eftergifter åt bönder och skogsägare. Man lät sig alldeles för lätt, och helt enligt den socialdemokratiska planen provoceras av uppställningen s-c. Som tur är rättades det hela till ganska snabbt, men osäkerheten blev offentlig.

V står inte pall

Ingvar Carlsson markerade också hårt mot Gudrun Schyman från talarstolen på Nordiska Rådet i Reykjavik och Gudrun verkade själv ha drabbats av ett slags "nej-till-unionen-eufori." när Schengenavtalet aktualiserades. Det verkar som om luften har rensats sedan dess. Carlsson och Schyman har talat ut och ledningarna för de båda riksdagsgrupperna har träffats. Det är utmärkt! Men det som behövs för att ge vänstersamarbetet stadga är att vänsterpartiet ställer upp på en rejäl, smärtsam besparing, som berör de egna grupperna. Barnbidragen ligger nära tillhands. För att vara långsiktigt trovärdiga måste v solidariskt dela kritiken mot regeringen när man tvingas till nedskärningar och i handling ställa upp på sparmålen. Det är värt att tappa kortsiktigt i opinionen för att bana väg för en framgång som håller. Socialdemokraterna har naturligtvis inget emot att vänsterpartiet inte klarar skarpa besparingar. Sådant gör det lättare att hantera eget vänstermissnöje. Man kan med trovärdighet hävda att v inte står pall. Därmed ökar på lite sikt toleransen för uppställningar åt höger, kanske till och med med moderaterna. Sådana uppställningar har starkt massmediastöd, glöm inte det.

Miljöpartiets väljarpotential

Miljöpartiet börjar också bli allt intressantare. De har klarat "RAS-racet" och gått med på något dumt och dyrt, som de bara fått kritik för.

Nu är de ensamma med i barnbidragsdiskussionerna, departementets taleskvinna sa i lunchekot den 15.3 att man förde konstruktiva samtal; att mp accepterade regeringens sparmål och att de var villiga att nå uppställningar. Mp är obetydligt mindre än vänsterpartiet i opinionen och har en enorm väljarpotential. Varannan röstberättigad kan tänka sig att rösta på dem. Det finns också exempel, från bl a från Hessen på framgångsrikt samarbete mellan socialdemokrater och gröna.

Fundamentalismen avtar med kvadraten på närmandet till makten. Vi får hoppas att det sambandet också gäller för vänstern. Minns Wolf Biermans visdomsord om att det alltför hårda lätt bryts.

Möjligheter för v

Om de skarpa besparingarna klaras av blir säkert vänsterpartiets inställning till europapolitiken, som kommer att sätta gränsen för partiets utveckling. EU-programmet bådar inte gott, även om Gudrun Schyman och Jonas Sjöstedt anpassat det till vardaglig politisk samtalston. Det skulle vara trist om frestelsen att samla alla "traditionella" vänsterkrafter blir övermäktig.

Den måste vika för partiets strävan att inta en ny roll i svensk politik och att därmed få helt nya politiska möjligheter. Då måste europapolitiken nyanseras. Jag kan inte tänka mig att socialdemokraterna har något långsiktigt intresse av ett vänsterparti som säger: "Inte mera federalism. Det är nog nu; inte ett steg till..." och som därför inte på allvar kan diskutera europeisk försvars- och säkerhetspolitik, eller som intar samma position som den engelska högern när det gäller formerna för den gemensamma socialpolitiken. Det är kanske för mycket att begära att partiet visar normalt europeiskt vänsterbeteende, men ett närmande till det europeiska socialistpartiets arbete hade varit välkommet. Jag föreslår en seriös diskussion inom vänsterpartiet, av eurosociolisternas ambition att, utifrån Allan Larssons rapport om arbetslösheten och Svend Auken's om miljö, förena miljöpolitik och arbetslöshetsbekämpning. Ett första viktigt steg kan också vara att ge utrymme för europafalangen inom partiet och inom den svenska vänstern.

Rolf L Nilson



Acceptera Lund!

Lund växer. Idag är vi runt 100 000 invånare i hela kommunen, dvs lika stort som Uppsala var 1970, utan Gottsunda, Alsike och allt vad de moderna områdena heter. När man säger att Lunds centralort snart är för stort för att cykla i har man dåligt perspektiv på storlek. När man säger att Lund inte kan växa mer utan att bli omöjligt att föda med kollektivtrafik så vet man inte vad man talar om. Skulle man suboptimera stan för bussar skulle den vara rejält mycket större. Idag är själva Lund avsevärt mindre än 100 000.

Tillväxten

Tillväxten är ett faktum. Ni är många som flyttat hit och det finns många fler som tycker att vi alla här är trevliga att bo med. Den industri som idag är expansiv är beroende av att få högt utbildad arbetskraft, vilket finns i Lund. Därför flyttar stora företag hit sina forskningsavdelningar, småföretag grundas här av redan bosatta innevånare som alla sitter och tänker. Resultatet är mer pengar och en press på nya arbetsplatser, nya bostäder och nya nöjen, t ex baletter. Det behövs även nya politiska idéer och det finns utrymme för nya politiska lösningar som bl a ekologiskt byggande.

Framtidsänkande och ekologi

Växer stan kommer givetvis vissa miljöer, fysiska och sociala, att förändras. Framför allt naturvård kan komma i kläm vad gäller de nya ytor som bebyggs. Är kommunikationer och bebyggelsestruktur dåligt ordnad kommer även de problemen att växa.

Vi måste därför ta ställning till om det är dåligt för den framtida miljön om just *våra* åkrar blir bebyggda. Har de ett värde, t ex genom sin goda jord, bör man hushålla med marken.

Kommer ett ökande antal människor att skapa kommunikationsproblem måste vi ge dem en möjlighet att leva så bra som möjligt utan att transportera sig. Expansionen ger oss också en möjlighet att åtgärda dessa problem som den befintliga planeringen givit oss.

Det är inte så säkert att naturintresse och miljöintresse går hand i hand – medför ett naturintresse en önskan att bo nära naturen men ändå arbeta i en stad är det negativt för miljön i stort.

Pengarna

Det kommer inte att finnas så mycket offentliga pengar att styra utbyggnaden med. För tjugo år sedan kunde man med stora generella och enskilda subventioner bygga ut t o m en perifer avfolkningsort som Genarp. Idag då både expoatörer och köpare agerar mycket försiktigt på marknaden är en liknande utbyggnad

svår att skapa.

Idag subventionerar kommunen t ex industrimark i de östra kommundelarna men trots detta är det svårt att få samma intresse hos ett företag för att skaffa sig postadressen Dalby som postadressen Lund. Det kantarckas vara barnsligt men är ett faktum.

På samma sätt går det knappt att bli av med bostadstomter i Genarp, trots ett fantastiskt läge invid Risenområdet. Andra kostnader som pendling etc skapar en tröghet i bostadsmarknaden i byarna samtidigt som villorna i centrala Lund fortfarande är dyra.

Var och varåt?

Svaret på utbyggnadsriktning och utbyggnadsort är rätt självklart. Idag är det Lund som expanderar men fortfarande rätt långsamt. (Det är i relation till Malmös kris som vi framstår som ett Eldorado.) Utan de styrmedel som vi hade på 60- och 70-talen kan vi inte räkna med att människor bosätter sig där de anvisas. Vi måste lita till att kunna styra en befintlig rörelseriktning som redan finns när vi skall planera.

Detta tyder på att vi är hänvisade till att bygga ut Lund tämligen runt, och då fylla i de luckor som finns nu, t ex Råby, samt sedan lägga på de av planerare så hatade "löskalen" utanpå den befintliga bebyggelsen.

Finns det mer perifer lägen är det främst de nära byarna som Stångby och Vallkärra där även järnvägen ger motiv till "fjärr-etableringar". Men det handlar då mest om bostadsområden, fjärran från en oivillig industri.

I Lund finns en tendens till segregering även inom näringslivet – de stora drakarna vill bygga ut och får bygga ut medan mindre företag har svårt att hänga med och hänvisas av kommunen och fastighetsägare till perifer lägen de inte vill ha. Går t ex Malmö in och börjar subventionera industrietableringar kan denna tendens förstärkas. I Lund etablerar sig kunskapsintensiv, internationellt orienterad verksamhet, i Malmö och Kävlinge lokalt inriktad tillverknings- och serviceverksamhet. I Malmös brovision om Öresund som "the Bay-area" är Malmös roll odelat Oaklands.

Ökad segregering

Det stora bostadssociala problemet kommer i framtiden att vara den socialasegregeringen. Bostadsbeståndet kommer inte att kunna fyllas på med lägenheter ått alla utan nybyggandet kommer att ske i stor del för de rika, sedan kommer deras lediga, gamla bostäder att skapa en rullande våg som blir allt svagare ju längre ner till de verkligt behövande man kommer.

Hur detta skall lösas vet inte jag. Ett vapen kommer även i fortsättningen att vara ett kommunalt

bostadsbolag som kan ta ett socialt ansvar även i framtiden.

Det kan också bli viktigt med vissa politiska upprustningsåtgärder för att ge nya möjligheter till gamla flerbostadsområden. Det kommer då inte så mycket att handla om brackig kosmetika som på 70-talets Kroksbäck utan mer om små lokaler, inhängning av öppna friytor till de boende och annat som kan ge även vanligt folk tillgång till nära kontakter och plats för sina egna projekt.

Hur skall vi bygga?

Den industri, de människor som söker sig till Lund, vill komma till den typ av småskalig, stadsmässig, socialt intressant miljö som Lunds stadskärna representerar. Det ger oss ytterligare ett argument till att tänka över även *hur* vi bygger ut våra ytterområden. Hänvisas man till yttre Gunnesbo som bostadsort och får jobba på Gastelyckan, lever man säkert inte dåligt, men det är ett liv som lika gärna kan levas i Eslöv eller Huddinge.

Då det inte längre är självklart att man kan fylla de nya, och därmed dyra, bostäderna måste man på ett helt annat sätt ta reda på vilken miljö som svarar till de nya behoven och till människors önskemål. Det är kapitalstarka människor man vädrar till och det är ju lätt att se vilka områden som de som har råd att välja verkligen väljer. Kävlingevägen invid gamla brandstationen är mycket mer populärt att döma av priserna, än Flygelvägen invid den nya kyrkan, trots att de boende vid Flygelvägen skyddas mot alla de trafikfaror som hotar befolkningen vid Kävlingevägen.

Dessa människor söker inte bara en viss typ av traditionell gatumiljö, de söker framför allt en social. I det fysiska rummet betyder det korta avstånd, nära möten – verksamheter och bostäder blandas. Den gamla planeringens målsättning att undvika konflikter och möten ersätts med en direkt önskan om dessa.

Vad gör vi med centrum?

Stadens tillväxt kommer förutom i ytterkanterna också att märkas i centrum. Med en ökande befolkning som till stor del bor utanför de medeltida vallarna måste staden växa som begrepp och fysiskt.

Idag utarmas stadskärnan och håller sakta på att "förortiseras" genom minskade servicefunktioner och dåliga kommunikationer.

En naturlig lösning är att ge centrat en möjlighet att växa. Förslaget för en tid sedan om att bebygga marken mellan Södra Esplanaden och Södra Vägen mer intensivt är följdriktigt i en stad där man måste välja var nya affärer skall läggas om man *inte* vill att de

forts sid 4

Kommunalt varia

Lunds kommun har instiftat ett miljöpris på 50.000:-. Priset skall gå till den eller dom som gjort "...förtjänstfulla insatser som långsiktigt främjar miljön i Lunds kommun..... enskild som bor i kommunen eller förening, sammanslutning, företag verksam i kommunen". Miljödelegationen, Vårfrugatan 1B vill ha nomineringar senast 31 mars. Nominera, om ni har något bra förslag!

Miljöbibliotek

Vänsterpartiet har motionerat om inrättande av kommunalt miljöbibliotek, att lämpligen placeras i lokaler i eller i anslutning till stadsbiblioteket. När miljödelegationen skulle yttra sig om ärendet visade det sig att socialdemokraterna var nöjda med det privata miljöbibliotek som redan finns och därför sa nej till motionen. Misstanken smyer sig på att dom sett på frågan ur fel perspektiv. Visst bedrivs en bra verksamhet i det befintliga miljöbiblioteket på Winstrupsgratan utifrån dom förutskattningar som råder där. Är det ändå inte så, ni som säger nej, att brukarna skulle vinna på ett miljöbibliotek samordnat med annan biblioteksverksamhet och med den konsumentsekreterare som snart skall tillsättas?

Än är frågan inte avgjord!

Riokonferensen

Hur når vi ett långsiktigt hållbarare samhälle? Den frågan ställde Riokonferensen för några år sedan. Den frågan ställs, och, i viss mån besvaras, av propagandagrupper Vision 21 i den Agenda 21-bod som gjorde sin debut i Genarp i slutet av förra veckan. I boden, som nästa vecka kommer att finnas på Mårtenstorget och sedan flyttas runt i kommunens mer perifer delar igen, finns bl.a. en utställning om hur vi kan minska vårt avfall och minska skadorna av det. Besök den!

Seminarier

Nu är det dags för landstingspolitikerna att visa upp sin kreativa sida och i positiv anda ta emot det besked från riksantikvarien som många lundabor hoppats på: Gamla Seminariebyggnaden bör bevaras och byggnadsminnesförklaras. För inte kan väl dessa folkvalda män och kvinnor instämma i chefsläkare Dag Lundbergs uttalande i Skånska Dagbladet i onsdags: "De som vill bevara seminarier befinner sig i utmärkena när det gäller moral och etik". Istället måste man naturligtvis kunna begära att dom börjar arbeta konstruktivt med att, utifrån de ritningar som faktiskt redan finns, hitta en lämplig placering för det mycket angelägna barn- och kvinnomedicinska centret. Prestigetänkandet måste läggas åt sidan!

forts sid 4

HAR DU FLYTTAT? Skicka in hela adressdelen till Veckobladet

NY ADRESS.....

Tankar från ett fågelbord



Utanför mitt fönster står Lunda-gårds gamla träd. Från deras kronor kommer fåglarna som njuter av läckerheterna jag bjuder på: talgballar och solrosfrön. Men hur länge ska träden få stå kvar? frågar man sig oroligt.

Parken förklarades som statligt byggnadsminne 1993 och förvaltas numera av Statens fastighetsverk. Det betyder tydligen inte att träden är fredade, utan gäller parken i sin helhet. Många olyckskorpar har därför siat om att de gamla bjäs-sarna snart ska falla, men det värsta som hitintills hänt tycks vara att ett ungt träd inte stod pall för en storm 1989.

Trädälskare har också på sistone upptäckt en ny fiende i arkeologerna, som gärna vill gräva i de gropar som uppstår efter fällna träd. Här tror de sig nämligen kunna hitta rester av en Lunda-gårdsborg.

Lundagård som biotop

I debatten om Lundagård är det inte så många som ömmar för det fågelliv som finns i trädens stammar och kronor: ugglor, duvor, råkor och andra flygande varelser. Deras släktingar har måhända häckat här i århundren!

Kanske såg en anfader till den råka som nyss flög förbi mitt fönster Karl den XII komma ridande på Brandklippan, på väg till en föreläsning i Lundagårdshuset. Och kanske Karls hund Pompe drev upp en markstittande duva, som med tiden skulle bli anmoder till den där kuttrande duvan som just nu sitter på en gren i ett vårligt Lundagård.

Givetvis kan liknade fantasier berättas om insekter, växter och mikroorganismer. Det bör för övrigt också finnas en stam av gamla lundabor vars förfäder svärmat i Lundagård och därvid förberett tillkomsten av nya släkten.

Det finns alltså goda skäl att bevara Lundagårds träd. Mot dessa skäl ska då vägas risken att någon ovtalig *homo sapiens* får ett fallande träd över sig.

Risken är minimal, tror jag, och under alla omständigheter värd att tas. Det lär ta många sekunder innan en fallande bjässe, under dunder och brak, når marken. Det troliga är också att fallet bromsas upp av kringväxande träd.

Under alla omständigheter torde risken att bli överkörd av en bil

Acceptera Lund!

Forts från sid 3

ska hamna på Center Syd eller Burlöv.

Längs med tillfartsvägar som Svenshögsvägen, Öresundsvägen och Malmövägen kan centrum-funktioner succesivt etableras och fungera som naturliga övergångar mellan stadskärnan och ett sakta växande utbud av verksamheter i bostadsområdena.

Utförningen av kv Gasverket vid Trollebergsvägen är ett gammalt men gott exempel på hur man kan försitta chancer. Hade man möjliggjort affärslägen längs med Trollebergsvägen hade man även fysiskt visat att man sörjde för småföretagarna.

Men visionerna då??

Är nu framtiden så krass ekonomisk, så begränsad och "marknadsmässig"? Nej, inte värre än förr. Tidigare hade vi en marknad av stora verksamheter vars horder av skiftsarbetare skulle transportera sig med bil från bostadsområdet till industriområdet. Idag blir arbetsplatserna mindre och mer flexibla vad gäller tider. Utsläpp och buller har minskat och ger inte längre motivation för en extrem funktionsuppdelning.

Möjligheterna och förutsättningarna för en mer miljövänlig, resursbesparande politik med en kompaktare och mer urban bebyggelse är vida större nu än för tio, tjugo år sedan då mark- och energislukande planering var möjlig med statssubventioner.

Mårten Dunér



omkring Lundagårds gator vara cirka 5000 gånger större.

Både plus och minus

En försumbar risk finns att ett träd faller mot min våning och krossar det gamla fina buckliga fönsterglas. Å andra sidan kan man då hoppas på gratis brasved till öppna spisen, kvistar att ställa i vasar, uppmärksamhet från massmedia samt ett intressant samtalsämne i bekantskapskretsen.

Mitt förslag till dem som vill öka säkerheten i och kring Lundagård är därför att man först tar bort all biltrafik kring parken, därefter kan man börja diskutera om man ska säga ner ett eller möjligen två av de äldsta träden, men i så fall lämna rejäla stubbar till djur och insekter som gillar såna.

Finn



Det var då det

Före folkomröstningen försäkrade regeringssossarna att det alls inte var aktuellt att gå med i WEU - den europeiska försvarsgemenskapen. Nu efter folkomröstningen säger utrikesminister Lena Hjelm-Wallén (i onsdagens Arbetet):

"Om de förändringar med bäring på säkerhetspolitik som nu pågår inom flera europeiska organisationer - EU, OSSE, NATO, WEU - leder till att en alleuropeisk säkerhetsgemenskap växer fram är det svårt att se några begränsningar för Sveriges engagemang".

Skyll inte på mej, jag röstade nej.

Rune Liljekvist

Kommunalt varia

Forts från sid 3

Översiktsplan

Skall Lund bli större? Om, på vilket sätt, åt vilket håll, vilka krav måste ställas på nybyggnadsområdena, på kommunikationer? Dessa frågor kommer att diskuteras på det medlemsmöte som vänsterpartiet håller på måndag. Som vanligt är medlemsmötet öppet också för sympatiserande icke-medlemmar.

S-B P

En långsiktigt ...

Forts från sid 4

mun inte beslutar sammalunda. Jag tycker inte den invändningen är hållbar. Miljöanpassningen måste börja någonstans, bristande insikter hos grannarna är knappast en bra ursäkt. Omvänt kan vi istället utgå ifrån, vilket jag tycker är ett vanligt inlägg i "Lundamentaliteten", att vårt goda exempel kommer att sprida sig.

De hittills förda resonemangen kan synas vara abstrakta och svåra att tillämpa. Jag välkomnar andra försök till tolkning av vad hållbar utvecklingsperspektiv i det kommunala planarbetet kan innebära. Vänsterpartiets uppgift bör vara att komma med förslag till hur människorna ska kunna leva ett gott och rättvist liv inom ramen för vad naturen tål.

Karin Svensson Smith

Vandringssektionens klassiker:

Påskvandring

Skärtorsdag 13.4 tåg till Höör 8.28. Vandring till Lunnarp, åter Lund påskafton 15.4 14.28. Två nätter i vindskydd. Cirka 60 km. In- och avhopp kan diskuteras. Omväxlande mellanskånskt kulturlandskap, avspänd samvaro vid lägerelden, erfaren vandringsledning.

Sommarvandring

Från Lund sö. kväll 2.7, åter sö. morgon 16.7. Tåg (genom Kanal-tunneln). Vi vandrar i Wales men inget är närmare bestämt utan avgörs av deltagarna tillsammans. Det kan bli långmarscher utmed den ödsliga kusten i väster, kortare förflyttningar från pub till pub i Cardiffs förorter eller något däremellan.

Information: Gunnar Sandin, tel. 135899.

Ungdoms-blåsorkester 1 maj

Inslaget av unga har de senaste åren ökat markant i vänsterns förstamajdemonstrationer i både Lund och Malmö. Men ungdomarna behöver en egen blåsorkester i tågen! Alla unga blåsare och slagverkare inbjuds att vara med. Få och enkla men starka låtar. Repetitioner på musikskolan i Lund söndagarna 2, 9 och 23 april kl. 18.45 på musikskolan i Lund. Dirigent Joakim Casagrande. Information genom Mikael Persson, 040-192787.

MÖTE MÖTE



KOMPOL-mötet på måndag den 20 mars är förvandlat till **medlemsmöte** kl 19.30 på partilokalen. Ämnen: Folkomröstningen, Översiktsplanen, Första maj.

RÖDA KAPELLET Rep sönd. 19.3 kl 18.45 med Birgit. Håkans svit repeteras. Boka torsd.30.3 kl 19.30 för ev. genrep.

VECKOBLADET

Detta nummer gjordes av Hillevi Andersson, Karin Blom och Rolf L Nilson.



Manus sänds per post till: Veckobladet, Bredg. 28, 222 21 Lund.
Onsdag e. 18 till fax 046-14 65 82.
Manus mottas gärna på 3,5" diskett i Word eller WP för Mac eller PC.
Telefon till redaktörerna:
Kajsa Theander 046-13 28 40.
Thomas Schlyter 046-14 75 05.
Rolf L Nilson 046-12 90 44
Vid utebliven tidning ring:
Sven-Bertil Persson 046-13 82 13.