

"Nya Vattentornet" och Ericsson

Vid byggnadsnämndens sammanträde den 12 oktober fattades ett beslut att ställa ut planen för Ericssons tilltänkta nyetablering vid Nya Vattentornet norr om Östra Torn. Mot detta reserverade sig miljöpartiet och vänsterpartiet. Man ansåg att planen var beklaglig ur flera synpunkter.

– inga av våra tidigare invändningar avseende utformning (byggnad såväl som landskapsgestaltning) ekologiska hänsyn och trafiklösningar har beaktats i det nu aktuella förslaget, hävdar man.

Vid ett eventuellt genomförande av planen kommer en alltför dominerande huskropp att omges av ett ogenomtänkt och otrivsamt grönområde. Gång- och cykeltrafik hänvisas till blåsiga stråk längs med motorvägen. Kollektivtrafikförsörjningen har inte beskrivits på ett tillfredsställande vis. Biltillfarterna har utformats på ett sätt som förutsätter utbyggnad av Östra Ringen, som inte är beslutad.

– Det framkom vid mötet att Ericsson själva inte är helt övertygade om att "Nya Vattentornet" är den mest önskvärda lokaliseringen. Det antydde också att Ericsson inte heller var nöjda med den utformning som planen ger uttryck för. Mot denna bakgrund finner vi det förvånande att en majoritet i Byggnadsnämnden ändå vill forcera genomdrivandet av en undermålig plan, avslutar miljöpartiet och vänsterpartiet sin reservation.



Rotborsten

Den gamla rotborsten var snedskurad
Knogarna gneds mot golvet
Flisor, grönsåpa, svalt skölvatten
I grodperspektiv blev springorna i golvet brådor långa
Rödsvullen hand strök svett och yrsel från pannan

En kort stund av renhet
En kylig fläkt från öppet fönster

Aldrig föll jag på knä med den borsten

Realist

Förhandlingarna mellan s, mp och v

Vänsterpartiet, miljöpartiet och socialdemokraterna har tillsammans arbetat fram en plattform för samverkan för att styra Lund de närmaste fyra åren. Arbetet har pågått under tåta möten sedan veckan efter valet.

Det började med att socialdemokraterna för alla partierna presenterade ett allmänt hållet dokument "En kärna för samverkan". Efter hand lämnade de borgerliga partierna förhandlingarna. Kvar var mp, s och v.

– Vi har diskuterat igenom hela politiken, säger Henrik Smith som representerat vänsterpartiet i förhandlingarna och kommit fram till ett ganska omfattande dokument. Alla har fått med viktiga frågor men alla har också fått ge avkall på en del.

Ö Ringen knäckfråga

Vid sista sammanträdet var de tre partierna i stort sett överens. Miljöpartiet begärde dock ett par preciseringar. Det ena gäller Ö Ringen. I dokumentet står att nya vägar ska prövas noga ur miljö- och naturressurssynpunkt. Det står också att Ö Ringen inte ska byggas. Mp vill att det ska stå att Ö Ringen inte ska byggas som lokalgata. Det andra gäller parkeringshus. Mp nöjer sig inte med texten "ytterligare p-hus beslutas inte under mandatperioden. Mp är oroliga för p-hus i kv Blekhagen dvs tomten vid cykellaffären bakom Domus och vill att det i dokumentet ska stå att området ska planeras för bostäder.

Välfärd, demokrati, miljö

Dokumentet är fyra sidor långt och innehåller en stark politik för att värna välfärden, öka demokratin och skapa en miljövänligare kommun. Plattformen innehåller åtta punkter. Där står att det blir inte blir minskade resurser för "den mjuka sektorn" barnomsorg, skola och äldreomsorg. Det blir förstärkning till grundskolan. Partierna är överens om att genomföra en demokratisering av kommunen. Man kommer att införa kommunaldelsnämnder och satsa på ökat inflytande för brukarna av barnomsorg, skola och äldreomsorg.

Mest om miljö

Arbetslösheten i kommunen ska minskas genom aktiva åtgärder t

ex ROT-projekt, miljöprojekt, friställningsstopp och riktade insatser till utomnordiska invandrare. Behovet av en miljövänligare kommun är det största avsnittet med många detaljerade krav om översiktsplan, miljövärd, energi, byggande, vägar och parkering. Behovet av en ökad regional miljöplanering framför allt när det gäller infrastruktur finns med i dokumentet. När det gäller kultur, fritid och kulturmiljöer handlar det om ökade öppettider på stadsbiblioteket, biblioteksfilialerna bevaras, stöd till Kulturmejeriet, stöd till barn- och ungdomsidrott och att skjutsstallarna bevaras.

Bibehållen välfärd

Behovet av att trygga ekonomin i kommunen poängteras. Det ska ske genom att prioriteras de centrala kommunala verksamheterna, effektivisera och rationalisera i administration och drift. Man är överens om att bibehållen välfärd för unga och äldre är viktigare än ökad privat konsumtion. Om statens bidrag till kommunen inte

ökar blir det nödvändigt att höja kommunalskatten. Alternativen är stora nedskärningar i välfärden, vilket är oacceptabelt. Den sista punkten handlar om politisk kontinuitet och går ut på att de partier som är överens om plattformen ska utveckla samarbetet och ha kontakter och ömsesidig information.

Mp inte bestämt sig

Det är alltså en hel del som s, mp och v är överens om. Fortfarande är det inte helt klart om miljöpartiet ställer upp. Kanske tycker deras medlemmöte att skrivningarna om Ö Ringen och kv Blekhagen är så dåliga att de hellre säger nej till hela överenskommelsen.

Då är ett av alternativen en kommun styrd av moderaterna. Ett annat alternativ är att socialdemokraterna får gå ifrån stora delar av dokumentet för att få med sig något av de borgerliga partierna. I båda fallen får det konsekvenser både för välfärds- och miljöpolitiken.

KT



Finlands sak m.m.



Tala om historielöshet! Kommentatorerna till Finlands Ja till EU gör mig alldeles uppgiven. Det grundläggande är ju att Finland nu för tredje gången i sin självständighets historia vänder sig till stormakten på kontinenten, Tyskland, för stöd och allians. Så gjorde Finland 1919 när man vann sin självständighet, så skedde 1941, när man tänkte ta tillbaka de delar av Karelen som förlorades i vinterkriget och dessutom kapta åt sig nya. Den gången stod det Finland dyrt, och man tvingades att med vapen driva ut tyskarna ur landet. Sen ägnade man sig i 50 år att bygga upp en den goda grannens politik. Finland försäkrade det kroniskt rädda Sovjet att det aldrig mer skulle det behöva möta ett angrepp från det hållet. De 50 åren är nu bortkastade, nu är det Tyskland som gäller igen. Det är ingen tillfällighet att fortsättningskriget 1941-44 återigen av många i Finland betraktas som en heroisk tid där man slogs för västerländska värden vid Hitlers sida.

Värdigt en fältpräst

Det är inte så att det finns någon anledning att moralisera över hur finnarna har valt. De är sig själva närmast. Och Sverige som allierad partner har aldrig varit pålitligt. Den svenska retoriken har det visserligen aldrig varit något fel på, men på goda grunder har de flesta svenskar saknat viljan att försvara landet på Karelska näset. Sverige och Finland må synas lika men befinner sig sedan århundraden i fundamentalt olika positioner. Jag tror dock att finnarna valt oklokt, de har kastat bort sina dyrköpta politiska erfarenheter.

Man kunde då möjligen tro att elementära reflektioner kring dessa historiska realiteter skulle göras i kommentarerna till Finlands EU-val. Icke, jag har inte sett eller hört det någonstans. Här talar Sydsvenskan om "en historisk och politisk ödesgemenskap" mellan Sverige och Finland. Samma människor som nyss tolkade den politiska signifikansen i varenda utspilld grogg i Helsingfors och varje rynka i president Kekkonens ansikte, kan nu sitta och skriva floskler som dessa: "Finland känner ensamhetens gränser. De vill inte

betala det fler gånger. Nu söker de trygghet i en europeisk, demokratisk gemenskap." (SDS 17 okt). Och naturligtvis anses det att vi bör följa exemplet – det tyckte ju många 1941 också – och ansluta oss till alliansen: "I modern tid har Sverige aldrig varit lika utsatt som Finland. En viktig anledning är just Finland, som utgjort en östlig brandgata mot krig och ofärd. Nu manar finnarna oss att följa dem in i Europas stora fredsprojekt. Det är svårt att tänka sig en lämpligare vägvisare." Amen, och lägg märke till orden, världiga en fältpräst: "brandgata mot krig och ofärd", "Europas stora fredsprojekt", "vägvisare". Det är i språket det händer.

Från Rosenbad

Från vår hemlige korrespondent i de innersta kretsarna i regeringskansliet kan vi rapportera att den nya besättningen är fullt upptagen med att prova sig igenom regeringen Bildts alla tekniska gadgets. Frågan är om inte den socialdemokratiska rivstarten fördröjts allvarligt genom att nytillkomna statsråd, statssekreterare och sakkunniga flera gånger om dan måste fibbla med alla knapparna på mobiltelefonerna och ringa Fröken Ur för att kolla att de verkligen fungerar. Bildt tycks ha köpt in hela billass med mobiltelefoner – en riktig Meccanopojske, kan man tänka. Det är naturligtvis nerlusat med datorer, men karakteristiskt nog mest halvgamla PC-portabler med DOS. Och att prosan från Kanslihuset blev lite halvtasig förstår man när man nu hör att de suttit och hackat med Word Perfect! Vi får hoppas att inflytandet från Miljöpartiet och Vänsterpartiet ska göra sig gällande och vrida det hela mera åt Mac-hållet. Tja, detta om tekniken i Kanslihuset – om politiken har vi inte en aning.

Baklänges in i framtiden

Det börjar bli mycket nu med universitetet och Boel Flodgren. Håkan Westling gjorde väl sina extraturer, men de var rätt oförargliga. Med nya rektoratet är det annorlunda.

Först var det de egendomliga förslagen i våras om att folk som hade en estetisk eller konstnärlig inriktning på gymnasiet inte skulle ha samma chanser att komma in på universitetet. Man kan inte påstå att Boel Flodgrens uttalanden i det ärendet höjde Lunds anseende.

Just nu är det ett utkast till strategiskt program för universitet som är ute och på diskussion. "Ett universitet är inte ett företag", sågs det i förordet, men det är mest en besvärjelse – texten talar ett annat språk. Tankemodellerna är oavbrutet hämtade från företagsvärlden, det är marknad för hela slanten. T.ex. är lönen det viktigaste personalpolitiska instrumen-

tet. Verkligheten är annorlunda. Ta nyckelgrupper som tekniker-naturvetare: hade det varit lönen det gällde skulle många av dem ha valt en helt annan arbetsplats än ett universitet. De som är på ett universitet har faktiskt valt bort lönen som det centrala incitamentet, de är här av andra skäl, varav flera kan vara nog så respektabla. Framtidsgruppen visar sig mycket riktigt bestå av matadorer som Mats Svegfors, Bo Södersten och Kaj Vareman med inslag av New Age-filosofier som Odd Engström.

I fredags var Boel Flodgren ute igen, i ett tal vid professorsinstallationen. Nu gjorde rektor Flodgren "en tydlig markering mot den nya s-regeringen" (Sydsvenskan). Hon gick hårt ut mot att den nya regeringen inte ställer upp på den förras spel med löntagarfondspengarna: i en serie raska och näst intill oåterkalleliga drag lades ju de pengarna ut på ett antal stiftelser. Nu är det aldrig någon på ett universitet som tycker att det är fel att det kommer pengar till forskning, men jag tycker rektorn borde prata med folk som har erfarenheter från forskningsråd och forskningsadministration. De har ett och annat att säga om den sannolika utvecklingen. Om inte stiftelserna ska växa ut till parallella forskningsråd blir de beroende av den egna lilla kretsens personkontakter. Det finns stor risk för en forskningspolitik präglad av mygel och svågerpolitik uppe i Stockholm, och det är ingen betjänt av, inte heller Lunds universitet.

The times they are a-changin'

Rektor Flodgren får naturligtvis ha vilka personliga åsikter hon vill, eller om det nu är rådgivarna som har det, men jag tycker att folk i hennes omgivning borde varna henne för att Lunds universitet inte är betjänt av att fungera som någon sorts värdare av minnena av Per Unckels universitetspolitik. Det är en ny regering nu, och kanske finns det också en skiftning i tidsandan, där värden som inte varit gångbara sedan 1970-talet åter kan nämnas. Det är dags att vädra ut den Unckelskaunkenheten från Lunds universitet.

Lucifer

Virginia Wolf på lunchen

Den formulerade kvinnlighetens analys av den feministiska estetiken i Virginia Wolfs roman *Orlando* är ämnet för DISA:s fredagslunch den 28/10. Nina Björk inleder.

DISA är en förening för kvinnostudier med syfte att fungera som ett diskussionsforum och att arbeta för en ökad satsning på kvinnovetenskaplig forskning. Fredagsluncherna äger rum i Kvinnavetenskapligt forums bibliotek i Palaestra kl 12-13. Man får ta med egen lunchmat men kaffe och te serveras till självkostnadspris.



Cykelvägen in på Tordöns v. på klostergården.

När politikerna från Gatu- och trafiknämnden var ute och cyklade i veckan får vi hoppas att de inte följde skyltningen av cykelvägarna på Klostergården. I så fall hade cyklingen slutat direkt in i häcken. Skyltarna står vid Sunnaväg från söder in i Tordönsvägen, dessa skulle helt klart varit placerade på stolpen till vänster som vi ser på teckningen.

Vid ett besök för en månad sedan av Gatu- och trafiknämndens ordförande Jörgen Jörgensson (sp) påpekade Klostergårdens byalag den helt huvudlösa placeringen av denna skyltning av cykelvägen längs med Sunnaväg 10's västra sida.

Teckning: Göte Bergström



Måste det ta sån tid

"Jämställdhet mellan kvinnor och män är enlig skollag och läroplaner en värdegrund som skolan ska gestalta och förmedla"

Detta har varit utgångspunkten för arbetet med förslaget till *Jämställhetsplan för Lunds skolor* som blivit klart just i dagarna. Det är skolförvaltningens jämställhetsgrupp som arbetat med planen. Den handlar om hur skolans arbete med jämställdhet ska *organiseras*, hur *undervisningen* ska utformas så att pojkar och flickor ska få lika god utbildning och hur *anställda* inom skolområdet ska kunna få mer rättvisa villkor vad gäller t ex rekrytering, lön och arbetsorganisation.

Ingen får uppleva ett jämställt Sverige

Vi vet alla att det är långt mellan målbeskrivning och verklighet. Det tog 75 år att få en (nästan) jämställd riksdag! Enligt maktutredningens ordförande, Olof Petersson, består den svenska makteliten till 87% av män. Inom politiken dominerar män till 69%, inom kulturelliten till 77%, inom massmedieeliten till 85% och inom den högsta statsförvaltningen till 89%. Den akademiska eliten är till 93% manlig och näringslivets högsta beslutsfattare är till 99% män. (Sv.D. 1 okt 1994) Olof Petersson säger i sin artikel: "Med den nuvarande takten kommer ingen av dagens generationer att få uppleva ett jämställt Sverige.

Skral demokrati"

I detta dystra perspektiv ska vi som arbetar i skolans värld anstränga oss att förverkliga demokratis värden - och vi ska enligt våra styrdokument betrakta jämställdheten mellan könen som en demokratifråga.

Det är en skral demokrati som formas och förvaltas av mest bara män. Och det är ett skralt utbildningssystem vi har om det inte utvecklar flickors och kvinnors begåvning och erfarenheter till fullo. Sorgligt nog är det så i skolan, och i det högre utbildningarna, att flickor och kvinnor handgripligen fått känna att det finns ett glastak, en barriär av nedärvda föreställningar. Dessa säger att pojkar och män är viktigare, mer kompetenta och mer värda att lyssna på. Deras intressen är mest intressanta. Deras världsbild är den bild som gäller.



I det läge vi nu befinner oss i, med nya läroplaner för grundskola och gymnasium, har såväl Skolverket som Utbildningsdepartementet formulerat sig om skolan och arbetet för jämställdhet.

Kön och social bakgrund

Så här säger Kvinnligt och Manligt i skolan (Beatrice Asks arbetsgrupp) i rapporten "Vi är alla olika" (Ds 1994:98):

"Vad betyder exempelvis kön och social bakgrund för små flickor och små pojkar och för den pedagogiska verksamheten?"

Har t ex kvinnliga och manliga lärare olika inlärningsstrategier och varierar dessa beroende på elevens könstillhörighet? Hur bemöter de flickor och pojkar och hur hanterar de könsskillnader. Vad betyder de kvinnliga och manliga lärarna som förebilder?

Vi har ännu otillräckliga kunskaper om och erfarenheter av medvetet könsindelad och könsintegrerad undervisning och utbildningsverksamhet. Vi behöver därför exempelvis också veta mer om effekterna av könsindelade grupper och sam- och särgruppsundervisning.

Vi skulle också behöva veta mer om biologiska skillnader, likheter och olikheter i skolan och utifrån ett könsperspektiv."

Fortbildning behövs

I vår arbetsgrupp har vi ansett att det behövs fortbildning av bl a skolledarna under nästa år vad gäller

- Flickors och pojkars biologiska, sociala och kognitiva utveckling
- Flickors och pojkars beteende och interaktion i klassrummet
- Skolan som organisation och system i ett könsperspektiv

Därefter ska inom varje rektorsområde all personal få ökade kunskaper inom dessa områden.

Vi har också ansett det viktigt att kommunens lärare forskar på det egna fältet, "iakttar och uttrycker erfarenheter om hur könsskillnader tar sig uttryck i den egna skolan och klassen." Under nästa år ska, enligt vårt förslag, lärare som arbetar med de här frågorna samlas till erfarenhetsseminarier.

Mycket återstår

Förslaget till jämställhetsplan behandlar också frågor om läromedel, naturvetenskap och teknik, informationsteknologi, könsfördelningen i gymnasieskolan, mans- och kvinnodominerade yrken och fråga om kvinnors hälsa.

Planen är en påminnelse om att mycket återstår att göra. Den vill också påstå att skolreformerna ger nytt utrymme åt förändringar.

Skolstyrelsen ska behandla jämställhetsplanen vid sitt sammanträde i december.

Ingegård Rösler Rosenberg



Jubileum

Hyresgästföreningen i Lund firar 60-årsjubileum. Firandet sker på ett repskapsmöte den 27 oktober. Det blir underhållning och tal om föreningens historia. Medverkar gör Kennerth Romberg, ordförande, Sven Ståhlberg, expeditör och ombudsman på 30-talet och Roland Andersson, ordförande 1979-85.

Succe-kabaré på Fäladsgården

Fart och fläkt var det på den kabaré som 8:orna på Fäladsgården - mestadels tjejer - hade skapat under den korta tiden om en enda temavecka.

Det började med teater. Verkligen roligt och dessutom hoppfullt att se hur de med distans och humor låtit sagornas flickor Snövit, Askungen, Törnrosa, Rödluvan, Pippi Långstrump, Ronja Rövardotter och till och med den goda gamla Muminmamman kasta av sig sina begränsningar och axla en modern frigjord och självständig tjejrull. En enda kille hade valt teater som temaämne och han fick gestalta den prins som alla sagans töser var ute efter. Slutligen visade han sig dock vara en förtrollad groda, but of course! Alla gjorde utmärkta rollprestationer med fräck framtoning och glimten i ögat.

Så var det dags för dans och även här hade koreografin anpassats utmärkt till det faktum att endast tre killar valt detta som tema men en hel hop flickor. Vad kan bli mer rätt i Fäladsgårdens aula än en West Side Story-inspirerad dans där de tre invandrareleverna Hessam Yousef-Lave, Arash Mawlai och Rafi Al-Saadi stod för en oerhört professionell genomförd spacedance, efter vilken applåderna fullkomligt brakade loss. Fint var det också att se de svenska flickorna dansa en magdansliknande dans som lärdes ut av de kunniga solodanserskorna Athar Alak och Kasewa Dabagh.

Som helhet var det fantastiskt bra, inte en död sekund. En eloge också till de lärare som funnits med under produktionen och som fått allt att bli något som jag tror att både eleverna och publiken kände, att föreställningen hade en anknytning till livet som det levs bland just dessa ungdomar på Norra Fälåden just nu.

Lena Lundgren

Barnklubb i Boklådan

Varje lördagförmiddag kan man på Boklådan vid Botulfsplatsen höra elever från scenskolan i Malmsö läsa och berätta om Nalle Puh, Prostens barnbarn eller andra klassiker ur barnboks litteraturen. Framträdandena ingår i en nystartad klubbverksamhet för barn mellan 6 och 10 år. Nu på lördag uppmärksammas Tove Janssons 80-årsdag. Nästa lördag är det dags för Nalle Puh. Den 12 november berättar Stefan Casta om sin bok Den vilda staden. Annorlunda julstök blir det närmare jul, då Pelle Eckerman ger ovanliga tips ur sin bok Galileo Jönssons okända julexperiment. Scenskolas framföranden äger rum kl 10 -11 varje lördag.

VECKOBLADET Bredgatan 28, 222 21 LUND. Prenumerationspris: 160 kr per år. Insattes på postgiro 1 74 59-9. Ansv. utgivare: Monica Bondeson. Sättning och lay-out VB-red. på Tidskriftsverkstan Svarbrodersg. 3. Tel 046-11 51 59 onsdagar e. kl 18. Fax: 046-14 65 82 Manus kan också lämnas på Bredg. 28 senast onsd. kl 17. Eftertryck av text tillåtes om källan anges. Bilder är upphovsmannens egendom. Red. förbehåller sig rätten att korta insänt material. Tryck: KF-Sigma Sölvegatan 22 Lund Tel. 046-18 41 91.

HAR DU FLYTTAT? Skicka in hela adressdelen till Veckobladet (Se ovan).

NY ADRESS.....

Från Barum till Bäckaskog

*"Mager men ungt graciös
Sitter Du här i museumsfåtöljen,
namnlösa benrangelstös
Liten men äldst i glesnande
följen
från Hedenhös"*

I förra veckans VB gjorde Karin Blom ett intressant referat av Birgitta Onsell's seminarium i höstens filosoficirkel.

Karin nämnde att Onsell sjöng om när man hittade en av de första människorna och skrev vidare: "Denne man, som alla var övertygade om att det var, hittades med en pilbåge bredvid sig. Men när man började undersöka mannen visade det sig att han fött 6 barn!!"

Eftersom föredraget handlade om grekiska gudinnor och myter framgår det möjligen inte att sången har en skånsk verklighetsbakgrund. Samma bakgrund som ovanstående "dikt" av K O Hammarlund.

Fiskaren från Barum

Vid jordarbeten 1939 nära Barum på näset mellan Oppmannasjön och Ivösjön, 4 km norr om Bäckaskogs slott gjordes ett skelettfynd som länge skulle gälla för Skånes (och Sveriges) äldsta innevärdare. Människan som för ca 7000 år sedan begravts sittande i en grop kallades "Fiskaren från Barum". Könsbedömningen grundades på fynd som arkeologerna tolkade som en nästikka av ben och en flintspets till en fågelpil. Det var ju manliga attribut!

Inte längre man

Osteologiprofessorn Nils-Gustaf Gejvall gjorde trettio år senare en grundligare undersökning av det väl bibehållna skelettet som rekonstruerats och placerats sittande i en monter på Historiska Museet i Stockholm. Gejvall fann förändringar i bäckenet efter 10-12 förlösningar! Under den något ironiska titeln "Fiskaren från Barum, flerbarnsmamma från Ancylus" publicerade Gejvall 1970 resultatet av sin undersökning. Efter detta kallas hon "Bäckaskogskvinnan".

Den danske odontologen Verner Alexandersen undersökte i mitten av 80-talet hennes tänder och fann ytterligare belägg för att Gejvalls könsbedömning var riktig. Tänderna var hårt slitna - det var kvinnors göra att bereda skinn genom att tugga det mjukt.



Duktig rektor oavsett kön

Tänk att man så föga lyckas göra sig förstådd! Kajsa Theander läser som hon vill, tydligen med någon slags feministiska glasögon.

Ena tanken (öm tå?) med mitt inlägg var att den som ger sig ut i journalistiken också ska iaktta elementära journalistiska arbetsmetoder. Säg lika gärna att den som överhuvudtaget utger sig i någon debatt också ska veta vad han/hon/den talar om. Ta reda på fakta helt enkelt! Annars skjuter man lätt över målet. I värsta fall ställer man både sig själv och Saken i löjlig dager.

Det tog fem minuter att via telefon få reda antalet kvinnliga rektorer/studierektorer på Lunds fem gymnasieskolor. Det tog fem minuter att göra de enkla uträkningarna med de västerländskt hysteriska procentsatserna. Ytterligare två minuter hade behövts för att få reda på hur det var med Komvux (med viss gymnasieutbildning), jag var beredd på den typen av rättelser. Men egentligen är det ju VB-redaktören som ska sköta jobbet med att ta reda på fakta!

Att däremot hävda att Victoria-skolan inte ska räknas med bara för att den tillhör landstinget, är ett sorgligt formalistiskt betraktelsesätt som jag trodde vore förbehållet en "manlig" debattmetod. Eller än värre, lägre vårdutbildning för framförallt tjejer har för låg status för att räknas med bland "riktiga" gymnasier...

Victoria ligger i Lund och rekryterar elever från trakten!

Men låt inte räkneövningarna och formalia skymma väsentligheterna! Det gör vi västerlänningar så lätt: kvantifiera när det i själva verket handlar om kvalitet. Och låt inte huvudlös feminism skymma än viktigare saker.

Huvudtanken (öm tå?) i mitt inlägg:

Skolan är förvisso något av det viktigaste vi har. Numera också gymnasieskolan eftersom horder av vilnsna ungdomar i förtäckt arbetslöshet hålls kvar i ett märkligt system som har föga av demokratis fria vilja i sig. Vilsna, eftersom systemet ger dem föga hopp om jobb för att upprätthålla den höga

levnadsstandard de blivit bortskämda med, vilsna eftersom de i hög utsträckning saknar mål/mening och vuxenkontakter och i stor grad får de senare i form av ofrivilliga kontakter med lärare som inte alltid tolkar sin roll utifrån ungdomens bästa. Detta i en gammal hierarkisk lärdomsskola med alltför många relikter från det gamla läroverket.

Chefen-ledaren-rektorn spelar en ofantligt viktig roll. Bra rektorer kan göra underverk, se på Rosengårdsskolans rektor! Faktum är att Sten-Bertil Olsson på Spyken är en av få rektorer som verkligen lyckats, inte bara få Spyken att överleva som skola och byggnad (här skulle byggas P-hus!), han har också lyckats med att få elever och personal att känna sig omhuldade; han har helt enkelt lyckats med att odla en positiv Spykenanda! Till bilden hör också att personalen lyckades behålla honom som rektor trots att annan sökande hade bättre formella meriter, bara det en prestation i vårt överdrivet meritokratiska samhälle. I övrigt stämmer KTs beskrivning "lyhörd, kan medla, kompromissa, är överseende, bestämd, prestigefri, duktig organisatör, demokratisk, kan göra många saker på en gång".

Men jag har aldrig sagt att inte någon annan skulle kunna sköta jobbet som rektor på Katte lika bra, än mindre har jag påstått att denna någon inte skulle kunna vara kvinna. Vad jag sagt är att nedgångna Katte är betjänt av en riktigt duktig rektor, oavsett kön. Jag har också beklagat att Sten-Bertil hamnat i denna soppa. Självklart ska en så viktig post utlysas och tillsättas enligt de regler som skolförvaltningen själv stiftat! Jag håller det för troligt att Sten-Bertil hade fått rektoratet ändå, utan den bismak som denna storm naturligtvis ger - om han nu ställer upp längre?

Alltså, Kajsa Theander:
1/ Katte ska ha den bästa rektorn
2/ Rektorn kan ha endera av tvenne kön

3/ Tillsättningen ska ske korrekt
(4) Det lönar sig att ta reda på fakta)

PS Skandalen med att fenomenet kvinnliga rektorer drar ned lönerna och yrkets status är ju en katastrof i sig, jämbördig med motsvarande förfärande utveckling inom läraryrket, vårt kanske viktigaste arbete. Men den diskussionen får kanske föras separat? DS

Skumpen



En riktig skåning

Lena Lundgrens lilla berättelse Om skåne och av skåningar läste jag med stigande nyfikenhet men tvingades konstatera att en hel del författande skåningar fallit genom nätet. Jag funderade över det där med profeten i sin egen stad...

Jag är född i Landskrona, min mor föddes i Borstahusen, jag studerade språk i Lund, har bott i Limhamn - så nog är jag skåning. Ett antal år arbetade jag på Bokcafé t i Lund och deltog rätt flitigt i det politiska och kulturella Lundalivet.

Det var under Bokcafé-tiden jag började skriva och ge ut dikter. Min sjätte samling kom i år, på Studiekamratens förlag och heter Vad tror du klockan är slagen. Så om inte Lena Lundgren vill säga något om den kan jag kanske få citera något ur Håkan Zeylons recension i Skånska Dagbladet?

"...Lentz har en fin förmåga att förbinda den rent privata erfarenheten med det politiskt relevanta..."

eller Bertil Pettersson?
"...en stark och påträngande dikt, livskraftig och ilsken och sviten är väl sammanhållen, ett tema som skulle kallas "resors möten" och med infallsrikt utvecklade variationer..."

Boken finns i alla välsorterade bokhandlar, således även i Boklädan, till ca 30kr, ibland billigare.

Med vänlig hälsning från skåning på skånska och andra resor,

Karin Lentz. Åkara

MÖTE MÖTE

KOMPOL möte 24/10 kl 19.30 på partilokalen. Ämne: Förbereda kommunfullmäktige.

MEDLEMSMÖTE 26 okt kl 19.30 på partilokalen. Vem ska styra kommunen? Disk om förslag till politisk plattform.

Nomineringar.
HASSES SLÄKT. Rep. Regnbågen 19.00 onsd 26/10.

RÖDA KAPELLET Sö 23/10 Kl 18.45. Rep med Birgit på Musikskolan: alla noter + något nytt. Dessförinnan, 17.30, öppet programgruppsmöte om Bökk-projektet.

VECKOBLADET
 Detta nummer gjordes av Hillevi Andersson, Lars Borgström och Kajsa Theander

 Manus sänds per post till: Veckobladet, Bredg. 28, 222 21 Lund
 Eller fax må-on: 046-123 123.
 Onsdag e. 18 till fax 046-14 65 82.
 Telefon till redaktörerna:
 Kajsa Theander 046-13 28 40.
 Thomas Schlyter 046-14 75 05.
 Vid utebliven tidning ring:
 Rune Liljekvist 046-11 50 69.