

Var vänsterns väljare valde v:

Så här röstade lundaborna på vänsterpartiet!

Siffrorna i varje valdistrikt visar antalet v-röster i årets kommunfullmäktigeval (inom parentes 1991 års siffror). Röstandelen visas också i de valdistrikt där den är större än 10 procent.

Som synes ligger vänsterpartiet fortfarande bra till på Östra Torn 1 (Djingsis Khan m fl) med 21, 2% medan mp har brädat vänstern med 22,7% där. Förra valet stod siffrorna 22,2% (v) + 17,5% (mp). Även i det nya valdistriktet Östra Torn 4, som ligger uteslutande efter den planerade Östra Ringen, har v gott om röster, 13,8% liksom mp med 16,3%.

Måne kampen mot Östra Ringen kan ha viss inverkan? Ty det kan inte bara vara utflyttade Djingsis Khanare?

Klostergården inkl Regnbågen hyser också dubbelt så stor andel vänsterväljare som genomsnittet för Lund som är 7,3%. Det innebär en procentuell tillbakagång med en promilleenhet, medan antalet röster har ökat med ett par hundra.

I "byarna" ligger v på mellan 1,3 och 3% utom i Dalby och Hällestad med ca 4,7% v-röster.

Kartan kan ge inspiration till en del funderingar kring vänsterpartiets fram- och motgångar och deras geografiska fördelning. På sid. 2 återger VB ett par kända krönikörers personliga tolkningar av valresultatet.

Nedan visar vi vänsterpartiets fem ny- och omvalda ordinarie ledamöter i Lunds kommunfullmäktige för de närmaste fyra åren.



Roland Andersson



Myttil Peter



Sven-Bertil Persson



Cecilia Wadenbäck



Thomas Schlyter



Vilka ska styra Lund?

Valutgången innebär att borgarväldet brutits. Vänsterpartiets gamla paroll sedan två decennier har för andra gången infriats. För hur länge? Ja, i varje fall för fyra år framåt.

Men hur ser den majoritet ut som ska styra Lund? Eller är det en minoritet, som det i pressläggningsögonblicket ser ut att bli frågan om i riksdagen?

Trots vänsterpartiets stora framgångar i riksdags- och landstingsvalet, och på många håll också i kommunerna, har de förblivit måttliga i Lund. Orsakerna kan diskuteras – några förklaringar ventileras härintill.

Socialdemokraterna har inbjudit till överläggningar med samtliga partier, där man i onsdags inledningsvis presenterat ett utkast till plattform i sex-sju punkter som är angelägna att satsa på:

- Värna välfärden – äldreomsorg, barnomsorg och skola.
- Ökat inflytande – kommunaldelsnämnder och brukarinflytande.
- Trygga ekonomin.
- Minska arbetslösheten.
- Ökad regional miljöplanering – Skåneparlament och närregionplanering inom SSK.
- "Miljövänligare" kommun.
- Politisk kontinuitet – regionalt och internationellt.

Hur konkret kan innehållet bli i en så här pass luddigt och delvis kryptiskt formulerad parollista?

Det beror naturligtvis på vilka partier som vill – och får – vara med. För vänsterpartiet bör det vara naturligt att arbeta för de här kraven, gärna tillsammans med s och mp, men kanske också med centern, som trots sin borgerliga karaktär visat ambitioner inte minst när det gäller miljö och medborgarinflytande. Då kan miljöfrågorna få hög prioritet. Dessa fyra partier utgör ju den starka majoritet som stöder utvecklingen av kommunaldelsnämnderna, medan de tre partier som inte gör det har gått tillbaka i årets val. De kan se sig isolerade.

När det gäller representationen i kommunala nämnder, tycks vänsterpartiet av egen kraft komma med i alla nämnder med nio eller fler ledamöter, inkl. alla kommunaldelsnämnder. Beträffande presidie- och kommunalrådposter har ännu inte huggsexan begynt.

Varför inte utse ett kvinnligt vänsterpartistiskt kommunalråd, som man gjort i Växjö? Där har Karin Högstedt (v) efter vänsterpartiets valframgångar med 13,3% av rösterna utsetts till Kronobergs första kvinnliga kommunalråd. Sådana har vi förvisso haft i Lund, men inte från vänsterpartiet.

Nu stundar nya tider. Förvisso kärva, men utsiktarna är goda för lundaborna till några fler jobb och något bättre miljö. □

Det gick ganska bra för vänsterpartiet i Lund, men inte lika bra som på andra håll. Partiet gick i riket fram ca 1,6 % men i Lund gick det back 0,1 %. Varför blev det så? Här är några förslag till förklaringar.

- Blåsorkestern hade tidvis en besvärande brist på klarinetter, visade ingen förnyelse och spelade f.ö. inte alltid på toppen av sin förmåga.

- Vänsterpartiet i Lund är starkt åldrande och allmänt trött.

- Det var en usel skötsel av valaffischtavlor: många låg i gräset veckovis utan affischer – klistret verkade att ha regnat bort.

- Partiets ledande kandidat, Rolf Nilson, intar en annan hållning än partiets offentliga i den centrala frågan om EU-anslutning och det underminerade entusiasmen hos både valarbetare och väljare.

- Partimedlemmarna prioritetar numera på ett helt annat sätt det

egna yrkes- och familjelivet framför politiken.

- Vi hade samma gamla dåliga högtalare som vanligt och de kan knäcka det bästa politiska budskap.

- Partiets politik i kommunfullmäktige under den gångna perioden kan karakteriseras som försiktigare än socialdemokraternas.

Vad är sanning?

Det här har debatterats på ett medlemsmöte inom vänsterpartiet när det läses, men jag tycker det är värt att föra ut i en vidare krets av sympatisörer och andra VB-läsare. Själv anser jag att alla förklaringarna är giltiga samtidigt. Jag tycker helt enkelt att vi var värda ungefär det valresultat vi fick, varken mer eller mindre. Hur skulle det sett ut om vi hade fått några mandat till och därmed många poster i styrelser och nämnder? Var finns de villiga och kompetenta krafterna att sätta där, och var finns de aktiva med-

lemmar som behövs för att påverka och backa upp en politik? Nej, en valseger i vänsterpartiet i Lund skulle känts ihålig. Vi får förbättra oss och hoppas på bättre tider.

I mellantiden kan vi glädja oss åt att socialdemokraterna, arbetarrörelsens dominerande kraft, efter i stort sett fyrtio år av tillbakagång i Lund, har aktiverat sig och fått utdelning för det. Likaså är det roligt att det gick bra för miljöpartiet som i många lokala frågor har samma inställning som vänstern.

Men det bästa är förstärkt att de självsäkra moderaterna i Lund åkte på en bakstöt. Det är visserligen som Annika Annerby (m) sa i eftervalsintervjuerna att moderaterna i Lund har varit sansade och inte farit fram som kollegorna i Malmö och Helsingborg. Javisst, det ska de hållas räknade för. Nu vet i alla fall moderaterna i Lund att också de kan gå bakåt.

Lucifer

Musikanternas uttåg?

Nio (bort)förklaringar till vänsterpartiets mediokra valresultat i Lund

Stämningen på vänsterpartiets lokala valvaka var kliven. Det hade gått bra för partiet i landet men kommunalvalet i Lund innebar en liten men dock tillbakagång.

Som medlem av den avgående valkommittén borde jag förstås vänta in de utanförståendes synpunkter, men kan förstås inte låta bli att vädra några egna.

1. Jämfört med andra landsändrar gick valet inte lysande i Malmöhus län som helhet. Procentuella ökning kunde noteras och vänsterpartiet kom åter in i landstinget, men räknat i kommunala mandat blev resultatet oförändrat, eller så tappade vi rentav ett mandat – vi vet bättre i morgon när alla röster är räknade. (Däremot gick det bra för partiet i Kristianstads län, samtidigt som det hade tur med procentgränserna, utom i landstinget som missades med knapp marginal. Tio nya kommunala mandat blev det i L-länet.)

2. Ser man på studentstaden Uppsala finner man att vänsterpartiets uppgång där var relativt måttlig.

3. Kulturradikalerna torde ha tagit 3–4 promilleenheter från vänsterpartiet.

4. Vänsterpartiet i Lund fick sitt lokala genombrott i slutet av sjuttitalet (12,9 procent i kommunalvalet 1979). De som präglades och mobiliserades då torde fortfarande utgöra kärnan i partiets lokala väljarkår. Men det är en kärna som successivt gröps ur. Framför allt har den på många sätt (inte alltid medvetet) påverkats av marxismens kris och realsocialismens fall.

5. Dessa medelåldringar blockerar tillträdet för nya kohorter samtidigt som de präglar bilden av partiet utåt. Den yngsta kandidaten på fullmäktigelistan var 32 år (och har sex barn), på någon skolpresentation företräddes partiet av en folkpensionär, till en tidningspresentation av ungdomskandidater fick en sådan lånas in från Landskrona. Ung Vänsters lokalorganisation har nyss genomgått en djup medlemsmässig och politisk (nymaoisterna!) kris. Den är på väg att redas upp men det är så dags.

6. Två viktiga faktorer bakom partiets stora genombrott på sjuttitalet var dels den allmänna bilden av ungdomsmiljö och icke-etablissemang, dels konkreta stads- miljöfrågor som gav det sympatier långt in i borgerliga led. Nu är partiet etablerat, vilket i och för sig har varit eftersträvat. Rivningar är inte länge någon het fråga och hotet mot seminariet har inte upprört särskilt många. Östra ringen har vänsterpartiet försökt att utnyttja, men i sådana frågor har miljöpartiet automatiskt större trovärdighet bland dem som inte i detalj sätter sej in i frågorna – så torde det förbli hur duktiga vi än är i miljönämnden. Man kan jämföra med Stockholm där v har varit minst lika aktivt mot Dennispaketet som mp, men där merpartiet av antidennisröster ändå tycks ha gått till de senare. I sammanhanget bör noteras att mp i Lund har liknande problem med åldrande och uttunnad aktiv medlemskader som v. Det är nog också på det viset att vänsterpartiet fått ett par procentenheter till om vi

hade hoppat på det moderiktiga tåget(!), ryat om tågtrafikens farligheter och bekämpat dubbelspårsbygget. Se bara hur bra det gick för Kommunens väl i Kävlinge! Men det finns röster som man inte vill ha.

7. Tolerans och mångfald är inget som de unga sätter stort värde på. Vi har tappat röster på vissa framträdande medlemmars EU-positiva linje.

8. Till medelålderskulturen och arvet från sjuttitalet hör en form av sofistikerad självironi som nog heller inte går hem i alla generationer. Den manifesterades i samhällsbroschyren "En liten bok om Lund". Konkreta uppgifter om vad partiet ville i kommunalpolitiken saknades där.

9. Till de mest besvikna på valvakan hörde en av dem som hade slitit mest i valrörelsen, Panikorkestern Mats Olsson. Hans grupp var ju mycket populär vid sina gatuframträdanden men, sade Mats, kanske bidrog vi till att skapa en oseriös image åt partiet.

Stämmer detta så drabbar kritiken säkert även Röda Kapellet. I nästa valrörelse måste vänsterpartiet kanske bryta med sjuttitalets agitationsformer. Musikanternas uttåg?

Gunnar Sandin

PS

Å andra sidan kan det på fyra år mycket väl hända att både Panikorkestern och Blåsorkestern blir camp och därmed vinner de unga väljarnas sympatier. Kan gregoriansk musik slå i den gruppen så kan allting hända.

Ordens makt över Kairo – blev det verkligen en konferens om Befolkning och Utveckling?

Rapporterna från befolkningskonferensen i Kairo tycks ha haglat över svenska folket. Till och med på valdagens kväll gick en sammanfattning ut i etern, till allas vår begrundan. Finns då något mer att säga?

Den frågan har sysselsatt mig alltsedan återkomsten från Kairo. Svenska UD-tjänstemän som deltog i Kairo talar om paradigmskifte. Den internationella kvinnorörelsen menar att Kairo är en seger i kampen för att göra kvinnor och deras situation synliga. Den ser Kairo-deklarationen som ett mycket viktigt instrument för den fortsatta kampen, internationellt liksom hemmavid. Och Vatikanen vek sig till slut och skrev under hela deklarationen (med reservation för aborter). Ändå är jag inte helt nöjd.

Befolkningskontroll

För tio år sedan höll FN en likadan konferens i Mexico City. Där var det USA som blockerade alla skrivelser om aborter. Där ansåg USAs delegation att 'befolkning' (varmed menas folkökningen i Syd) är en neutral faktor i utvecklingen. Tio år tidigare, i Bukarest-konferensen, hade samma stat presenterat folkökningen i tredje världen som en ödesfråga, och folkökningskontroll som en absolut nödvändighet där alla medel var tillåtna.

UNFPA, FNs befolkningsfond som ordnar dessa konferenser, hade under 80-talet inget alls att säga om den kinesiska befolkningspolitiken. Tvärtom delade fonden ut sitt "Befolkningspris" till den kinesiska regeringen, och gav samtidigt till Indira Gandhi, ansvarig för miljoner tvångsteriliseringar under 70-talet.

Paradigmändring?

Är världen mycket annorlunda idag? Har USA, UNFPA och andra tungviktare i Kairo verkligen ändrat uppfattning? Kairodokumentet genomsyras av ett kvinnoperspektiv: reproduktiv hälsa, reproduktiva rättigheter till kvinnor; förstärkning av kvinnornas legala och sociala status; utbildning till alla flickor och kvinnor. De globala problemen med folkökning står också inskrivna, men målsättningarna handlar inte längre uttalat om att minska fruktsamheten på det översiktliga planet.

Ändå är det vad hela konferensen – och deklarationen – vilar på. Hotet från folkökningen nämndes av Gro Harlem Bruntland i ett mycket rakt anförande. Det legitimerar dagens hårda kinesiska befolkningspolitik, som den presenterades officiellt i Kairo – och ingen debatt uppstod kring Kinas och andra staters metoder att minska folkökningen. 65 stater, bland dem Egypten, Kina, Tanzania, Indonesien, de två Koreas, spred en officiell deklaration om nödvändigheten att stabilisera folkmängden i världen.

Finansiering

Vad blir det av de olika intentionerna från Kairo? Den som följt nyhetsbevakningen bör veta att alla finansiella åtaganden för att genomföra målsättningarna i Kairodeklarationen bollades bort.



Att uppnå 0,7%-målet för bistånd intresserade inte västmakterna. Att avsätta 20% av det faktiska biståndet till sociala sektorer, samtidigt som mottagarna lade 20% av statsbudgeten till samma sektorer, den frågan sköts till nästa FN-konferens.

Vid miljökonferensen i Rio 1992 överenskomms att lägga mycket stora summor på bordet – hundratals miljarder dollar – för att dämpa miljöförstörelsen. I Kairo föreslogs blygsamma årsbelopp på 15-20 miljarder, med en långsam ökning. Huvuddelen skulle gå till familjeplanering, och inga belopp hade angivits till direkt fattigdomsbekämpning eller liknande utvecklingsinsatser. Men inte ens i den formen antogs budgeten.

Numera är det få som förnekar att fattigdom och stora barnfamiljer hänger ihop. Att minska den omfattande fattigdomen i Syd, att ge människorna en trygghet som

baseras på annat än de bidrag deras barn kan ge dem, den målsättningen nämns till och med i Kairodeklarationen. Hur den ska uppnås står det inte en rad om.

Ett dokument att använda

Vad Kairokonferensen har uppnått, det beror på vem du är som ställer frågan. Är du aktivist i gender- och kvinnofrågor har du fina argument att hämta där. Är du miljökampe finner du att våra konsumtionsmönster (och vår folkökning) måste ändras, men ingen vägledning för hur det ska göras. Tror du ännu att "utveckling är det bästa p-pillret", som man sade i Bukarest för tjugo år sedan, då får du rätt i sak i vissa avsnitt av Kairodeklarationen. Men vad det kräver av den rika delen av världen – skuldlettnader, liberalisering av handeln, reellt utvecklingsstöd m.m. – formulerades aldrig i konkreta handlingstermer.

Visst var Kairo-konferensen ett framsteg i viktiga avseenden. Min tveksamhet bottnar nog i om den verkligen kom att handla om "Befolkning och Utveckling". För USA och dess bundsförvanter passade det säkert bra att låta minst fem av sex förhandlingsdagar gå till att nöta enstaka ord i bara två av deklarationens 16 kapitler – de om hälsa och familjeplanering. Då slapp ju de rika staterna de besvärliga frågorna om utveckling – frågor som bland annat Vatikanen menade behövde mer plats på dagordningen.

Bertil Egerö

Kvarnby Folkhögskola inviger sina nya lokaler

lördagen den 1 oktober kl 11-15. Skolans arkitekt Martin Skånberg berättar om skolans utbyggnad; Herman Schmid, f d rektor på Bona, högtidstalar. Författaren Mary Andersson, skådespelarna Emy Storm och Göte Fyhring, poeten Karin Lentz m fl medverkar, liksom Röda kapellet. Pyttipanna 13.30!



Abortfrågsagan dominerade uppmärksamheten på utvecklingsfrågornas bekostnad.

VECKOBLADET Bredgatan 28, 222 21 LUND. Prenumerationspris: 160 kr per år. Insattes på postgiro 1 74 59-9. Ansv. utgivare: Monica Bondeson. Sättning och lay-out VB-red. på Tidskriftsverkstan Svartbrödersg. 3. Tel 046-11 51 59 onsdagar e. kl 18. Fax: 046-14 65 82 Manus kan också lämnas på Bredg. 28 senast onsd. kl 17. Eftertryck av text tillåtes om källan anges. Bilder är upphovsmännens egendom. Red. förbehåller sig rätten att korta insänt material. Tryck: KF-Sigma Sölvegatan 22 Lund Tel. 046-18 41 91.

HAR DU FLYTTAT? Skicka in hela adressdelen till Veckobladet (Se ovan).

NY ADRESS.....



Östra Ringen igen

Om man läser det utredningsmaterial om Östra Ringen som tagits fram av Vägverket m fl kan man notera några intressanta saker:

1. Som grund för vägplanerna ligger en trafikprognos, baserad dels på antaganden om en generell trafikökning om 1 % per år, dels på antaganden om utbyggnad av bl.a. bostäder i Lunds kommuns östra delar. Prognosen anger en ökning av trafikarbetet (antal körda kilometer) med ca 50 % mellan år 1990 och 2005. Oavsett om denna siffra enbart gäller östra Lund eller ett större område kring Lund är den anmärkningsvärd. Sverige har undertecknat en klimatkonvention för att begränsa utsläppen av bl.a. koldioxid, som till stor del kommer från vägtrafiken. Något ansvar för att uppfylla konventionens krav åvilas emellertid ingen myndighet. Istället kan man då konstatera att samhällsplaneringen fortskrider som vanligt vilket avsevärt försvårar ett senare uppfyllande av konventionen. Om Lunds kommun ska ta ett ansvar för klimatkonventionen och bedriva ett meningsfullt arbete med Agenda 21, måste man säga nej inte bara till Östra Ringen utan också till en utveckling som mer eller mindre gör Östra Ringen och andra projekt till något som byggs med automatik.

Nollalternativ

2. I den miljökonsekvensbeskrivning som gjorts för att belysa Östra Ringens konsekvenser ur miljösynpunkt (buller, avgaser, naturvård etc.) kan man konstatera att 0-alternativet, dvs. ingen förändring av vägnätet, är bäst ur miljösynpunkt med undantag för luftföroreningar och farligt gods. 0-alternativet är bäst ur bullersynpunkt, dvs. inget av förslagen (det finns tre huvudförslag) ger några förbättringar ur bullersynpunkt. Detta kan vara värt att notera eftersom ett av argumenten för Östra Ringen är att avlasta en del vägar och gator i Lunds tätort. Det kommer naturligtvis Östra Ringen att göra men enligt miljökonsekvensbeskrivningen (som är gjord av en fristående konsult) förbättras inte bullersituationen totalt sett med Östra Ringen, istället försämras den.

3. De olika förslagen till dragning av Östra Ringen har olika konsekvenser ur miljösynpunkt. Den östligaste dragningen ger mycket stora konsekvenser ur naturvårdssynpunkt. Ambitionen att analysera flera alternativ får den konsekvensen att eftersom den östliga dragningen ger så stora konflikter med naturvårdsintressen blir huvudalternativet mera lättsmält.

Bullerproblemen

Om man därefter också beaktar utredningar avseende trafiksituationen i Lund, främst bullerutredningen, kan man konstatera att de största olägenheterna ej finns längs gator där Östra Ringen skulle påverka situationen utan – helt naturligt – i stadens mer centrala delar. En väg som varit aktuell i detta sammanhang är Thulehemsvägen. Det framgår inte klart av Vägverkets material (det som jag har tillgång till) eller miljökonsekvensbeskrivningen hur Thulehemsvägen påverkas av Östra Ringen – enbart totaleffekterna anges.

Jag vill inte föringa trafikproblemen längs Thulehemsvägen men dessa är ju snarare en konsekvens av en ständigt ökande trafik än en Östra Ring som saknas. För övrigt tycker jag att det är ganska cyniskt att motivera Östra Ringen med att trafiken på Thulehemsvägen skulle minska – om den nu gör det – och ge en bättre bullersituation när det finns så många gator och vägar i Lund som har betydligt värre problem. Tala om att sila mygg...

Thulehemsvägen är klassad i den grupp som har lägst prioritet vad gäller buller. Bor man däremot längs t.ex. Östra Vallgatan, ja då finns inget hopp om åtgärder för att reducera trafiken.

Restidsvinster?

Vad är då skälen till att Östra Ringen ska byggas? I botten finns kraven på ökad framkomlighet för biltrafiken och lägre restider. De lägre restiderna genererar ett samhällsekonomiskt överskott (minskad restid = minskade kostnader för samhället). Globala miljöeffekter och förlust av naturområden är svårt att värdera och påverkar den ekonomiska kalkylen mycket litet. Planprocessen är inte kapabel att hantera allvarliga miljökonflikter.

I avvaktan på bättre möjligheter att hantera den typen av konflikter och på riktlinjer för hur klimatkonventionen ska efterlevas måste Östra Ringen skrinläggas.

Ola Hagring

Östra Ringen på Östra Torn

På ett informationsmöte på Östra Tornsskolan, med Vägverket och byggnadsnämndens presidium som föredragande, diskuterades Östra Ringen. Där framfördes som skäl för Östra Ringen den avlastning som denna trafikled skulle ge östra Lund, bl.a. fanns förväntningar om att Thulehemsvägen skulle få en förbättrad bullersituation. Särskilt Christine Jönsson (m) såg Östra Ringen som en åtgärd för att förbättra miljön i Östra Lund. Den miljökonsekvensbeskrivning som gjorts av Östra Ringen – inkl. förbättringar av väg 108 – visar 1) att bullersituationen totalt sett ej förbättras med de planerade vägbyggnaderna och 2) att miljön totalt sett försämras med Östra Ringen – oavsett alternativ. Orsaken till 1) torde vara att trafiken flyttas runt och istället drabbar andra boende i östra Lund, t.ex. på Neversvägen, vilket framkom på mötet. Orsaken till 2) är förutom bullerproblemen de intrång som görs i olika områden (naturvårds- och kulturvårdsskäl). Att påstå att Östra Ringen ger miljöförbättringar är således inte sant, åtminstone inte om man vill stödja sig på de utredningar som finns.

Vaga argument

Argumenten för Östra Ringen torde vara båda vaga och otillräckliga. Man blir förbluffad när man hör byggnadsnämndens presidium (förutom Christine Jönsson också Jörgen Jörgensen och Lars Åström) tala om visioner – ganska samstämmigt dessutom – om spårtrafik m.m. när i praktiken ingenting sådant förverkligas samtidigt som ett flertal vägar byggs kring Lund de senaste åren. Presidiet vill dessutom acceptera ytterligare vägar, såsom Östra Ringen, på lösa grunder.

Slutligen, all trafik som är tänkt att komma till Lund österifrån och som ska öka med 50 % på 15 år, ska inte bara passera östra Lund. Någonstans har alla dessa trafikanters ett mål vilket i stor utsträckning är stadskärnan eller andra relativt centralt belägna områden. Vad blir konsekvenserna av detta för Lunds centrum med dess redan hårt belastade gator? Vad händer med avgashalter och bullernivåer? Var ska bilarna parkeras? Frågorna är många – borde inte detta utredas innan man går vidare med Östra Ringen?

Ola Hagring

Tut för tåg

Den 29 september ska Lunds kommunfullmäktige besluta om detaljplanläggning av dubbelspåret på Väst kustbanan. Projektet har som bekant väckt motstånd bland vissa boende utefter banan, organiserade i bl a Tåggruppen. De har drivit en hård kampanj för att flytta hela spåret österut.

Det förslaget skulle emellertid betyda en nedläggning av Gunnesbo pågatågshållplats.

Vi som tycket att det behövs fler tåg och hållplatser, inte färre, kan inte gärna acceptera detta. Därför ordnas ett opinionsmöte på och för Gunnesbo hållplats tisdag den 27 september. Talare är Per Lundgren, vilken som (s)-politiker en gång lanserade idén om hållplatsen. Röda Kapellet spelar.

Mötet börjar kl 16.47 vid ankomsten av det pågatåg som avgår från Lund C tre minuter tidigare. Lämpligt återtåg 17.46.

MÖTE MÖTE

KOMPOL-möte 26 sept. kl 19.30 på partilokalerna. Tema: Kommunfullmäktige-förberedelser.

RÖDA KAPELLET Lø. 24.9: bleckblåsarare & slagverkare uppmanad medverka i "Music for a square", samling Mårtens-torget kl. 22.45. Efteråt öl/vin för alla (även träblåsare och vänner) på Tidskriftsverkstan. Sö. 25.9 kl. 18.30. Rep. med Birgit på Musikskolan (nordöstra hörnet av Clemenstorget, ingång på husets södra sida). Insläpp även 18.45 och 19. Ti. 27.9 kl. 16.47 spel för och på Gunnesbo hållplats (avresa från Lund C 16.44), valrepertoaren. Gunnar S. har CDn med Håkan Carlssons "Dialektisk svit" (Stockholmsorkestern) till försäljning, 40 kr.

Musical av Kurt Weill

"One touch of Venus" Malmö stadsteater fre 28 okt 18.00 Rabatterade biljetter genom Louise Bjär för 161,50. Beställning med jämna pengar senast vid repetitionen sönd 9/10, (gärna redan till kommand rep). För upplysningar ring Louise tel 040-11 56 11.

VECKOBLADET

Detta nummer gjordes av Thomas Schlyter.



Manus sänds per post till: Veckobladet, Bredg. 28, 222 21 Lund. Onsdag e. 18 till fax 046-14 65 82.

Telefon till redaktörerna: Kajsa Theander 046-13 28 40. Thomas Schlyter 046-14 75 05. Vid utebliven tidning ring: Rune Liljekvist 046-11 50 69.