

KONSERTPROGRAM

Sånt är livet

(Största svenska schlagerlåten genom tiderna. Musik: Bill Cook, Arr och text: Owe Svensson)

Sånt är livet, sånt är livet
Så mycket falskhet finns det där
Det nån förlorar, vinner en annan.
Att köpa billigt är allt jag vill

Apple och Samsung,
Hennes och Mauritz
Och allt det där som gör dagen skön
Billiga prylar, från hela världen
Där folket jobbar för lägsta lön.

Ref. Konsumera, bara köp mera
Se till att hjulen, hålls igång.
Vem som förlorar, är inte så noga
De får väl sjunga, en annan gång

Sånt är livet, sånt är livet.
Att köpa saker, mitt ideal.
Allt jag behöver, och mycket mera
Nu ska jag handla, glöm all moral.

Man måste ha det, senaste modet
Och telefoner med extra allt.
Men långt där nere, där sliter barnen
Åt oss här uppe, utan nåt val.

Satumaa

(Finländsk tango av Unto Mononen, arr: Bo Fagerström. Vid ett flertal tillfällen har "Satumaa" kallats "Finlands nationaltango")

Åldringsvård

(Trad. Arr och text: Ulf Teleman)

Kan du ta min gamla mormor
tills hon dör?
Hon är klar i knoppen,
men en smula skör.
Ni behöver inte klema
För ni heter ju Carema.
Kan ni ta min gamla mormor
tills hon dör?

-Vi kan ta din gamla mormor
tills hon dör
Och vi hämtar henne med vår rullebör.
Det finns plats på Solskensgården,
Det bli allra bästa vård
För din gamla mormor ända
tills hon dör.

Täcker priset att hon
hålls vid god vigör?
Kommer hon att va'
vid strålande humör?
-Ja dom blir ju alltid körda
Runt kvarteret varje lördag
Så att dom kan andas luften utanför.

Har ni gett mig Edert allra bästa pris?
Allting inklusive då naturligtvis
Annars går hon till Attendo,
Bor där utan återvändo
Ända tills hon far till nästa paradys.

Solidaritetslied

(Hans Eisler/Berthold Brecht)

Rövarvisan

(Musik: Thorbjörn Edner, Arr och text Ulf Teleman)

Nu drar vi ut på rövarstråt,
ja vi ska ut och röva.
Och allt det som vi kommer åt,
det kan vi ju behöva.
// Vi flyttar siffror hit och dit, och folket
märker ej ett skit,
men vi vinner alltid på det lotterit,
för vi drar ju aldrig en enda nit.

Vi trivs så gott i bankpalats,
där vi har våra pengar,
och rikedomarna får plats,
miljarder (i) runda slängar.
//Och vi vill inte pröjsa skatt.
Då får vi bara genast fnatt.
Vi kan inte nånsin begripa att,
er välfärd ska kosta ett enda skvatt.

Profitörens skola (Swing it magistern)

(Musik: Kai Gullmar, Arr och text Ulf Teleman)

Det var en gång en skola för oss
alla barn i byn
Där läraren var sträng och rättvis.
Och många saker lärde sig
vartenda litet gryn
det var en riktigt härlig syn.
Men ingen av de rika tjäna pengar
på det där,
Så nån av dem hojta si så här!

Swing it magistern, swing it!
Ja, det är tidens melodi
Gör som vi, var glad och fri
För gammal kunskap det är hyckleri.
Swing it magistern, swing it!
Ja, det skall bli en god affär.
Dumhet är det pengar i
De da de, da da dada dada da da da.
Bä bä dumma ko. Det är
ingenting för oss
Nej, wa da, wa da da. Toppbetyg
det fixar vi förstås.
Swing it magistern, swing it!
Ja, det är tidens melodi.
Bäst om skolans pengar går till oss.
S-O, N-O. Usch, kom loss!
Da da da da da da da.
Swing it, swing it magistern! Swing!

Alexandravals

(Musik och arr: Ulf Teleman)

Glasnostalgia

(Musik och arr: Ulf Teleman)

Sång: Claudia Böhme
och Bengt Hall

Textläsning: Per Torell

Text: Tage Danielsson,
Sagor för barn över 18 år:
Sagan om apan som
tänkte i flera led

Sånt är livet...

Musik parat med appelltal mellan låtarna brukar vara det språk som Röda Kapellet använder för att nå ut i det politiska bruset. I kväll prövar vi en alternativ modell genom att framföra ett litet kabaréprogram, där vi satt nya satiriska texter till ett antal gamla kända låtar och där vi låtit talaren få en helt ny roll. Claudia Böhme, som har sjungit med oss på Mårtenstorget tidigare återkommer nu för att sjunga våra kabarénummer och Per Torell ikläder sig den nya talarrollen.

Röda Kapellet

är en blåsorkester som fyller 43 år i år. Vill du veta mer om orkestern så kan du köpa boken om Röda Kapellet, som säljs till överkomligt pris innan och efter konserten. Blir du sugen att vara med och har ett instrument i garderoben så är du välkommen. Vi övar varje söndag kväll sedan mitten av sjuttioalet

Orkesterdeltagare:

Musikalisk ledning:

Jan Svensson

Flöjt

Bertil Egerö
Ingrid Gustafsson-Piculell
Margareta Stigsdotter

Klarinett:

Lars Borgström
Lars Eklund
Per Roijer
Edvin Svensson

Basklarinett:

Owe Svensson

Altsax:

Bengt Hall
Jan Svensson

Tenorsax:

Essie Andersson

Barytonsax:

Bo Förander

Trumpet:

Hanna Bengtsson
Elisabet Iregren
Rolf Johansson
Lars Svensson

Valthorn:

Ulf Teleman

Althorn:

Kristina Jennbert
Margaretha Kågström
Ingela Sjöblom

Tenorhorn:

Kristina Lanthén

Trombon:

Peter Björling
Lisbeth Grönlund
Jan-Erik Gudojc

Tuba:

Joel Lundqvist
Björn Stenholm

Slagverk:

Fredrik Jakobsson

SÅNT ÄR LIVET

LITEN KABARÉ

med

RÖDA KAPELLET

och

CLAUDIA BÖHME

TEXTLÄSNING: PER TORELL

FOLKUNIVERSITETETS GÅRD, SKOMAKAREGATAN 8, LUND

Lördag den 16 september 2017 kl. 17:00

Arrangör: Röda Kapellet i samarbete med  Folkuniversitetet