

Friday for Future alla fredagar



Varje fredag samlas vi för klimatstrejk på Stortorget eller för digital strejk. Vi vill att Sverige och Lund medverkar till att hålla den globala temperaturökningen under 1.5 grader, uppfyller Parisavtalet, verkar för klimaträttvisa och lyssnar på den bästa samlade vetenskapen.

Klimatföreläsningar



Naturskyddsföreningen anordnar i samarbete med Lunds Universitets hållbarhetsforum och Lunds stadsbibliotek en föreläsningsserie på temat klimat.

Den första äger rum: **Den 20 oktober kl. 18 i Lunds stadsbiblioteks atrium.**

Hållbar mobilitet - hur svårt är det?

Trafikplanerarna arbetar hårt med att öka gång-, cykel- och kollektivtrafiken, men det arbetas för lite med att minska biltrafiken. Ändå behövs det, för inte ens med elbilar kan den svenska bilparken fortsätta vara lika stor.

På detta tema föreläser Till Koglin, lektor i Trafik och väg samt Dahlia Mukhtar-Landgren, lektor i statsvetenskap i Lund. De är båda knutna till K2, ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.

Övriga föreläsningar i klimatserien äger också rum onsdagar kl. 18 i Lunds stadsbiblioteks atrium.

27 oktober: Nanoplast- små partiklar, stora risker.

10 november: Omstart för kollektivtrafiken.

17 november: Urban natur – hur?

24 november: Havet äter Skåne.

1 december: Förtätning eller utglesning?

[Läs mer »](#)

Decemberkonsert



Konserten som vi kallar ”Det går som på räls” var avsedd att framföras i fjor, dagen före spårvägsinvigningen den tolfte december. Men pandemin kom emellan. Vi hade fått ett specialskrivet verk av Håkan Carlsson, tidigare chef för kulturskolan i Lund. Han har skrivit mycket musik för Röda Kapellet och brukar vara en återkommande dirigent på våra årliga

musikläger.

Spårvägsmusiken har sex satser med följande namn: Clemenstorget, Allhelgonkyrkan, Lasarettet, Lunds tekniska högskola, Brunnhög och ESS. Välbekanta namn längs den nya spårvägslinjen.

Förutom denna musik blir det ett urval järnvägslåtar. Just nu övar vi programmet med Håkan. Det blir säkert en spännande konsert, så glöm inte att boka den 11 december kl 18 på Magle Konserthus.

[Affisch »](#)

Noterat i veckan

Kristallnatten

”Den 10 november 1938 föröfvade en plankstrykare och yrkes-mordbrännare (jfr hans mordbrand på tyska riksdagshuset den 27de Februari 1933) från Braunau i Österrike, mordbrand på 600 åt Gud helgade synagogor. Och Guds ambassadörer: presterna, de tego still.

Ej EN af Christenhetens påfvar, biskopar och prester öppnade sin mun.

Ej EN af Christenhetens pingstväänner och frälsningsmän och Helige lät upp sin näbb och PEP.”

Eric Hermelin, Lund Söderut, Föreningen gamla Lund 2017, sid 116.

Vi måste skilja på judehat och Israelkritik.

”Det internationella forum för hågkomst av Förntelsen och mot antisemitism är ett perfekt tillfälle för Sverige att visa att demokrati, folkrätt och det palestinska folkets rättigheter kan och ska drivas med samma engagemang som kampen mot antisemitism.”

Kenneth Hermele, [SDS 13/10](#)

Muhammedteckningarna

”Det är bortom allt tvivel att teckningarna görs som en medveten provokation med avsikt att skapa spektakel i en tid som var och är starkt präglad av xenofobi och islamofobi Därför ratar Moderna museet rondellhunden.”

Gitte Oerskou, överintendent på Moderna museet.

[SDS 9/10](#)

Vad ska vi göra åt SD-kriminaliteten?

Enligt företaget Veritas undersökningar är överrepresentationen i brottslighet 7 procent bland alla politiskt valda SD:are.

SD:arnas brottslighet har också ändrat karaktär till sådant som våldtäkt, sexköp, sexuellt ofredande, våld i nära relation, våld mot kvinnor och barn och misshandel, just den typ av brott som har en särställning i partiets propaganda mot invandrare.

Jan Guillou, [Aftonbladet 10 oktober](#).

Lästips

Ett lästips från Bengt Hall i ett ämne som tyvärr är aktuellare än det borde vara.

Para§raf

Vem kunde tro att nazisterna skulle bli en del av borgerligheten?

Av Andreas Magnusson 2021-10-12

1994 vällde det upp nazister från den underjordiska spårvagnshållplatsen i Hammarkullen. Med rakade skallar, fanor och slagord tog de sig ut på torget och in på Folkets hus som de hade lyckats hyra under falsk flagg. Under falsk flagg bedriver en del av de här människorna numer istället rikspolitik tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

[Läs mer »](#)

Partiledardebatten av Gunnar Stensson

Lärarna – och eleverna – underkänner skolsystemet och partiledarna

Rektorn och skoldebattören Lina Axelsson Kihlblom avslöjar hur man som skolledare på en friskola fixar vinst till aktieägarna på elevernas bekostnad. Det har hon själv ofrivilligt gjort det under en period som friskolerektor.

När man startar en friskola marknadsför man den först i villakvarteren, aldrig i hyreshusen.

Man förklarar kösystemet för föräldrarna. Skolans kö är i verkligheten ofta en pärm i rektorns rum.

Var sjunde ansökan är en låtsasansökan som man kan lyfta bort för att ge en önskad elev platsen. Ringer en kändis eller statusfamilj får man inte tacka nej.

Skolan får en profil, språklig eller pedagogisk som bara välartade barn klarar av. Då kan man säga till de oönskade: ”den här skolan är inget för ditt barn.”

Man har ett kunskapstest och skannar av kön så man kan säga; ”den här skolan är nog inget för ditt barn.”

Det är rektor som avgör om skolan är full, och för akademikerbarnet Emma finns det alltid plats men tyvärr inte för Muhammed.

Betygssystem med underkänt tidigt i åldrarna, det oorganiserade skolvalet och skolsegregationen har lett till att cirka 15 procent av Sveriges femtonåringar underkänns i en obligatorisk skolform och förvägras ett nationellt gymnasieprogram.

Hon är inte förvånad över att dessa barn skapar parallella samhällen. Skolsystemet är beslutat i riksdagen, där vissa kallar barn under arton år för terrorister.

En annan debattartikel, skriven av den legitimerade gymnasieläraren Tilde Johansson har rubriken:

Varför frågar ingen Ulf Kristersson vad han menar med bättre?”

För vad menar Ulf med att friskolor gör någonting bättre?

Är det bättre för eleverna att ha färre personal som jobbar inom elevhälsan?

Blir undervisningen bättre i skolor som har lägre andel behöriga lärare?

Utvecklar eleverna ett bättre språk eller blir bättre i idrott och hälsa när skolan inte i lika hög grad erbjuder ett bibliotek eller en idrottshall?

Och menar Ulf verkligen att det är bättre för samhället med skolor som sätter för höga betyg i förhållande till elevernas kunskapsnivå?

Läs hela artiklarna i [Skolvärlden!](#)

Läs också debattinlägget *Vi som företräder landets skolelever ger partiledarna underkänt* av Josephine Fälth, ordförande för Sveriges elevkårer, och Lilian Helgason, ordförande för Sveriges

elevråd. De kräver behöriga lärare som har tid att se varje elev, kartläggning av elevers behov och individanpassat stöd, och en synlig elevhälsa med resurser. [Sydsvenskan 14 oktober.](#)

Veckan i riksdagen: Alla Vänsterpartiets motioner under höstens motionstid!

Hösten är verkligen igång nu. Stockholm ligger ju lite före, så det är rejält kyligt och den stora pampiga lönnen utanför Riddarhuset precis bredvid riksdagshuset har tappat nästan alla sina blad.

Förra veckan tog höstens "allmänna motionstid" (AMT) slut. Det är bara under början av hösten varje år som riksdagsledamöterna får skriva motioner om vad som helst, annars får vi bara skriva motioner som svar på regeringens propositioner. Detta är ju en stor skillnad mot det kommunala arbetet där man får skriva motioner hela tiden. Allmänna motionstiden är en mycket intensiv period, även om motionerna förbereds under senvåren och sommaren. Nästan 4000 motioner skrevs totalt detta år!

Motionerna kommer att behandlas av utskotten under senhösten och tidig vår. Alla tas inte upp för omröstning i riksdagen, utan partierna väljer ut ett fåtal motioner på varje politikområde som vi röstar om. I Vänsterpartiet skriver vi bara motioner som hela riksdagsgruppen står bakom, inga enskilda motioner. Det gör att vi skriver färre men längre och mer omfattande motioner än de andra partierna, och våra motioner är alltid väldigt genomarbetade. [Här finns en lista](#) på alla Vänsterpartiets motioner denna höst.



Vänsterpartiets budget har också presenterats i sin helhet, [den finns här](#).

Idag torsdag har jag deltagit på återinvigningen av Upplands flygflottilj, F16, och för två veckor sedan var jag i Göteborg för återinvigningen av Älvsborgs amfibie-regemente, Amf4. Det är två av de regementen som Vänsterpartiet stödde i försvarsbeslutet förra året, det tredje vi stod bakom var Norrlands dragonregemente, K4, i Arvidsjaur. På dessa tre orter fanns redan mycket militär verksamhet och Vänsterpartiet var därför inte emot att ge dem status som egna organisationsenheter/regementen.

Vi har däremot sagt nej till fyra andra, där det inte finns särskilt mycket verksamhet sedan innan och där kostnaderna och arbetet för att starta upp skulle bli för stort och omständigt. För den som är intresserad av att läsa mer om detta finns Vänsterpartiets [motion om Totalförsvarsbeslutet här](#).

En liten förändring har skett i Vänsterpartiets riksdagsgrupp nyligen: Christina Høj Larsen har lämnat uppdraget som migrationspolitisk talesperson för att istället börja arbeta i socialutskottet. Ny migrationspolitisk talesperson är Tony Haddou från Göteborg.
Hanna Gunnarsson (v), Riksdagsledamot, Lund

Gemensamt rödgrönt förslag i Renhållningsstyrelsen

Verka för att skapa ett Kretsloppscentrum i Lund!

Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiets representanter i Renhållningsstyrelsen har i form av skrivelse lämnat in följande förslag till styrelsen:

Att återvinna produkter är bra! Att återanvända olika saker – möbler, husgeråd, verktyg och trädgårdsredskap – är ännu bättre. Det sparar mest resurser och minimerar utsläppen av växthusgaser.

På återvinningscentralerna i Lunds tätort finns inte bara möjlighet att lämna avfall för återvinning, utan också att lämna in t ex kläder, skor, byggvaror och andra användbara saker. Det som lämnats in tas om hand av frivilligorganisationer som sorterar och skickar det vidare till välgörande ändamål. En del säljs vidare i organisationernas butiker.

Trots frivilligorganisationernas insatser slängs likväl en mängd saker som är fullt användbara eller som med smärre reparationsinsatser åter blir fullt brukbara.

För att minska avfallet och återanvända mera fordras ett mera systematiskt arbetssätt. Det kräver att utbildad personal som sorterar ut det som går att återanvända och sälja. Enklare reparationer och uppräschning bör kunna utföras på platsen, och frivilligorganisationerna beredas möjlighet till lokaler för butiker direkt på samma plats.

På flera håll i landet har återvinningscentralen byggts ut med en återbruks-verksamhet. Så är fallet i t ex Göteborg (Kretsloppsparken Alelyckan) och i Eskilstuna.

Sysav, som driver tätorten Lunds återvinningscentraler, står nu i begrepp att bygga upp en ny återvinningscentral på Hasslanda. Den ska ersätta centralen som i dag finns på Gastelyckan. Det är ett gyllene tillfälle för Lund att ta initiativ till att i samverkan med Sysav och frivilligorganisationer bygga upp en återbrukscentral/kretsloppscentrum vid den nya återvinningscentralen.

Vi föreslår därför att Renhållningsstyrelsen beslutar att ge Renhållningsverket i uppdrag att ta initiativ till att i samverkan med Sysav och andra aktörer få till stånd ett kretsloppscentrum vid den nya återvinningscentralen i Lund.

Skrivelsen är undertecknad av Ulf Nymark (MP), Rune Granqvist (S) och Sven-Inge Cederfelt (V)

Terrordådet i Utöya förändrade samhället av Gunnar Stensson



Ali Esbati, **Tio år efter Utöya**, Leopard 2021

Som barn flydde Ali Esbati med sin familj från Iran i början av 1980-talet. Han växte upp i Alvik i Stockholm. Efter ett par år som ordförande i Ung Vänster utsågs han till politisk sekreterare i Vänsterpartiets riksdagskansli. Trots sin snabba karriär valde han liksom Jonas Sjöstedt att hoppa av partipolitiken under Ohly-perioden.

Han flyttade till Oslo 2008, blev debattredaktör i Klassekampen och medverkade i bildandet av tankesmedjan Manifest. 2011 inbjöds han av det norska Arbeiderpartiets ungdomsförbund AUF att hålla en föreläsning i Utöya.

Han reser dit den 22 juli 2011, träffar Gro Harlem Brundtland i

hamnen och föreläser på eftermiddagen om Fredrik Reinfeldts nedrustning av den svenska välfärdsstaten. Under föreläsningen nås publiken av nyheten om en stor explosion i centrala Oslo.

50 minuter senare stiger Anders Behring Breivik i land på Utöya och inleder massakern på de unga norska socialisterna. Visserligen hatar han islam som håller på att erövra ”Eurabia”, men ännu mer hatar han förrädarna, de socialister och liberaler, som samarbetar med dem.

Utrotningen av AUF:s medlemmar är ett första steg i kampen mot ett muslimskt maktövertagande.

Ali Esbati befinner sig i föreläsningssalen. När skotten börjar höras i byggnaden flyr han som alla andra. Han ser kroppar ligga i gräset men har svårt att förstå att de är döda. Han ringer till sin sambo Marte Michelet, som är gravid, och berättar att han lever.

Under den paniska flykten på den lilla ön är det omöjligt att begripa vad det är som sker. Skottlossning och död – i vilken omfattning och varför? Först vid ett återbesök kan han passa in sina egna upplevelser i det större händelseförloppet. När han återser de överlevande känner han förlusten av liv och den sorg som aldrig kommer att upphöra. Beskrivningen av skeendet och den smärtfyllda bearbetningen av känslor berör läsaren på djupet.

”Man kan gömma sig för en galning men inte gömma sig för ett samhälle”. Medias första reaktion är att fördöma händelsen som ett utslag av islamistisk terror. Den svenske terrorexperten Magnus Ranstorp tror det är al Qaida. Misstaget är en konsekvens av den xenofobi och islamofobi som sprids av Sverigedemokraterna och Fremskrittspartiet.

När man förstod att gärningsmannen var en norsk tidigare medlem av Fremskrittspartiet blev bedömningen en annan: gärningsmannen var en ensam galning. Under rättegången stod frågan om förövarens psyke i centrum. Är han tillräknelig? Svaret blev ja. Anders Behring Breivik döms till fängelse.

Liksom Hitler under fängelseåren sammanfattade den nazistiska ideologin i Min Kamp, skrev Breivik i fängelset ett mångordigt manifest fyllt av islamofobi och främlingsfientlighet. Han spred det på nätet och framkallade en våg av massakrer från det rasistiska massmordet i en skola i Karlstad till polismorden på svarta i USA under Trumpregimen och blodbadet i en moské i Nya Zeeland.

Nya Zeelands kvinnliga premiärminister bekämpade hatet genom att iklädd hijab delta i muslimernas sorg. Den svenske islamofoben Christer Sonesson, M, drev samtidigt en kampanj för att förbjuda hijab i Staffanstorps skolor.

2013 återvände Ali Esbati till den svenska politiken. Han var fysiskt och psykiskt påverkad av Utöya och kampen mot ökande främlingsfientlighet och islamofobi.

Han har nyligen tvingats uppleva att ledningen för de svenska Liberalerna gjort upp med Sverigedemokraterna om en strängare flyktingpolitik. ”Men det finns en väg ut”, skriver han. ”Den vägen stavas solidaritet.”

Marte Michelet gav 2014 ut **Den störste forbrytelsen. Ofre och gjerningsmenn i det norske Holocaust**. Den översattes till svenska och utgavs av Bonniers 2016. Där spårar hon dagens främlingsfientlighet till antisemitismen och utlämnandet av de norska judarna till nazismens förintelseläger. under 1930- och -40-tal.



Appellmöte på Mårtensstorget av Marianne Sonnbj Borgström



I lördagens sköna solsken trängdes lundaborna bland Mårtensstorgets torgstånd. Höstblommorna prunkade i vackra färger och halloweenpumporna glödde i orange. Framför konsthallen spelade det grånande Röda kapellet låtar ur sin välkända repertoar, exempelvis Glasnostalgia och Alexandravalsen, båda skrivna och arrangerade av Ulf Telemann.

Musiken varvades med appelltal som denna gång hölls av olika representanter för Vänsterpartiet. Ditlockade torgbesökare och Röda kapellets gamla vänner lyssnade på tal och musik. Mårten Pavlov, en fackligt aktiv vänsterpartist, talade bl. a. om försäkringarna i sjukförsäkringen. Hans tal [kan läsas här](#).

En nyare medlem i Vänsterpartiet, Patrik Nordquist, berättade om hur han tänkte om partiets politik när han blev medlem i just Vänsterpartiet. Hans tal kan du läsa i [sin helhet här](#).

Vänsterpartiets representant i Kraftringen och i Byggnadsnämnden, Ann Schlyter, argumenterade mot kärnkraft och kopplade detta till försvarspolitik och risken för spridning av kärnvapen. [Klicka här](#) så kan du läsa talet.

Bengt Hall från Röda kapellet talade om BRÅ:s rapport och hur högerkrafterna utnyttjade denna för att skylla brottsligheten på generös invandringspolitik. Talet som argumenterar mot dessa beskyllningar [kan du läsa här](#).

Tage Danielssons dikt [Flower power](#) framfördes av Meta Stigsdotter, flöjtist i Röda kapellet. Hon associerade dikten med hela den färgsprakande blomstemarknaden som fanns att skåda på Mårtensstorget.

Mårten Pavlov

Otryggheten på arbetsmarknaden är inget kosmetiskt problem. Trots att vi idag har en grupp människor vars främsta problem kan tyckas vara att det är snudd på omöjligt att få tag på en padeltid på lunchen, så är det inte en representativ bild över vår tids största arbetsmarknadsrelaterade bekymmer. För otryggheten skadar och otryggheten dödar.

Den skadar och dödar genom att inte ge anställda samma förutsättningar för att ställa krav på att rätt skyddsutrustning ska användas. Att inte våga ifrågasätta det pressade tidsschemat utan istället välja att köra för fort eller strunta i raster för att hinna med. Allt för att vara till lags, allt för att inte förlora sin inkomst. Men skadorna begränsas inte till de direkt synliga. Otryggheten gör saker med människor som under konstant stress tvingas oroa sig för om lönen kommer att räcka till när det är dags att betala räkningar. Den gör saker med barn som växer upp med föräldrar under sådana omständigheter.

Och eftersom otrygghet inte är ett kosmetiskt problem kan det heller inte rättas till med lite konstruktivt corporate lingo i en snyggt formgiven företagspolicy. Problemen är strukturella i det att det alltid kommer att kunna vara lönsamt för företag att vältra över osäkerheten på sina anställda. Därmed behöver vi också ett strukturellt skydd. När högern och näringslivet vill

modernisera anställningstryggheten menar man i praktiken att rulla tillbaka landvinningar som gjorts. Att alltid öka företagets makt på den anställdes bekostnad. Som i den av centern framdriva LAS-utredningen som satt press på fackföreningarna att förhandla under hot om lagstiftning. Högern har alltid velat lösa problem som inte finns med åtgärder som inte ger effekt. För vi vet att det inte skapas fler jobb för att det blir enklare att göra sig av med folk. Och problemet fanns inte ens från början då det redan är enkelt att göra så i Sverige idag.

Svensk arbetsmarknad behöver mer trygghet, inte mindre. Allt annat är ovärdigt ett modernt samhälle

Det är tråkigt att det ska behövas en pandemi för att tvinga fram sunt förnuft. Det är ännu tråkigare när det sunda förnuftet försvinner tillsammans med övriga restriktioner. För det var ett stort steg mot ett rimligare samhälle när karensavdraget tillfälligt togs bort. De problem som möjligtvis kan finnas med sjukfrånvaro överskuggas mångfalt av de problem som högst påtagligt finns med sjuknärvaro.

Vi har nu återigen ett system där många går till jobbet fast de egentligen inte borde. Fast det antagligen kommer att leda till fler sjukdagar totalt sett när dessa smittar sina arbetskamrater. När ett system där många tvingas kalkylera huruvida de har råd att vara sjuka eller inte, borde vara förpassat till historien, har liberalerna ett tydligt budskap i sin skuggbudget. Håll min öl.

För i den charmiga tävling som pågår på högerkanten i svensk politik, om vem som kan spara in mest pengar på sjuka och arbetslösa, har liberalerna tagit tag i taktspinnen på allvar. Tillbaka med den bortre gränsen i sjukförsäkringen? Absolut. Införa ytterligare en karensdag? Hur har vi kunnat klara oss utan?

Allt detta ska genomföras mot bättre vetande. Det är naturligtvis så att även liberaler vet att människor inte blir friska bara för att man stryker deras försörjning. Precis som att människor när läkare intygat att de saknar arbetsförmåga, inte mirakulöst får denna tillbaka bara för att sjukpenningen dras in.

De som drabbas hårdast av detta är de grupper som är mest utsatta. De som har minst marginaler i hushållets ekonomi. Det är mot dem udden riktas när exempel ska statueras. Det blir extra tragiskt när vi ju vet att det till stor del är dessa grupper som burit oss genom pandemin. De som inte kunnat jobba hemifrån. De som utsatt sig själva för fara för att samhället fortsatt ska fungera. Applåderna från de senaste 18 månaderna får en falsk efterklang. Det är dags för en sjukförsäkring värd namnet.

Patrik Nordquist

Min syn på Vänsterpartiet i Lund

God dag allesammans!

Patrik heter jag. Jag har gått med i partiet för lite drygt 2 år sedan.

Jag tänkte prata lite om vad jag har lärt mig om partiet.

Jag har tidigare testat lite olika partier, för att se vad partierna verkligen står för. För det är en sak vad man hör om ett parti på tvn och i media, vilket mest rör det nationella partiet och det är en annan sak vad ett parti står för lokalt.

Det jag kan säga om Vänsterpartiet i Lund efter min undersökning är att det är ett parti med högt i tak, det är välkomnande och vänligt, samtidigt som man ifrågasätter varandra mycket, och det gillar jag.

Sedan är man också noga, noga med att reservera sig mot beslut som man inte ställer upp på. Det är något som jag har lärt mig, tänkte aldrig att det var så. Just att man brydde sig så mycket om detaljer. Jag har själv arbetat mycket inom den privata sektorn och för multinationella företag, där man ibland tänker ganska fyrkantigt. Att så länge en lösning går med vinst så är det en bra lösning, små detaljer som hur det påverkar anställda är inte av samma vikt, utan det får

lösa sig själv.

Jag tycker därför att det är fint med Vänsterpartiet, att man bryr sig om detaljerna, samtidigt som partiet är känt för att inte vara rädd för att tänka ambitiöst och stort.

Men på tal om detaljerna, så skulle jag säga att vi människor är detaljerna i det stora samhällsmaskineriet och det är just oss som Vänsterpartiet bryr sig om och det är något som jag har upptäckt genom att vara med i Vänsterpartiet i Lund.

Jag vet inte hur många av er som har engagerat er politiskt, men det är ett ganska så gediget arbete att som fritidspolitiker se till att läsa igenom alla beslut som tas i alla nämnder och därtill se till att reservera sig mot dem som man inte håller med om.

Jag tycker att Vänsterpartiets sätt att göra på detta på visar på omtanke, man är väldigt omsorgsfull. Man bryr sig. Jag tycker därför att Vänsterpartiet är ett vackert parti. Ett parti som tror på och försöker se till människan.

Tack för mig!

Ann Schlyter

Om Kärnkraft

Jag hade tänkt tala om Kärnkraft, så spelar Röda Kapellet Finlands nationaltango Satumaa, som betyder Drömlandet. I Finland drömmer man om mer kärnkraft och sen 2005 har man hållit på att bygga en tredje reaktor i Olikauto. Den skulle byggas på fyra år men är ännu inte färdig. Kanske kan den starta nästa år med en kostnad utöver ursprunglig budget på över två miljarder Euro.

Trots detta planerar man för ytterligare ett verk. I Hanhikivi ungefär mitt emot Skellefteå. Redan innan det bygget påbörjat har de beräknade kostnaderna ökat med mer än en miljard Euro.

I Sverige byggs inga kärnkraftverk – det är tillåtet men det går helt enkelt inte att få fram el till marknadsmässiga priser. Dock det finns partier som vill satsa skattebetalarnas pengar på att bygga. Partier som annars brukar tala varmt om marknadslösningar, Inte trodde vi väl att vi, som jobbade mot kärnkraften i Linje tre för så många år sen, skulle behöva damma av alla våra argument igen!!

Efter olyckorna i Tjernobyl och Fukushima och alla dokumenterade tillbud som lyckligtvis inte blev olyckor.

Det är tio år sen Fukushimaolyckan men ännu samlar man kontaminerad jord i säckar som man inte vet var man ska göra av. Det handlar om många miljoner kubikmeter (att jämföra med Teckomatorps hundratusen kubikmeter giftig men inte strålade jord). 200 ton vatten om dan pumpas ut ur kärnkraftverket och påstås lagras i containrar. Men lagringsutrymmena håller på att ta slut och den japanska regeringen säger att enda möjligheten är att släppa ut det i havet.

Men oavsett risken för olyckor, hur kan man argumentera för ny kärnkraft när hanteringen av avfallet är långt ifrån löst?

Det är fortfarande 100 000 år som avfallet måste förvaras säkert. Vad vet vi om de människor som förhoppningsvis finns då? Henning Mankel skrev om grottmålningar som var bara var 40 000 år gamla, och att vi faktiskt inte visst mycket om de människor som målade dem. Men en konstnär hade lämnat avtryck som visade att hen målat i flera grottor och man kan då gissa att det fanns en viss arbetsfördelning i samhället. Hur kan vi lita på att framtidens grottmänniskor klarar att förvara vårt avfall?

Kärnkraftsförespråkarna hävdar att kärnkraften inte släpper ut CO₂. Det är naturligtvis inte sant om ser det över ett livstidsperspektiv. Ingen energiproduktion kan vara helt utsläppsfri. Olika källor visar mycket olika beräkningar på vad kärnkraften bidrar med.

Vi måste minska CO₂ utsläppen, men inte genom att bygga kärnkraft – det ger ingen snabb och effektiv minskning av CO₂ och det innebär mycket stora risker för utsläpp och strålning strålning vid uranbrytning, hantering, olyckor och avveckling. Och till enorma kostnader.

Kärnkraftsargumentet används av de politiska förespråkarna för att kunna hävda att de bryr sig om klimatet men slippa ta itu med utsläppen från transporter och andra verksamheter.

Få stater hade satsat så stort på kärnkraft om det inte var för kopplingen till kärnvapen. Det är tyst om kärnvapen i den svenska debatten.

Ändå är vi idag inne i en ny upprustningskapplöpning mellan stormakterna.

Klimatkrisen och förändringarna i den globala maktfördelningen ökar risken för konflikter. Genom utvecklandet av små och lokala kärnvapen är det risk att tröskeln för användning av dem sänks.

Den gamla teorin om fred genom kärnvapenavskräckning är fortfarande underliggande i svensk försvarspolitik. Vi är inte med i Nato, men genom att agera som om vi var det i militärövningar och andra sammanhang, verkar det som om vår regering tror att vi är trygga under Natos kärnvapenparaply.

Vänsterpartiet tror inte att vi blir tryggare under ett kärnvapenparaply. Vi är tryggare om det inte finns kärnvapen på svensk mark.

Av alla partier i Riksdagen var det endast Vänsterpartiet som förra mandatperioden röstade för ett lagförslag om förbud mot kärnvapen på svensk mark. Regeringen avslår också kravet på kärnvapenfria zoner.

Regeringen tror att vi har ett skydd som vi förlorar om vi skriver på FN-konventionen mot kärnvapen. En konvention som Sverige var med och drev på, men sen inte vågar stå för, antagligen efter påtryckningar från Nato och USA. 55 stater har ratifierat och 86 har signerat den – men inte Sverige.

Vi måste fortsätta att kräva av regeringen att snarast skriva under FN-konventionen mot kärnvapen!

Bengt Hall

Invandringen och kriminaliteten

Det verkar som om det bara finns två politiska frågor i det här landet: Invandringen och kriminaliteten. Och de borgerliga partierna bjuder över varandra: Hårdare straff och färre invandrare. Vi och dom!

Samtidigt ökar klyftorna i samhället. Segregationen i skolvärlden ökar. Klimathotet är överhängande.

Det kom en BRÅ-rapport för ett tag sedan. Som kopplade ihop invandring och brottlighet. Högerpopulisterna jublade. Den visade att invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken. 2,5 gånger. För SD och moderaterna är siffrorna häpnadsväckande och bekräftar deras slutsats att invandringen måste minska. Men BRÅ säger också att det inte är konstigt. Invandrare lever oftare i social utsatthet och med trasig bakgrund. De pekar också på att det finns överrisker dvs överrepresentation för andra grupper:

Manligt kön har en överrisk på 3,5 gånger. Dålig inkomst 5,3 gånger. Om man vuxit upp i familj med försörjningsstöd 6,1 gånger. Dålig utbildning 5,7 gånger

Att låsa in alla män skulle ha betydligt större effekt för att minska brottsligheten än att stänga gränserna. Störst effekt skulle det ha att satsa på skola och arbetsmarknad. Och naturligtvis: minska klyftorna i samhället!