

## Socialistisk film 2001

I flera veckor har jag haft tydligt skrivit i min kalender i slutet av vecka 42 "Filmfestival!!!"

På onsdag kväll började det med buller och bång på Kino. Röda Flåset var på plats – de låter bättre och bättre! Ung Vänster Skånes ordförande Martin Wolgast gav ett utmärkt välkomsttal i vilket han lyckades både tacka Ung Vänster-aktivister och hålla ett appelltal samtidigt. Filmen vi såg var "Överflödiga människor". En rörande film med många mänskliga relationer som gav en hel del att fundera på. Trots att den var på franska lyckades den fånga hela min barnaskara som var med mig. Klassresor och integritet, solidaritet, kamratskap var klart delar i samtalet kring en kopp te efteråt.

Nästa film jag hade möjlighet att gå på var på lördagen, "Vi har vår egen sång", nere på Södran och eftersom vi är sex personer i familjen kom vi i god tid för att försäkra oss om plats! Men var var alla? Vår familj utgjorde nästan fyrtio procent av besökarna. Ni som inte var där missade en hel del gamla goda låtar och musik och en inblick i en del av den proggrörelse som pratas om och finns som minnen

hos många "fyrtioalister".

Söndag klockan 15.00 var det film av och med Noam Chomsky, nu måste det vara viktig att komma i god tid. Efter besök på Kulturens modelljärnvägsutställning åkte Vidar, Haldor och Orvar (våra tre yngre barn) hem och vi begav oss till Södran. Tyvärr alldeles för få där. Vi som såg och lyssnade fick en klar bild av varför denna man ha fått sådan uppmärksamhet! Han måste betraktas som farlig av nyliberaler och konservativa! Han har en klarhet i sitt resonemang och en faktabank i huvudet som är imponerande. Att han orkar! Filmen var från 1994 – jag tänker mig att Seattle med mera måste både styrka hans position men också göra att han är mer utsatt.

Efter en middag hemma var det dags för "Tältet" en film om tältprojektet. Jag har hört så mycket om det men missade själv att gå på föreställningen eftersom jag var för ny i Sverige och hade varken språk eller kände till kulturen. Vilket fantastiskt projekt! Jag tycker det var intressant att lägga märke till hur "nationell" deras diskussion och analys var. Det fanns visserligen en medvetenhet och en solidaritet med andra länders arbe-



tare men jag saknade kopplingen till hur det hela hänger ihop och hur vi är direkt sammankopplade med människor utanför våra nationsgränser. Diskussioner idag visar en högre medveten om de globala kopplingarna som visserligen är tydligare nu men som fanns då också.

Onsdag och torsdag är inbokade på Södran klockan 21.00. Jag hoppas verkligen att Folkets bio och Ung Vänster gör detta till en återkommande

aktivitet. Vi behöver det!

Vi behöver aktiviteter tillsammans där alla ålder kan mötas. Tältprojektet och alternativa sångfestivaler var sådana. Vi behöver bra, "högtflygande" seminarier, konkreta studier med mera men då behöver vi också "verkstad", film, sång för de yngre. Vi behöver återuppväcka glädjen att göra saker tillsammans över åldersgränserna. Att vara tillsammans med sina barn behöver inte bara vara att man sitter bredvid dem på soffan i vardagsrummet hemma. Man kan vara det när man är tillsammans med många andra är på fest, på studier och "verkstad". Ett möjligt förslag för nästa års filmfestival skulle kanske kunna vara att ha ett alternativ för barn parallellt till de tidigare föreställningarna?

Hur som helst, jag ser fram emot nästa filmfestival!

NITA LORIMER

Red. vill tacka alla aktivister som gjort årets filmfestival, den första i Lund, möjlig. Särskilt Ung Vänsters Greger Hammarin har gjort ett otroligt bra jobb och visat att det är möjligt att skapa en icke-kommersiell kultur som är öppen för alla. Bara vinstintresset hålls borta!

## På tröskeln till imorgon

Hej alla nya och gamla medlemmar!

Vi har lite nytt att berätta om studiecirkeln om Vänsterpartiet, som börjar söndagen den fjärde november med en trevlig och god middag samt ett kvällsseminarium. Efter att vi har ätit får vi också lite information om studiecirkeln, till exempel diskutera vi kring kunskapssyn och hur vi ska lägga upp studierna. Seminariet infaller klockan 18:00 i Vårfruskolan. Denna kväll hör vi även ett föredrag av Micke Persson som inleder om bokens första kapitel, vänsterns ideologiska rötter.

I fortsättningen träffas vi varannan onsdag klockan 18:00 på partilokalen. Mötena inleds med en halvtimmes fördrag och fortsätter med en diskussion kring kapitlet.

Alla är alltid välkomna att delta i studiecirkeln, men det skulle göra organisationen lättare om Du anmäler Dig till någon av oss. Om du vill vara med på middagen är det bra om vi får Din anmälan senast den andra november hos:

### Vänsterpartiet

Telefon 046-13 82 13, e-brev: lund@vansterpartiet.se

### Robert

Telefon 046-12 61 85, e-brev: robert.nilsson.031@student.lu.se

### Anne

Telefon 046-12 94 39, e-brev: anne\_dederichs@hotmail.com

### Marta

Telefon 046-12 92 41, e-brev: marta.cuesta@imer.mah.se

KURSGRUPPEN

## "Son los sueños todavía"

Gerardo Alfonso turnerar för fred och solidaritet

Hela Kuba sjunger hans sånger!

Den berömda kubanske trubaduren, Gerardo Alfonso besöker Sverige med nya sånger i bagaget. Alfonso är sedan början av åttiotalet medlem i La Nuevo Trova. Denna Kubas nya trubadursång är född i revolutionen och grundad av Silvio Rodrigues och Pablo Milanés. I Lund deltar han i svensk-kubanska föreningens trettiofemårsfirande.

Gerardo Alfonso har turnerat i flera latinamerikanska och europeiska länder, skapat över 180 sånger och spelat in flera skivor. Hanbs sång "Son los sueños todavía" – "Våra drömmar lever än" – vann första pris i år och tog

honom till Världsongdomsfestivalen i Algeriet, där han sjöng för tusentals. Förra året fick han proset "23de Agosto" för sin kulturella medverkan i den kubanska kvinnorörelsen.

Svensk-kubanska föreningen i Lund känner sig stolta över att kunna presentera honom den nionde november i Stadshallen klockan 21.00 (efter kristallnattsmanifestationen). Vuxna får betala 100 kronor i inträde, ungdomar 50 kronor.

SVENSK-KUBANSKA I LUND

läs mer om årets kristallnattsmanifestation på sidan 4



# McDonaldpartierna nonchalerar miljöopinion

Här nedan återges Mats Bohgards utmärkta motivering för varför minoriteten (s, v och mp) vid Miljönämndens senaste sammanträde röstade mot etableringen av en miljöförstörande hamburgerkiosk vid Skarpskyttevägen på Norra Fäladen. De borgerliga partierna röstade i höst. Nästa höst är det väljarnas tur.

**Vid sammanträdet med miljö-**nämnden den nionde oktober beslutades att etablering av restaurangverksamhet på fastigheten Markören i Lund inte bedömdes medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön.

**Ärendet föranleddes av** en skrivelse från de boende vid Skarpskyttevägen 4, det vill säga boende i det hus som kommer att bli granne med drive-

in-restaurangen.

**Den fem sidor** långa skrivelsen innehåller bland annat en mycket väl underbyggd redogörelse för vilka möjligheter Miljöbalken ger att kräva övervägningar av alternativ lokaliserings. Frågan Är inte helt enkel ur juridiskt perspektiv.

**I Miljöförvaltningens** beslutsunderlag kan man läsa under rubriken kommunikation: Kommunikation har skett med de boende på Skarpskyttevägen 4 som har inkommit med skrivelse i Ärendet. Inga synpunkter har framkommit.

**Miljönämndens majoritet visar** genom sitt beslut dels en ovanlig nonchalans mot människor som utan tvekan kommer att påverkas av etableringen i sitt boende och vars barns uppväxtmiljö försämras m.m. Den borgerliga majoriteten visar vidare sin totala nonchalans om framtidens miljö i stort och dessutom en

härnadsväckande okunnighet om sådant de flesta människor om ens med bara något uns av miljöinsikter känner till, det vill säga att trafikökningar har såväl globala, regionala som lokala negativa effekter.

**De olika strategiska** dokument som har arbetats fram på internationell, nationell, regional och lokal nivå saknar helt betydelse om inte lokala politiker vill ta sitt ansvar i konkreta frågor. Den fysiska planeringen är ett enkelt sätt att påverka framtidens miljö, till skillnad mot olika slags drastiska förbud. Det här ärendet är bara ett i raden i vilket Miljönämndens borgerliga majoritet har hänvisat till att de negativa effekterna är marginella.

**Om man adderar** ett stort antal marginella effekter så får man effekter som inte alls Är marginella. Det förstår säkert också våra borgerliga förtroendevalda. Men de vill inte, och har aldrig velat agera i små planfrågor

som har som avsikt att minska trafikökning av bensin- och dieseldrivna fordon.

**Det yrkande**, som stöddes av (v), (s) och (mp) och som miljönämnden i dag avslog, innebar att det väl genomtänkta synpunkterna från drive-in-restaurangens framtida grannar skulle behandlas seriöst genom att Ärendet skulle återremitteras till förvaltningen för att denna med hjälp av juridisk expertis skulle bedöma rimligheten i att önska att alternativ lokaliserings övervägdes. Detta ganska modest önskemål var tydligen alltför radikalt för den nuvarande majoriteten.

**Jag reserverar mig härmed mot Miljönämndens beslut i detta ärende.**

MATS BOHGARD

Vänsterpartiet i Lund

## å andra sidan ...

### Lunds kommun – en flexibel arbetsgivare ?!

Jag har under många år funderat över detta med arbetstidsförkortning och varför det är/har varit så svårt att genomföra. Kirunas erfarenheter säger att det är positivt på alla sätt och vis för alla inblandade, till och med för vår nya husgud 'samhällsekonomin', men *inte* för kommunen själv. De har inte råd i Kiruna.

Samma resonemang hittar man när det gäller jämställdhet kombinerat med föräldraskap. "Visst – det är bra för barnen om man delar på föräldraledigheten, men just *vi* har inte råd." Råd med vaddå? har jag alltid undrat. Men sanningen är ju den att särskilt när det gäller kvinnor och barn går ekonomin före, för oss människor i

Sverige idag. Något annat svar har inte jag kunnat finna.

Så satte vi oss ner Erland Stensson och jag och tittade på ett förslag till motion till Lunds kommunfullmäktige. Erland hade kontaktat Växjö, och där var den! Lösningen! Inte på alla problem, orättvisor, fattigdom också vidare. Men en modell som faktiskt fungerar i praktiken. Och ingen protesterar. Tvärtom, man är nöjd med systemet. Alla var dessutom överens om införandet, eftersom själva arbetstidsförkortningen 'bara' var ett av många led i kommunens jämställdhetsplan som antagits i enighet av fullmäktige.

Kort innebär Växjömodellen att man erbjuds gå ner i arbetstid tio procent av sin heltidstjänst. I utbyte avstår man från löneökning under den period man har förkortad arbetstid. Man har haft detta system sedan -93 och har idag cirka 300

personer som valt denna form av arbetstidsförkortning.

Jag inser att det inte är alla förunnat att ha råd att ens avstå en löneökning, men frågan är var gränsen går för vad vi politiker i Lund kan ta ansvar för. Att det finns arbeten i Sverige idag som det inte går att försörja sig på är ju ett enormt problem. Liksom att det finns arbeten som inte går att arbeta heltid inom, även om man skulle vilja. Men varför inte börja i det lilla? Kan man ha individuella löner så kan man väl också ha individuell arbetstid. Kanske är det åtminstone ett sätt att göra Lunds kommun till en mer attraktiv arbetsgivare? Ett steg på vägen tog de själv genom att komma överens med Kommunal nyligen. Gratulerar!

MARI JYRINKI FRANSSON,

suppleant i styrelsen tillika ledamot av kommunfullmäktige

## Vänsterpartiet och handikappfrågorna

Onsdagen den tredje oktober inbjöd HSO (Handikapporganisationernas Samarbetsorgan) sina medlemsföreningar till ett möte med kommunens partier. Jag var där som en av två representanter för NHR (Neurologiskt Handikappades Riksförbund). Till mötet kom omkring trettio föreningsrepresentanter och sex politiker: Lars Bergwall (c), Lars Johansson (m), Katarine Arvidsson (mp), Agneta Lindskog (kd), Tove Klette (fp) och Margareta Dovsjö (s). En relativt tung representation alltså, med bland andra ett kommunalråd och ett oppositionsråd som bägge kändes genuint engagerade.

Det enda parti som inte deltog var Vänsterpartiet. Den enda som verkade bli upprörd över det faktumet var jag.

### Handikappfrågorna bortglömda

Jag frågade varför Vänsterpartiet inte var där. Ingen visste. Man var säkra på att partiet var inbjudet men visste inte vilken person som fått inbjudan. Jag blev inte det minsta förvånad över Vänsterpartiets frånvaro. För ganska många månader sedan skrev Ulf Nymark en i artikel i Veckobladet där han uppmanade partiets styrelse i Lund att i god tid före valet kontakta olika föreningar för att ta reda på medborgarnas krav i de lokala frågorna. Jag tyckte att det var en bra uppmaning, men i uppräkningsen saknade jag handikappfrörelsen. Det kändes ganska symtomatiskt. Sedan dess har jag hållit ögonen öppna för att hitta handikappfrågorna i Veckobladet, men

inte hittat något alls. Förän i nummer trettio där det finns en liten artikel om "den vita kappen som stoppsignal".

### Två artiklar

Med denna och en följande artikel tänker jag dra mitt strå till stacken. Den här veckan tänker jag ta upp konkreta exempel på områden där jag tycker att Lunds kommun eller Region Skåne brister. I nästa artikel blir jag mer principiell. Mina tankar baseras på en långvarig erfarenhet som anhängare till en rullstolsburen, egna upplevelser sedan jag fått MS med åtföljande synskada, och det som förmedlats till mig av mina MS-kamrater med längre erfarenhet än jag.

### Tillgång till information om hjälpresurserna

Kommun och landsting jar sammantaget en mängd resurspersoner tioll hjälp för den som är mycket gammal eller hat ett funktionshinder eller en kronisk sjukdom. De resurspersonerna är i många fall osynliga. De döljs bakom en erbarmligt otydlig organisation. Till exempel är arbetsterapeuterna och deras battera av arbetsstolar och andra hjälpmedel i det dagliga livet onte synliga ettersom de är anställda av vårdcentralerna, av kommunen, av lasarettets olika kliniker. Vem av arbetsterapeuterna gör vad och var finns de? Var vänlig och ring xx, det kanske är henne du ska tala med. Xx är tillbaka imorgon, var snäll och ring då. Den som är sjuk och trött orkar inte ta reda på och insistera, den

som är långtidssjukskriven eller sjukpensionär har en dålig ekonomi och kan inte ringa sju samtal för att få tag på rätt person, och har förmodligen inte tillgång till Internet. Det borde inte vara omöjligt att rensa upp i den organisatoriska djungeln och att ge ut ett heltäckande informationsmaterial.

### Färdtjänsten

Färdtjänsten är numera en del av kollektivtrafiken och hanteras av Tekniska nämnden. De som beviljar eller avslår färdtjänst är personer utan någon som helst kunskap om medicinska frågor. "Orkar du gå från ditt hem till busshållplatsen?" är den fråga som en färdtjänstansökan följs av. Orkar man det, ska det starka argument till för att få färdtjänst. Rimligt? Och är det rimligt att uppdelningen mellan kommun och landsting gör att de enda ställen som man inte får åka till med sin eventuella färdtjänst, det är vårdcentralen och lasaret? För resor det är sjukresor och går på Region Skånes budget. Och en kommunal färdtjänsthandläggare kan inte ge råd om hur man får tillgång till dem.

### Bemötandefrågor

Bemötandefrågor är en term som kan täcka mycket. Både tilltalet i telefon eller över disk, atmosfären i en kommunal anläggning och handläggningen av olika ärenden. Lösningen på dåligt bemötande är utbildning av personalen och medvetenhet om och utvecklingen av det kommunala handikappprogrammet. I bemötandet ingår också den fysiska tillgängligheten som är ett viktigt kapitel.

### Den fysiska tillgängligheten

Kommunen har numera en tillgänglighetskonsult, så förhoppningsvis blir det bättre. Men Högevallsbadet är inte tillgängligt, vilket betyder att en potentiell resurs för funktionshindrade att hålla sig friska går förlorad (jag har formulerat ett förslag till lösning till kultur- och fritidsnämnden, som har beträmt sig för att utreda, jag hoppas att det inte hamnar i långbänk). Biografen Kino är efter sin ombyggnad mycket mindre tillgänglig än tidigare, den som är rullstolsburen måste sitta allra längst fram och skaffa sig nackspärr – hur kunde den ombyggnaden få bygglov? Det finns servicehus där man inte kan komma ut på balkongen om man sitter i rullstol. Vill en rullstolsburen



komma in på Turistbyrån får man rulla runt kvarteret och komma in bakvägen. En person i tung elektrisk rullstol kommer inte in på Pågatåg och Öresundståg ens med hjälp, en gravt synskadad kan inte läsa tabeller eller monitorer på stationen. Den som behöver ha sin cykel med sig på Pågatåg eller buss för att kunna ta sig vidare dit man ska, måste betala för sin cykel, medan en rullstol eller rullator – som också är hjälpmedel – följer med gratis. Exemplet kan mångfaldigas många gånger om. Och det finns områden som jag inte kan något om men där problemen också sägs vara stora, till exempel inom skolan.

### Klass- och kvinnofrågor

Många av de här frågorna är både klassfrågor och kvinnofrågor. Vem hunsar man först om man hat ett dåligt bemötande? Vem har lägst inkomst? Vem har svårast att stå på sig?

Vilket parti borde det vara som bryr sig allra mest?

Handikappfrågor kan lika lite som barnfrågor hänvisas till en nämnd eller en person som blir partiets expert. Barn och funktionshindrade har som grupper samma särställning: att man fysiskt och/eller kognitionsmässigt lever under andra villkor än övriga medborgare. Men man har samma behov som alla andra av kultur, resor, fritidsaktiviteter, boende, natur, sjukvård, gemenskap. Frågorna om hur de behoven ska tillgodoses dyker upp inom alla förvaltningar. Det krävs kunskaper och medvetenhet för att möta dem. Vad den medvetenheten handlar om och vad den kan tillföra oss alla, återkommer jag till i nästa artikel.

NILLA JOHANNA BOLDING

»Fra da jeg først begyndte på det, tog rap røven på mig. Rapmusik blev til en primær energikilde for mig igennem hele Reaganperioden.«

## Nu talar terrorns röst

**Vänsterpartiet**, eller Det socialdemokratiska Vänsterpartiet (som det hette då) bildades 1917. Dåvarande SSU (nuvarande Ung Vänster) lämnade tillsammans med partiets vänster SAP. Den stora skilje frågan var den om rörelsens inställning till det pågående första världskriget. Sedan partiet grundades har kampen för avrustning och fred har varit fundamental. Vänsterpartiet är ett anti-militaristiskt parti.

**För trots allt** är det så att när kriget rasar fram är det framför allt de utsatta som blir ändå mer utsatta. Och när kriget rasar fram samlas vi kring påhittade gemenskaper som "de demokratiska staterna". Då döljs de motsättningar som finns i samhället. Då finns det utrymme för att föra fram krav på ökad repression och mera kontroll.

**Nu har åter** det stora vanvettet dragits igång. Bomber faller över oskyldiga. Den starke kräver sin rätt och sin tribut. Runt om i Sverige, och resten av västvärlden, reses dock motståndets förnuftiga röster. Det svenska motståndet har på de flesta platser initierats av Ung Vänster och Vänsterpartiet.

ROBERT NILSSON

*Det här är ett utdrag ur Ung Vänsters ordförande Ali Esbatis tal på medborgarplatsen i Stockholm vid den första fredsm demonstrationen (se [www.ungvanster.se](http://www.ungvanster.se)):*

### Mötesdeltagare, fredsvänner.

Den elfte september drabbades tusentals oskyldiga människor av ett fruktansvärt terroråd. Vi är många som vet, att terrorn inte löser några problem, utan skapar dem. Vi känner igen ljuden när bombplanen och missilerna flyger. Vi känner igen tonerna när våra makthavare ska försvara och lovorda kriget. **Fredsvänner och mötesdeltagare: nu talar terrorns språk runt om i världen.** Det sägs om angreppen att det är just terroristerna och terrorismen som ska bort. Men det är ju inte sant. Man bombar Kandahar, man bombar Kabul, man bombar Mazar-i-Sharif. Dessa är inte namnen på välskyttade träningsläger för suspekta terrorister. Det är städer där människor som du och jag lever. I teve sitter myndiga män och kommenterar. Nu är det inte förnuftet som styr etablissemangets politiska debatt. **Nu är det terrorns språk som talar.** Mötesdeltagare och fredsvänner. Vi vet vad vi har att vänta oss. Vi kommer att se många missiler som avfyras men få missiler som slår ned. Vi kommer att se många träningsläger men vi kommer att se få flyktingläger. Vi kommer att se förtroendeingivande militärer i rena välstrukna uniformer som

säger förtroendeingivande ord i avhumaniserade termer. Men bakom tevebilderna kommer människor att brinna upp och människor att lemlästas. Om detta kommer mycket lite att höras. **För nu är det terrorns röst som talar.** Vi skulle kunna ha en sansad och intellektuell hederlig debatt om vad den militarisering och det kontroll-samhälle som nu följer i krigets spår egentligen innebär. Vi skulle kunna diskutera de miljoner flyktingar och politiska aktivister som kommer att få sina mänskliga rättigheter söndertummade. Men ledarskribenter och statsmän menar att den som tänker sådana tankar innerst inne tycker om terrorism. Imorgon kan vi som är här och visar vår avsky mot terrorn läsa att vi är terrorismens gräterskor. **För nu dränks de fundersamma röster i krigspropaganda och våld retorik. För nu är det terrorns röst som talar.** Nu talar man om för oss att de goda ska agera. Här ska demokratin försvaras och civilisationen räddas. Detta är samma demokratis försvarare som varit beredda att stödja militärdiktaturer och auktoritära regimer i hela världen – bara amerikanska intressen skyddas för dagen, bara befolkningen hålls i schack, bara det ges flygtillstånd och dödsunderstöd. Mötesdeltagare, det är inte så man försvarar en civilisation, det är så man ödelägger den. Låt oss istället som alternativ säga det enda självklara: en rättvisare värld är en fredligare värld.

**Kamrater, vänner, medmänniskor. Nu talar terrorns röst, men inte ostört.** Det finns en annan röst. En röst som kanske börjar som en viskning men som måste, måste växa till ett ramaskri. Detta är, i ordets sanna bemärkelse, livsnödvändigt. Vi har lyckats förr. Fredsarbetet har gång på gång lyckats stoppa och förkorta krig. Men då måste man jobba. Mot krigets vansinne måste ställas ett förnuftigt, konkret, slitsamt arbete. Det måste demonstreras, manifesteras. Det måste samtalas vid fikabordet på jobbet. Det måste talas, skrivas, väsnas. Världen är komplicerad och mångbottnad. Men i det komplexa virvarret finns det saker som är enkla. Det är inte rätt att döda oskyldiga afghaner för att blicka en framprovocerad hemmaopinion. Det är inte rätt att bomba ett helt folk för något som enskilda eller grupper har gjort. Mötesdeltagare. Vi har under det senaste året sett människor samlas bakom en hedervärd paroll: En annan värld är möjlig. **Låt oss säga nu, i detta läge, när bomber faller över fattiga och skyddslösa människor, att en annan röst är möjlig!**

se uppropet sid. 4



**VECKOBLADET** Svartbrödersg 3, 223 50 Lund. Prenumerationsavgiften 200:-/år insättes på postgiro 1 74 59-9. Ansv. utgivare: Gunnar Stensson. Sättning och lay-out VB-red. på Vänsterpartiet, Svartbrödersg. 3. måndagar efter kl 19. Tel 046-13 82 13, e-post se redaktionsrutan nedan. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta i insänt material. Tryck: KFS AB, Lund. Adressbyte: sänd e-post, el. använd postens adressändringskort.

Begränsad eftersändning.  
/id definitiv adress-  
ändring sänds tidningen  
retur till Veckobladet.

## Kristallnatts- manifestation – återigen

Den nionde november 1938 angrep nazisterna judiska bekvännare och deras egendomar i hela Tyskland. Då judiska affärer och synagogor fick sina fönster sönderslagna har natten gått till historien som "Kristallnatten" och blivit en symbol för det systematiska och riktade rasistiska förtrycket.

Sedan ett par år tillbaka har det funnits en tradition att på kvällen den nionde november samlas för att tyst hedra rasismens offer. Traditionen har faktiskt sitt ursprung i Lund, där Ung Vänster tidigt var en av initiativtagarna. Sedan dess har bruket att minnas rasismens offer just den nionde november spritt sig också till andra platser i Sverige.

Också i år samlas vi för att hedra alla de som fallit för intolerans och ordnat förtryck. Men vi ser också till den rasism som konfronterar människor runt om i världen idag, inte minst i Palestina. Årets manifestation samlas 19.00 på Stortorget den nionde november. Mer information kommer i senare nummer av VB.

ROBERT NILSSON

## Än så är det långt till val

Ni som är v-medlemmar: ni läste väl Olof Norborgs referat i Menander om mötet med valforskaren Sören Holmberg? (Ni som inte är medlemmar kan få ta del av tidningen om ni vänder er till vänsterpartiet.) Det var ett bra och fylligt referat som sammanfattade den aktuella forskningen om de svenska väljarnas beteende.

Man kan koncentrera sej på olika saker hos Holmberg. Själv fäste jag mej vid påpekandet att väljarna bestämmer sej allt senare. Den givna slutsatsen av det är vi bör satsa på en kort men intensiv valrörelse, som kanske inte drar igång på allvar förrän den sista veckan i augusti. Det gäller alltså att is i magen.

I det perspektivet kan det låta märkligt att vänsterpartiet i Lund håller sej med en valförberedande grupp. Men

en sådan har åtminstone en viktig uppgift, den att komplettera Sören Holmbergs och andra valforskares resultat med lokala analyser, som utgår från Lunds demografiska särdrag och resultaten i de senare valen. Så småningom tillkommer uppgiften att organisera valspurten, och ju kortare spurt, desto noggrannare praktiska förberedelser krävs.

### Viktiga banaliteter

Däremot kan vi lugnt vänta med valrörelsens *politiska* aspekter. Utöver vissa banaliteter vet vi inte vilka frågor som är aktuella om tio månader. Till (de viktiga) banaliteterna hör regeringsfrågan. Där har jag själv tänkt om. För bara några månader sen var jag övertygad om att det skulle bli en borgerlig majoritet och regering. Nu blir tecknen allt fler på att vinden blåser åt andra hållet. Flera reportrar vittnar om att *government* har blivit ett positivt ord borta i USA, i England har Banverket åter nationaliserats – privatiseringen av järnvägen var en av thatcheriternas viktigaste symbolåtgärder, och även i Sverige växer de privata misslyckandena. Nu är det främst socialdemokraterna som har att vinna på önskan om en starkare stat, men lite droppar det nog också på oss.

Därmed sagt att det åter blir ett höger-vänsterval och att vi bör driva de klassiska jämlikhetsfrågorna. Fast det hade vi gjort ändå, det tillhör banaliteterna.

### Ingen vinnarpolitik

Intressantare är vilka effekter utrikespolitiken kommer att få. Grundtipset är att vänsterpartiet (och miljöpartiet) förlorar på den fredslinje som (med rätta) drivs. Man kan få ett annat intryck när man ser de växande fredsdemonstrationerna, men jämfört med antalet röstande, cirka fem miljoner, är demonstranterna få – och i många fall inte röstberättigade. 1968 var, som även yngre generationer torde veta, ett toppår för det förra vänsteruppsvinget, men i riksdagsvalet det året hamnade vpk långt under fyra procent. Lyckligtvis fanns inte spärren än så vi fick in ynk två riksdagsledamöter.

Likadant var det i de flesta västländer. Majoriteten av sansade medborgare skrämdes av "upptågen". Och fortsätter fredsoptionen att växa kommer nog socialdemokraterna att

sadla om och inkorporera mycket av av opinionen, vad än Göran Persson säger just nu. Sådana lappkast har det partiet framgångsrikt gjort förr.

### Inga lokala vänsterfrågor

Lokalt i Lund är det svårt att nu se några specifika frågor som vänstern kan få röster på. Vi har en stark miljöpolitik, men de flesta i den krympande skaran av engagerade miljövännen väljer ändå det parti som har "miljö" i namnet. Kulturpolitiken är ett område där man kan få uppmärksamhet genom billiga förslag, men den potentialen har vi knappast kunnat utnyttja ännu och lär inte hinna göra det under året som kommer. De förbättringar inom vården som vi föreslår är desto dyrare (och angelägnare) men lär inte ge oss många pluspoäng. Vi har inga stora reserver i den vårdade generationen.

Nej, det är bland de yngsta väljarna i Lund som möjligheterna finns. Men vad har vi för politik som specifikt vänder sej till dem? Tolerans för graffiti och klotter? Blir den linjen allmänt känd lär vi mista tio väljare för varje som vi vinner.

Däremot bäddar vår ansvarsfulla politik för ett gott rödgrönt kommunalt samarbete efter valet. Det är lustigt. För ett par år sen skämtade jag om att vi på första maj skulle ropa i talkör *Budget i balans, budget i balans*. Nu är detta riktlinjen för vår kommunala budget, enligt en sällsynt enigt medlemsmöte.

GUNNAR SANDIN

## Upprop för fred!

Detta är ett upprop för fred – mot krig och terrorism. Krig och våld orsakar lidande och död. Krig drabbar barnen värst.

Detta är ett upprop för icke-våld – och mot vapenmakt.

Detta är ett upprop för demokrati och för mänskliga rättigheter – mot orättvisor.

*Upprop för fred* har kommit till på privat initiativ och drivs av en grupp engagerade studenter. Målet är att samla så många som möjligt bakom uppropet; dels organisationer, dels privatpersoner. Man samlar underskrifter som kommer att samlas räknas och skickas till regeringen den femte november. Vill du vara med och

skriva under måste din underskrift därför ha kommit de organiserande tillhanda senast den första november.

Vi uppmanar Sveriges regering:

Att inte ställa sig bakom militära ingripanden i Afghanistan eller i andra länder i jakten på "terrorister".

Att verka för att rättvisa skipas med fredliga och lagliga medel.

Att verka för upprättandet av en FN-domstol för brott av "terrorist-karakter", dvs planerade massmord och attentat.

Sänd din namnunderskrift till:

Upprop för Fred

Box 1210

222 00 Lund

### Fredsmanifestationerna fortsätter

Lördag 12.00 samlas vi som vanligt på Mårtenstorget under parollen "Folk-rätt – inte hämnd!".

## Möten

### VÄNSTERPARTIET

29/10 Kommunalmöte som vanligt 12/11 19.00 Vårfruskolan. Medlemsmöte. Tema: Valplattform för Lund. Valuppläggnings och information. Ytterligare information kommer senare.

### RÖDA KAPELLET

Söndag 18.00. Fortsatt italienska programmet

## VECKOBLADET

### Detta VB gjordes av:

Robert Nilsson

Nästa redaktör:

Rune Liljekvist

### Manus sänds per post till:

Veckobladet, Svartbröders-g 3, 223 50 Lund. Måndag senast 18.00 till fax 046-123 123.

Manus mottages även som e-brev: [vp@lund.mail.telia.com](mailto:vp@lund.mail.telia.com) eller 3,5" diskett. Obs! RTF-format.

### Telefon till redaktörerna:

Rune Liljekvist 046-211 50 69

[rune.liljekvist@telia.com](mailto:rune.liljekvist@telia.com)

Robert Nilsson 046-12 61 85

[robert.nilsson.031@student.lu.se](mailto:robert.nilsson.031@student.lu.se)

Gunnar Sandin 046-13 58 99

### Vid utebliven tidning ring:

Cecilia Wadenbäck 046-13 82 13

### Prenumerationer: ring kassören

Nita Lorimer 046-13 82 13

el. mejla till VB (adress: se ovan)

<http://stop.at/RodaKapellet>